

30 Ιουλίου 2014

## “Forsaken”

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



«Forsaken - Εγκαταλελειμμένος» είναι ο τίτλος του τραγουδιού του Rock συγκροτήματος «Group 1 Crew», που θα ακούσετε αύριο, Πέμπτη, στις 11:00, στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Pemptousia FM, στην εκπομπή «Σύγχρονα Μουσικά Ρεύματα». Οι στίχοι του μιλούν για την ατέρμονη παρουσία και στήριξη που μας παρέχει ο Χριστός σε όλες τις στιγμές της ζωής μας: εύκολες και δύσκολες. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, αρκεί να μην το ξεχνάμε, και έτσι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα όσες δυσκολίες κι αν αντιμετωπίσουμε.

### «Εγκαταλελειμμένος»

Υπήρξαν στιγμές που ο φόβος μου με ήλεγχε  
Και που η Χάρης σου ήταν πολύ μακριά για να την αποκτήσω  
Όταν τα τείχη του κόσμου με

Περικύκλωναν

Τότε Θεέ μου, μου έδειξες το Έλεός Σου,  
Μέσα από τις καλές αλλά και τις σκοτεινές μέρες της ζωής μου.  
Οπότε ποιόν να φοβηθώ αν Εσύ είσαι με το μέρος μου, Ιησού;

Αλλά εδώ στέκομαι απερίσπαστος  
Εδώ με μια ανοιχτή καρδιά  
Και μέσα στα χέρια Σου, αφήνω όλο μου το είναι  
Συγχωρεμένος με μια καινούργια αρχή  
Άφησε το Πνεύμα Σου να βασιλεύσει επάνω μου  
Κάθομαι στα γόνατά μου,  
Σου προσφέρω τα πάντα  
Γνωρίζω ότι ποτέ δεν θα εγκαταλειφθώ

Ποτέ εγκαταλελειμμένος αλλά υπομονετικά περιμένοντας  
Μη αρεσκόμενος τις στιγμές που η σάρκα μου  
Ακολουθεί την δυσωδία του θανάτου  
Όταν αντιμετώπιζω το δίκρανο στο δρόμο,  
Ικανοποιημένος και γνωρίζοντας ότι η επιλογή μου ορίζει την θέση της ψυχής μου  
Και τον χώρο που θα βρεθεί στον τελευταίο προορισμό της  
Όμως δεν φοβάμαι τίποτα  
Εδραίος  
Το άγαλμα της πίστης μου είναι σταθερά φυτεμένο  
Μέσω της Σταύρωσής Σου  
Και ζεσταμένο με τις δοκιμασίες της ζωής  
Δεν είμαι εγκαταλελειμμένος παραμένω στην εστίαση  
Των σκέψεών σου  
Και Ιησού δεν σταματάς, Όχι!

Αλλά εδώ στέκομαι απερίσπαστος  
Εδώ με μια ανοιχτή καρδιά  
Και μέσα στα χέρια Σου, αφήνω όλο μου το είναι  
Συγχωρεμένος με μια καινούργια αρχή  
Άφησε το Πνεύμα Σου να βασιλεύσει επάνω μου  
Κάθομαι στα γόνατά μου,  
Σου προσφέρω τα πάντα  
Γνωρίζω ότι ποτέ δεν θα εγκαταλειφθώ

Όχι ποτέ δεν με παράτησες  
Μέσα από την καταιγίδα Εσύ με οδηγείς  
Και την στιγμή που δεν μπορώ να ανταποκριθώ Εσύ έρχεσαι

Και με παίρνεις κοντά Σου όπως είμαι

Κύριε, ποτέ δεν είσαι μακριά  
Άφησε τη Δύναμή Σου να βασιλεύσει επάνω μου  
Με Εσένα εγώ δεν φοβάμαι

Αλλά εδώ στέκομαι απερίσπαστος  
Εδώ με μια ανοιχτή καρδιά  
Και μέσα στα χέρια Σου, αφήνω όλο μου το είναι  
Συγχωρεμένος με μια καινούργια αρχή  
Άφησε το Πνεύμα Σου να βασιλεύσει επάνω μου  
Κάθομαι στα γόνατά μου,  
Σου προσφέρω τα πάντα  
Γνωρίζω ότι ποτέ δεν θα εγκαταλειφθώ.

### «Forsaken»

There were times when my fear controlled me,  
And your grace was so far from reach.  
When the walls of the world were  
Closing all around me.  
For my God you have shown Your mercy,  
Through my good and my darkest days.  
So whom shall I fear if You are for me, Jesus?

But here I stand unbroken.  
Here with an open heart.  
And in Your hands I give You all of me.  
Forgiven with a brand new start.  
Let Your spirit reign over me.  
I'm down on my knees.  
I'm giving You everything.  
I know I'll never be forsaken.

Never forsaken but patiently waiting.  
Hating the times that my flesh is  
Chasing the stench of death.  
While I'm facing the fork on the road,  
Complacent and knowing that my decision determines my soul's position.  
And place in this final destination,

But I fear nothing.  
Unmovable.  
Statue of my faith is firmly planted  
In your crucible.  
And heated by the trials of life.  
I'm not forgotten I remain the focus  
Of your thoughts.  
And Jesus you ain't stopping, No!

So here I stand unbroken.  
Here with an open heart.  
And in Your hands I give You all of me.  
Forgiven with a brand new start.  
Let Your spirit reign over me.  
I'm down on my knees.  
I'm giving You everything.  
I know I'll never be forsaken.

No you've never given up on me.  
Through the storm you're leading me.  
And just when I can't stand You come  
And take me as I am.

Lord, you're never far away.  
Let your power reign over me,  
With you I'm not afraid.

So here I stand unbroken.  
Here with an open heart.  
And in Your hands I give You all of me.  
Forgiven with a brand new start.  
Let Your spirit reign over me.  
I'm down on my knees.  
I'm giving You everything.  
I know I'll never be forsaken.

Oh oh oh oh oh oh...