

Ηλεία: Απατεώνας ζήτησε από το γιο νεκρού ιερέα παράβολο 4.300 ευρώ

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Αναδρομικά από το επικουρικό ταμείο και έξοδα κηδείας που θα έφταναν το...αστρονομικό, και άκρως δελεαστικό για τις δύσκολες εποχές που ζούμε, ποσό των 21.600 ευρώ υποσχέθηκε ο «ανταποκριτής», όπως συστήθηκε, του Ταμείου Ασφάλισης Κληρικών Ελλάδος (ΤΑΚΕ) στον γιο αποβιώσαντα ιερέα, από χωριό της νότιας Ηλείας, με μόνη υποχρέωσή του, την καταβολή σε Τράπεζας της περιοχής του, του ποσού 4.300 ευρώ ως παράβολο για την εκταμίευση των... αναδρομικών!

Βέβαια, ο αυτοαποκαλούμενος ανταποκριτής, υπολόγιζε μάλλον χωρίς τον...ξενοδόχο ή για να ακριβολογούμε, χωρίς τον υποψιασμένο γιο του αείμνηστου ιερέα, ο οποίος, όχι μόνο δεν έπεσε στην παγίδα αλλά τον «ξεμπρόστιασε» κιόλας.

Ο καλών βγήκε εκτός εαυτού, μίλησε απρεπώς στον γιο του ιερέα προσβάλλοντας ακόμα και τη μνήμη του πατέρα του, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, την «ταυτότητά» του, αυτή του... απατεώνα.

Και μολονότι ο γιος του εκλιπόντος θέλησε να προλάβει το κακό και να μην «μπλέξει» κάποιος άλλος ανυποψίαστος συνάνθρωπός μας, απευθύνθηκε στο Α.Τ της περιοχής του για να διαπιστώσει, για μια ακόμα φορά ότι η Ελληνική

γραφειοκρατία, «επιτρέπει» σε κάθε λογής απατεώνα να δρα ανενόχλητος, εκμεταλλευόμενος τον πόνο και την ανάγκη κάποιων συνανθρώπων μας.

Υπέβαλε τα δικαιολογητικά και δέχθηκε τηλεφώνημα...

Το πρωί της περασμένης Δευτέρας, ο γιος του ιερέα, περίπου δυο μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του, βρέθηκε στον Πύργο και απευθυνόμενος στην αρμόδια υπηρεσία, υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβει από το ταμείο τα χρήματα για τα «έξοδα κηδείας».

Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από ιερέα - εκπρόσωπο του ΤΑΚΕ, όπως δήλωσε ο καλών, δίνοντας μάλιστα και συγκεκριμένο όνομα. Αφού τον συλλυπήθηκε για την απώλεια του πατέρα του, τον ενημέρωσε ότι έχει προκύψει ένα αναδρομικό ποσό από το Επικουρικό Ταμείο του πατέρα του και μαζί με τα έξοδα κηδείας που δικαιούται, έφτανε τις 21.600 ευρώ!

Η μόνη υποχρέωση του ιδίου, θα ήταν να καταθέσει στην Τράπεζα ένα παράβολο ύψους 4.300 ευρώ σε συγκεκριμένο λογαριασμό και με τον αριθμό της κατάθεσης, θα ενεργοποιείτο αυτομάτως ο λογαριασμός για την ανάληψη του ποσού.

Ο γιος του ιερέα, όντας καλά ενημερωμένος και από την Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας και από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ Χρυσόστομο, για τις απάτες που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν σε βάρος ιερέων, όχι μόνο για «αναδρομικά» των ταμείων τους αλλά και για δήθεν προγράμματα αναστύλωσης και επισκευών ναών, που όπως αποδεικνυόταν στην πορεία ήταν «προγράμματα -μαϊμού», κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη.

Πρότεινε λοιπόν στον συνομιλητή του να μην «μπλέξουν» με την Τράπεζα, αλλά να κάνουν τη συναλλαγή δια ζώσης, δίνοντάς του το ποσό των 5.000 ευρώ και να του παραδώσει αυτός από την πλευρά του τις 21.000 ευρώ.

Η πρόταση αυτή έκανε τον συνομιλητή να «αποκαλύψει» αμέσως την...ταυτότητά του και άρχισε να βρίζει και να βλασφημεί τον ίδιο αλλά και την μνήμη του πατέρα του, οργή που φούντωσε ακόμα περισσότερο όταν ο γιος του εκλιπόντος του διαμήνυσε ότι θα απευθυνθεί στην Αστυνομία και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος...

Αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία

Τα όσα ακολούθησαν μετά την απόφαση του παρ' ολίγο θύματος, να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, δίνοντας μάλιστα και στοιχεία που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Αστυνομία στο να «ξεσκεπάσει» ολόκληρο κύκλωμα εξαπάτησης αθών, είναι τραγελαφικά αλλά...άκρως ελληνικά.

Όταν απευθύνθηκε στο Α.Τ της περιοχής του για να καταγγείλει το περιστατικό και να δώσει τον αριθμό που τον είχε καλέσει, ώστε να επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκε από τον Αστυνομικό βάρδιας ότι πρέπει να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστου, καταβάλλοντας το ποσό των 100 ευρώ, η μήνυση να πάει στον Εισαγγελέα και ο ίδιος να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες...

Φυσικά, ο άνθρωπος, βλέποντας ότι αντί να προφυλάξει κι άλλους, ενδεχομένως να έμπλεκε και ο ίδιος σ' ένα φαύλο κύκλο, αποφάσισε να μην υποβάλει μήνυση και να μη χάσει και 100 ευρώ, σε μια δύσκολη για όλους οικονομική περίοδο.

Και μολονότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο γιος του ιερέα, γνώριζε τι πρέπει να κάνει και δεν «έπεσε» στην παγίδα, ωστόσο δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εξαπατήσεων στην Ηλεία, στο παρελθόν, τόσο στα όρια της Μητρόπολης Ηλείας όσο και στα όρια της Μητρόπολης Τριφυλίας - Ολυμπίας.

Φυσικά, οι...κομπιναδόροι, έχουν «χτυπήσει» κι άλλες πόρτες, όχι μόνο ιερέων, αλλά γενικότερα δημοσίων υπαλλήλων, και δυστυχώς κάποιες φορές έχουν σταθεί τυχεροί, αφού οι συγγενείς των αποβιωσάντων, μέσα στην στενοχώρια τους και λόγω των δύσκολων εποχών που ζούμε, χωρίς να το πολυσκεφτούν δίνουν από το τηλέφωνο στοιχεία.

Πολλά τα ερωτηματικά...

Εκείνο που προκαλεί εντύπωση πάντως, είναι ο χρόνος που επιλέχθηκε να γίνει το τηλεφώνημα και κατά πόσο μπορεί να έχει σχέση με το γεγονός ότι, μόλις ο γιος του ιερέα υπέβαλε τα δικαιολογητικά, δέχθηκε και το τηλεφώνημα.

Όπως επίσης και το θράσος όσων βρίσκονται πίσω από αυτή την υπόθεση, αφού η κλήση έγινε από κινητό με φανερό αριθμό (όχι απόκρυψη) όταν πια, δεν υπάρχει κανένας αριθμός - έστω και καρτοκινητού τηλεφώνου - χωρίς τα στοιχεία του κατόχου.

Τέλος, ακόμα και το γεγονός ότι ο Αστυνομικός κάλεσε τον καταγγέλλοντα να υποβάλει επώνυμα μήνυση κατά αγνώστου, καταβάλλοντας και το αντίστοιχο παράβολο των 100 ευρώ, αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι η ελληνική γραφειοκρατία «επιτρέπει» στους απατεώνες να δρουν ανενόχλητοι και να εκμεταλλεύονται με τον πιο ανήθικο τρόπο τα ανυποψίαστα - τις πιο πολλές φορές - «θύματά» τους.

Της Νάνσυ Σπυροπούλου

Πηγές: patrisnews.com - romfea.gr