

18 Αυγούστου 2014

“Long way”

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



«Long

way - Μακρύς δρόμος», είναι ο τίτλος του τραγουδιού του Κλάους Κέννεθ που θα ακούσετε αύριο, Τρίτη, στις 11:00, στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Pemptousia FM, στην εκπομπή «Σύγχρονα Μουσικά Ρεύματα». Οι σίχοι είναι βιωματικοί και περιγράφουν την περιπλάνηση του καλλιτέχνη σε «δρόμους» σκοτεινούς, μακριά από τον Θεό. Ο δρόμος της επιστροφής όμως είναι μακρύς και δύσκολος, γεμάτος κινδύνους και πειρασμούς μέχρι ο άνθρωπος να πετύχει το «καθ' ομοίωσιν» και να γίνει ένα με τον Θεό .

«**Μακρύς δρόμος**»

Είχα πάρει όλον αυτόν τον λάθος δρόμο
Και σκεφτόμουν πως είχα δίκιο
Γύρισα πίσω όλον αυτόν τον δρόμο
Μέσα από την σκόνη των δρόμων και την νύχτα

Πίστευα πως ήμουν σοφός
Ότι οι δρόμοι μου θα με έκαναν ελεύθερο
Πήρα τον δρόμο και συνειδητοποίησα:
Πώς πλήγωνα, πλήγωνα, πλήγωνα ΕΣΕΝΑ και εμένα

Δεν μου αρέσει να λέω «εις το επανιδείν»
Και το να ΣΕ αφήνω με κάνει δυστυχισμένο
Γιατί πρέπει να φεύγω - δεν ξέρω γιατί
Τώρα είμαι μόνος, τρελός - και χαίρομαι...

Άστοχο ήταν το ψάξιμό μου για χρόνια -
Ψάχνοντας για αγάπη από τον νότο στον βορρά
Εύχομαι να μπορούσα να κάτσω με εσένα εδώ ακριβώς
Αντί να τρέχω, να τρέχω, να τρέχω εμπρός και πίσω.

Το πώς ενήργησα εγώ μετανιώνω
Ό,τι έκανα ήταν σίγουρα λάθος
Μπορείς ΕΣΥ να συγχωρήσεις, μπορείς ΕΣΥ να ξεχάσεις;
Τότε μεγαλώνουμε μαζί δυνατότεροι

Χαράμισα αρκετά το χρόνο μου -
Ξεπούλησα όλες τις αρετές μου για μια δεκάρα
Μια μέρα, γρήγορα, θα γυρίσω πίσω και θα δώ:
Αν ΕΣΥ συνεχίζεις να κάνεις, να κάνεις, να κάνεις αρκετά πράγματα για μένα....

Αλλά δεν είναι εύκολα να γυρίσω πίσω
Επειδή πίστεψα σε αυτά που έκανα
Αλλά έφυγα εκτός της πορείας μου
Τώρα γνωρίζω, ότι σύντομα θα είμαστε ΕΝΑ...

«Long way»

I was going all this wrong way
I've been thinking I was right
I'm back on the road this long way
Through the dust of streets and night

I believed that I was wise
that my ways could make me free
I took the road and realized:
I've been hurting YOU and me

I don't like to say 'good bye'
and to leave you makes me sad
Why I must go - I don't know why
Now I'm lonely, mad - and glad....

Aimless was my search for years -
looking for love from south to north
Wish I could stay with you right here -
instead of running back and forth
How I acted I regret
what I did, was surely wrong
Can YOU forgive, can YOU forget?
Then we grow together strong.

I wasted long enough my time -
'sold out' all virtues for a dime
One day, soon, I'll come back and see:
if YOU still do long for me....

But it ain't not easy to come back
cos I believed in what I've done
But I got thrown off from my track
Now I know, we'll soon be 'ONE'...