

Θαύματα του Οσίου Φιλοθέου Ζεβάκου

[/ Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Φωτο:neumirai.org

4 θαύματα του Οσίου Φιλοθέου Ζεβάκου στην οικογένεια Εμμανουήλ και Μαρουσώς Τσαντάνη

1ον: Η κυρία Τσαντάνη δεν ήξευρε καθόλου γράμματα. Κατά το έτος 1937 το είπε στον άγιο Γέροντα κι εκείνος τη σταύρωσε, της έδωσε το Κυριακοδρόμιο και από τότε διαβάζει πολύ καλά όλα τα θρησκευτικά βιβλία.

2ον: Το παιδί της κ. Τσαντάνη ήταν 7 ετών το 1945 όταν παίζοντας με ένα άλλο παιδάκι, έβγαλε το χέρι του. Το πήγαν στο γιατρό. Εκείνος του το έδεσε με έναν επίδεσμο. Το χέρι ήταν ανίκανο. Δεν μπορούσε ούτε το σημείο του Σταυρού να κάνει, ούτε να το σηκώσει.

Μία ημέρα όταν τελείωσε το μάθημα, η δασκάλα το έστειλε στο σπίτι του

συνοδευόμενο από το δικό της παιδί. Εκείνο όμως κρατούσε ένα καλάμι και χωρίς να το θέλη, εκτύπησε στο μάτι το παιδί της κυρίας Τσαντάνη το οποίο πόνεσε πολύ.

Σε λίγο η μητέρα του του έδενε προσεκτικά το μάτι και το παρακαλούσε να πάνε στο γιατρό. Εκείνο το ευλογημένο όμως, δεν ήθελε επ' ουδενί αλλά ζήτησε να το πάνε στον άγιο Γέροντα. Ευτυχώς εκείνη την ημέρα ευρίσκετο στην Πάρο.

Το σταύρωσε και τους είπε να πάνε στο γιατρό. Πράγματι πήγαν στο γιατρό αλλά δεν τον βρήκαν εκεί. Γυρίζοντας στο σπίτι, το παιδί έλυσε τον επίδεσμο από το μάτι του και φώναξε: το μάτι μου έγινε καλά! Σήκωσε το χέρι του κι έκανε το σημείο του Σταυρού χωρίς καμμία δυσκολία. Έτσι με την ευχή του αγίου Γέροντος έγινε τελείως καλά.

3ον: Η κυρία Μαρουσώ Τσαντάνη έκανε 9 παιδιά. Είκοσι πέντε ημέρες μετά από τον τελευταίο τοκετό κατά το έτος 1955 έπαθε ακατάσχετη αιμορραγία. Άρχισε να χάνη τις αισθήσεις της. Φώναξαν αμέσως γιατρό ο οποίος έδωσε την διά φαρμάκων ανάλογον θεραπείαν.

Οι οικείοι της έχοντας εμπιστοσύνη στη βοήθεια του Θεού διά του αγίου Γέροντος τον ενημέρωσαν αμέσως. Πράγματι έφθασε στο σπίτι της ασθενούς ενώ μόλις είχε αναχωρήσει ο γιατρός. Τη σταύρωσε με τον θαυματουργόν Σταυρόν του και η αιμορραγία έπαυσε χωρίς βεβαίως να ακολουθηθή η ιατρική θεραπεία.

4ον: Κατά το έτος 1960 η κ. Τσαντάνη έπαθε πάλι μία σοβαρή ασθένεια την οποίαν οι γιατροί δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν. Όμως ο άγιος Γέροντας τη σταύρωσε και έγινε καλά.

Σε μικρό διάστημα έπαθε η ίδια παράλυση σε όλο το σώμα της επί 5 μήνες χωρίς οι γιατροί να μπορούν να της προσφέρουν καμμία βοήθεια.

Εκάλεσαν τότε τον άγιο Γέροντα ο οποίος ετέλεσε Άγιον Ευχέλαιον, τη σταύρωσε και της είπε μετά από 8 ημέρες να πάη ιερεύς στο σπίτι της και να την κοινωνήση. Ο άγιος Γέροντας έφυγε. Την επομένη η κ. Τσαντάνη σηκώθηκε και με μπαστούνάκι πήγε μόνη της στην Εκκλησία όπου κοινωνήσε των Αχράντων Μυστηρίων.

Πηγή: Ο Όσιος Φιλόθεος της Πάρου. Ένας ένθεος ασκητής - Ιεραπόστολος (1884-1980). Μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Ιερόν Ησυχαστήριον Παναγίας

Μυρτιδιωτίσης, Θαψανών Πάρου. Σελ. 256-257.