

Μητέρα μας η Παναγία, πατρίδα μας η Ελλάδα!

[/ Ορθόδοξη πίστη](#)



Ελλάδα, Θεοφρούρητη και Θεοσκέπαστη Πατρίδα...!

Στο Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας μας, που είναι όλο ένας μεγάλος Ορθόδοξος Ναός, νυχθημερόν αναπέμπονται δεήσεις και προσευχές για τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου! Παράλληλα περιφρουρείται στο ακέραιο η αλήθεια και η ακρίβεια του δόγματος και το ανόθευτο της Παραδόσεως της Ορθοδόξου Αποστολικής Εκκλησίας. Για τούτο και οι λυσσαλέες κατά καιρούς επιθέσεις εναντίον του αβάτου του Αγίου Όρους. Σχέδιο μεθοδευμένο... Ευτυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα! Γιατί εκεί σφυρηλατείται η πίστη και γίνεται πράξη το

«αδιαλείπτως προσεύχεσθε» του Αποστόλου Παύλου.[1] «Ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλά... πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου.»[2]

Στο Ιόνιο, οι άφθαρτοι άγιοι, αποτελούν το νοερό τείχος, το μεθόριο μεταξύ της αληθινής πίστεως, της Ορθοδοξίας, και της αιρέσεως του Παπισμού. Είναι ο κυματοθραύστης επάνω στον οποίο χτυπούν αδυσώπητα τα επαφρίζοντα κύματα των κακοδοξιών και του αλλοτριωμένου τρόπου ζωής της Δύσεως! Παραμένουν ακλόνητοι φάροι και οδοδείκτες. Διαχρονικά προσκυνήματα, στηρίγματα και αρωγοί των πιστών.

Στο Αιγαίο μας, που σήμερα έχει την τιμητική του, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αμείλικτος πολέμαρχος, υπερασπιστής και προστάτης της Πατρίδος ενάντια στα σκοτεινά σχέδια που κάθε φορά εξυφαίνονται κατά του Ελληνισμού. Ενάντια σε όσους επιβουλεύονται την εθνική μας ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα. Στην ακριτική μας Σύμη ως Πανορμίτης και στην Λέσβο ως Ταξιάρχης του Μανταμάδο! Ακοίμητος φρουρός του απέραντου γαλάζιου των ουρανών και των θαλασσών μας!

Ολόκληρη η Ελλάδα, μια χώρα που τελεί υπό την φοβερή προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου! Σε όλη την επικράτεια υψώνονται τα περικαλλή προσκυνήματά Της! Παντού οι περίπυστες Θαυματουργές Εικόνες Της! Πηγές θαυμάτων ανά τους αιώνες στη μακρόχρονη ιστορία αυτού του τόπου. Μιας χώρας μαρτύρων και ηρώων! Μιας χώρας που έχει βιώσει περισσότερο από κάθε άλλη, σε παγκόσμιο επίπεδο, την ιστορική αδικία και τον κατατρεγμό! Όπως σωστά έχει γραφεί: «Όταν επαινούμε την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των αγωνιστών υπέρ της Πίστεως και της Πατρίδος, δεν επαινούμε τον πόλεμο... Επαινούμε όμως την αυταπάρνηση και την ανδρεία εκείνων που αντιστάθηκαν και θα αντιστέκονται ανά τους αιώνες στις αρπακτικές διαθέσεις αθέων κατακτητών, οι οποίοι καταστρατηγούν το θεόδοτο δώρο της ελευθερίας των ανθρώπων. Επιχειρούν δε να αποκόψουν τις ανθρώπινες ψυχές από το μοναδικό Σωτήρα και Θεό Δημιουργό και Κυβερνήτη του σύμπαντος... τον Ιησού Χριστό.»[3] Βοά λοιπόν το αίμα των μαρτύρων της Πίστεως και του Έθνους! Αντηχούν οι προσευχές τους, οι δεήσεις και οι ικεσίες τους! Και το σημαντικότερο: Ζει Κύριος ο Θεός! «Η Ελλάς προώρισται να ζήσει και θα ζήσει»![4]

Και αυτό θα γίνει με τη βοήθεια του Θεού και της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας μητέρας μας! Μόνο έτσι! Άλλος τρόπος δεν υπάρχει, παρά μόνο μετάνοια προσωπική αλλά κυρίως συνολική, επιστροφή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και ακλόνητη προσήλωση στις ακατάλυτες αξίες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού! Σωστά έχει ειπωθεί πως «όλοι οι λαοί για να πάνε μπροστά, πρέπει να κοιτάξουν μπροστά. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που για να πάη

μπροστά πρέπει να κοιτάξει πίσω στις ρίζες της!»[5] Αυτονόητο τέλος είναι πως δεν νοείται προσωπική ευημερία ξεκομμένη από την ευημερία της Πατρίδος μας!

«Υπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς!»



Μες-του-Αιγαίου-τα-νησιά





Λιτανεία Τήνου



Λιτανεία Πάρου



Λιτανεία Παναγία Σουμελά

«Μες του Αιγαίου τα νησιά Αγγέλοι φτερουγίζουν...!»



Αφιερώνεται στους ήρωες Ιπταμένους της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που διασφαλίζουν την εθνική μας κυριαρχία στο Αιγαίο μας, πολλές φορές με το πιο ακριβό τίμημα, την ίδια τους τη ζωή!

Παρασκευάς Ι. Λαλιώτης

Πηγή: paraskevaslaliotis.blogspot.gr