

20 Αυγούστου 2014

Άγ. Επιφάνιος Κύπρου: Πώς κατακτάται η εν Χριστώ πολιτεία

[/ Πεμπτουσία](#)



Αυτός που υβρίζεται στη γη θα τιμηθεί στους ουραμούς από τους αγγέλους.

Όποιον τον περιφρονούν και τον κοροϊδεύουν στη γη, αυτός θα ευφραίνεται με όλους τους Αγίους.

Όποιος μισείται για τον Χριστό στη γη, θα τον γεμίσει με αγαλλίαση ο Πατέρας στους ουραμούς. Όποιος καταφρονείται στη γη θα παρηγορηθεί στους ουραμούς.

Όποιον βασανίζουν στη γη θα νοιώσει αγαλλίαση στους ουραμούς.

Όποιος πενθεί και κλαίει για τις αμαρτίες του στη γη, στους ουραμούς θα γελάσει και θα ευφραίνεται με τους αγγέλους.



Πηγή: antikleidi.com

Όποιος φυλακίζεται στη γη, έρχεται στους ουρανούς και θα αναπαυθεί με τους δίκαιους.

Όποιος άσκησε τη σιωπή στη γη, θα μιλήσει με τον ουράνιο Πατέρα.

Όποιος στη γη λυπάται για τις αμαρτίες του θα χαίρεται στους ουρανούς με τους αγγέλους.

Όποιος φιλοξενεί στη γη θα απολαμβάνει στους ουρανούς ανταμοιβή άξια της φιλοξενίας.

Όποιος είναι αδύνατος στη γη θα είναι ισχυρός στους ουρανούς.

Όποιος είναι επιεικής στη γη θα είναι άγγελος στον ουρανό.

Εκείνος που νίκησε στη γη το διάβολο στεφανώνεται στον ουρανό.

Όποιος εφαρμόσει όλα όσα γράφτηκαν προηγουμένως και υποφέρει για τον Σωτήρα Ιησού Χριστό, θα αναπαυθεί με όλους τους Αγίους στους ατέλειωτους αιώνες των αιώνων.

Θα επαναλάβουμε πάλιν όσα είπαμε προηγουμένως.

Όποιος γελά στη γη θα κλάψει στους ουρανούς, διότι ο Κύριος θεώρησε δυστυχείς αυτούς που γελούν.

Όποιος είναι πλούσιος στη γη είναι πτωχός στον ουρανό.

Όποιος κτυπά στη γη θα δεχθεί κτυπήματα στον ουρανό, διότι όποιος κτυπά πρόσωπο ανθρώπου, κτυπά το πρόσωπο του Χριστού.

Εκείνος που μισεί στη γη τον αδελφό του θα μισηθεί από τον Κύριο στους ουρανούς.

Όποιος είναι στη γη υπερήφανος θα ταπεινωθεί στους ουρανούς.

Όποιος ζητά στη γη τα άνετα και ευρύχωρα θα βρει στους ουρανούς στενότητα και δυσκολίες.

Όποιος ζητά στη γη απολαύσεις, στους ουρανούς θα διαχωριστεί και θα εκδιωχθεί από τον νυμφώνα, δηλ. τη Βασιλεία του Θεού.

Όποιος δεν ελεεί στη γη, δεν θα ελεηθεί στον ουρανό.

Όποιος στη γη υπερηφανεύεται για τον πλούτο, στους ουρανούς θα κλάψει και θα πενθήσει για τη φτώχεια του.

Όποιος είναι εκδικητικός στη γη, εκδιώκεται από τους ουρανούς και με τους νεκρούς καταδικάζεται στην αιώνια τιμωρία. Ο εκδικητικός δεν έχει παρησία στον Θεό. Ο εκδικητικός νεκρώνεται από την πονηριά του. Ο εκδικητικός καταδικάζεται στην κόλαση, δεν έχει ζωή αιώνιο. Ο εκδικητικός ζει ως νεκρός στην παρούσα ζωή, χάνει το χρόνο του και κοροϊδεύει και κοροϊδεύεται. Ούτε η προσευχή του ανεβαίνει προς τον Θεό, ούτε η νηστεία, ούτε η κοινωνία του υπολογίζεται, ούτε κάτι άλλο αγαθό του γίνεται δεκτό από τον Θεό, αλλά είναι ολοκληρωτικά νεκρός και βρίσκεται μαζί με τους νεκρούς και το φως του δεν είναι μαζί του, αλλά είναι εξ' ολοκλήρου τυφλός.

Αυτός που δεν είναι ειρηνικός με τον αδελφό του αλλά τον περιφρονεί, αμέσως και ο Δεσπότης Χριστός θα τον περιφρονήσει· ο ίδιος θανατώνει τον εαυτόν του. Αυτά δε για ποιό λόγο συμβαίνουν σ' αυτόν; Συμβαίνουν εξ αιτίας της φιλαρχίας, της υπερηφάνειας και της αλαζονείας. Διότι η υπερηφάνεια είναι η ρίζα όλων των κακών.

Όποιος μισεί τον αδελφό του είναι αδελφοκτόνος και αυτός που ρίχνει πέτρα κατά του αδελφού του μοιάζει με τον Κάϊν.

Όποιος κτυπά με ξύλο τον αδελφό του είναι φονιάς και ενώ είναι ζωντανός καταδικάζεται στον άδη όπως αναφέρει η Γραφή.

Είναι μακάριοι οι ταπεινοί γιατί αυτοί θα υψωθούν στη Βασιλεία των Ουρανών.

Αδελφοί, ας ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας, επειδή η ταπείνωση είναι αρχή, θεμέλιο, βάση και στήριγμα όλων των αρετών. Η ταπείνωση είναι το στεφάνι των ταπεινών και πτωχών και χριστιανών. Η ταπείνωση είναι τείχος στερεό, που δεν πέφτει. Η ταπείνωση είναι πλούτος και καύχημα των πιστών.

Ο ταπεινός μοναχός αξιώνεται της αιωνίου ζωής, ο δε υπερήφανος δεν είναι χρήσιμος, ούτε συμπεριλαμβάνεται στους αγαπημένους του Κυρίου.

Όποιος είναι ταπεινός δεν έχει θυμό, δεν οργίζεται, δεν εκδικείται, δεν είναι ευερέθιστος, δεν ζητεί δόξα από άνθρωπο αλλά είναι σαν τα άκακα νήπια, δεν ανταποδίδει κακό αντί κακού.

Ο ταπεινός ποτέ δεν πέφτει γιατί έχει θεμελιωθεί από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτός έκτισε το σπίτι του πάνω σε βράχο, που είναι ο Χριστός. Αυτός γίνεται κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών, ο δε ευερέθιστος έκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο· όταν ήλθαν τα νερά των ποταμών και έπεσαν πάνω του τα κύματα αμέσως γκρεμίστηκε και η πτώση του έγινε μεγάλη και αθεράπευτη. Υπάρχουν πολλοί που το σπίτι τους έπεσε χωρίς να το κτυπήσει το κύμα. Αυτός που ενήργησε με αυτό τον τρόπο είναι εργάτης του διαβόλου, καταδίκασε ο ίδιος τον εαυτόν του στη γέεννα του πυρός. Αυτός έχει θανατώσει τον εαυτόν του λόγω των πονηρών του πράξεων. Αυτός δεν βρίσκει έλεος από τον Θεό.

[Συνεχίζεται]