

## «Θα γίνεις μοναχή»

/ [Ορθόδοξη πίστη](#)



Φωτο:gazzetta.gr

Μία φορά επισκέφθηκε τον Γέροντα μία γυναίκα με την κόρη της οκτώ χρονών. Ο Γέροντας τους έδωσε καραμέλες και ένα πορτοκάλι. Πριν φύγουν τους είπε·

-Αν στο δρόμο σας συναντήσετε σκυλί και θέλει να σάς δαγκώσει διαβάστε το «Θεοτόκε Παρθένε» και το «Πάτερ ημών» και το σκυλί θα φύγει.

Πραγματικά, κοντά στο σπίτι τους, συνάντησαν ένα σκυλί πού ήθελε να τους δαγκώσει. Τότε το κορίτσι είπε στη μητέρα του·

-Μη φοβάσαι μαμά, θυμάσαι ότι ο παππούλης μάς είπε να διαβάσουμε ευχές!

Διάβασαν μαζί τις ευχές και το σκυλί έφυγε...

Την άλλη φορά πού το κορίτσι αυτό επισκέφθηκε τον Γέροντα εκείνος του έδωσε ένα κλαδί από ροδόδενδρο και του είπε· -Αυτό το κλαδί με τριαντάφυλλα είναι από την Παναγία, φύλαξέ το.

Στο δρόμο τους προς το σπίτι επισκέφθηκαν κάποιους γνωστούς τους πού είχαν γιό άρρωστο. Η μητέρα του παιδιού παρακάλεσε το κορίτσι να της δώσει ένα ροδόφυλλο σαν ευλογία από τον Γέροντα για να γίνει καλά το παιδί της. Το ροδόφυλλο πού πήρε το έβαλε στο αυτί του παιδιού και την επόμενη μέρα το αγόρι

έγινε καλά. Το κλαδί αυτό μοσχοβολούσε μετά πολλά χρόνια.

Το ίδιο κορίτσι, όταν έγινε εννέα χρονών, πάλι επισκέφθηκε τον Γέροντα. Εκείνη την ημέρα ο Γέροντας ήταν άρρωστος και δεν δεχόταν κανέναν. Οι επισκέπτες έγραφαν τις ερωτήσεις τους σε χαρτάκια και ο Γέροντας απαντούσε. Έγραψε και το κορίτσι την ερώτησή του και η ερώτηση ήταν· «Παπούλη θα γίνω μοναχή;» Ήταν μυστικό πού κρατούσε στην καρδιά του. Το σπίτι τους επισκέπτονταν συχνά οι μοναχές. Έχουν χαρίσει στο κορίτσι κομποσχοίνι και πολλές μικρές εικονίτσες. Πολλές φορές συζητούσαν με το παιδί γι' αυτό το θέμα.

Όταν ήλθε η σειρά του κοριτσιού έδωσε το χαρτάκι του στην αδελφή Σεραφείμα. Μετά από λίγο η μοναχή βγήκε από το κελί του Γέροντα με μεγάλο χαμόγελο στα χείλη και είπε·

-Ο Γέροντας λέει ότι θα γίνεις μοναχή. Αυτό πού είπε ο πατήρ Σεραφείμ έγινε πραγματικότητα. Το κορίτσι όταν μεγάλωσε έγινε μοναχή με το όνομα Ταϊσία.

**Πηγή:** *Βίος-Θαύματα-Προφητείες του Αγίου Σεραφείμ της Βίριτσα - Νέου Αγίου της Ορθόδοξου Ρωσικής Εκκλησίας 1866-1949, Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, 2003.*