

«Ψυχή και Χριστός μας χρειάζεται.» - Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Ισαπόστολος και στυλοβάτης του Γένους, πιο επίκαιρος από ποτέ!

[/ Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Ορθόδοξη πίστη](#)



Τα κείμενα που ακολουθούν είναι από το βιβλίο «Μαρτυρικά και Ηρωικά Νειάτα», που αποτελεί έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Βαρνάκοβας, Δωρίδα 2011...

Αν κρατήσαμε στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας την Πίστη μας και την Εθνική μας ταυτότητα, όπως και τα παραπάνω κείμενα περιγράφουν, αυτό σαφώς και το οφείλουμε στις ηρωικές μορφές των Αγίων και των Μαρτύρων του Γένους, που έδωσαν τη ζωή τους για να κρατήσει ο Ελληνισμός την Ορθόδοξη Πίστη, τη Γλώσσα του, την Ιστορία του, την Εθνική του αυτοσυνειδησία! Ανάμεσα σε αυτές τις μορφές, τον πλέον πρωταγωνιστικό και χαρισματικό ρόλο έχει η τόσο απλοϊκή και όμως τόσο πνευματική, τόσο πλημμυρισμένη από Φως και Ελλάδα, μορφή του Πατροκοσμά. Σε χρόνια απίστευτης δυσκολίας και κλυδωνισμού των αξιών, γίνεται ο ίδιος Ισαπόστολος, στυλοβάτης των υπόδουλων Ελλήνων και δεν παύει στιγμή με το κήρυγμά του και τη δράση του να αναπτερώνει το κλονισμένο ηθικό και τις ελπίδες του Έθνους μας για την πολυπόθητη λευτεριά! Όπου κηρύττει υψώνει το σύμβολο της Σωτηρίας των πιστών, τον Τίμιο Σταυρό. Ακατάβλητος εργάτης του Ευαγγελίου στηρίζει και αφυπνίζει πνευματικά τους Χριστιανούς, που παντοιοτρόπως υποφέρουν από τον φρικτό οθωμανικό ζυγό.

Ἅγιοι Νεομάρτυρες

«... Ἐάν εἶχε βασιλεύσει ὁ Τοῦρκος εἰς τήν Φραγκίαν (στήν Δύσι) δέκα χρόνους, χριστιανούς ἐκεῖ δέν θά εὔρισκες. Καί εἰς τήν Ἑλλάδα, τώρα τριακόσιους χρόνους εὔρίσκεται, καί κακοπαθοῦσιν οἱ ἄνθρωποι καί βασανίζονται διά νά στέκουν εἰς τήν πίστιν των, καί λάμπει ἡ πίστις τοῦ Χριστοῦ καί τό μυστήριον τῆς εὐσεβείας καί ἐσεῖς μοῦ λέγετε ὅτι δέν ἔχομεν σοφίαν;

Τήν σοφίαν σου δέν ἐθέλω, ὀμπρός εἰς τόν Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ!

(Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις, 1635)

Μέ αὐτά τά λόγια βροντοφωνεῖ πώς ἡ Ἐκκλησία μας, μέ τά μαρτύρια πού τραβᾷ ἀπό αἰῶνες, εἶναι ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία, ἡ βλογημένη ἀπό τόν Κύριο καί ὄχι ἡ Δυτική, ἡ καλοπερασμένη, ἡ ὑπερήφανη ἀφέντρα, πού ὄχι μονάχα τό αἷμα τῆς δέν ἔχυσε γιά τόν Χριστό, ἀλλά ἡ ἴδια ἔκαιγε τούς ἀνθρώπους πού δέν τῆς ἦτανε ὑπάκουοι!

Οἱ δικοί μας ἅγιοι πού μαρτυρήσανε στόν καιρό πού εἴμαστε σκλάβοι στούς Τούρκους ἦτανε ταπεινοί, ἀπλοῖ, λιγομίλητοι, μέ τήν φωτιά τῆς πίστεως στά στήθια τους... Νέοι ἄνθρωποι, παλλικάρια ἀπάνω στό ἄνθος τῆς νεότητος τους...

Αὐτοί «θά κρίνουν ἔθνη καί θά ἐξουσιάζουνε λαούς κι ὁ Θεός θά βασιλεύσει ἐπάνω τους εἰς τούς αἰῶνες».

(Φώτης Κόντογλου)

Έλεγε χαρακτηριστικά:

«Το κορμί σας σας το καύσουν, σας το τηγανίσουν, τα πράγματά σας σας τα πάρουν, μη σας μέλη, δώστε τα, δεν είναι εδικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Ετούτα τα δύο όλος ο κόσμος να πέση, δεν μπορεί να σας τα πάρη, έξω αν τύχη και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγεται να μην τύχη και τα χάσετε.»

Πηγή: talantoblog.blogspot.gr

Ίδρυσε σχολεία, για να μην χάσουν οι Έλληνες τον ανεκτίμητο θησαυρό της παιδείας. Σχολεία όμως βασισμένα πάνω στην Ελληνορθόδοξη Παράδοση. Με κέντρο και αναφορά στο Θεανδρικό Πρόσωπο του Σωτήρα και Λυτρωτή Ιησού Χριστού. Για να μένει ανόθευτη η Πίστη, να μην παραχαράσσεται η Ιστορία, να γιγαντώνεται ο πόθος για τη λευτεριά, να καλλιεργείται η Εθνική συνείδηση.

Με τις Προφητείες του, που άλλες ήδη εκπληρώθηκαν και πολλές μένει να εκπληρωθούν, και τις οποίες διερμήνευσε στις ημέρες μας ο Γέροντας Παΐσιος, έδωσε την ελπίδα και έσωσε από την απελπισία του ζοφερού σκότους της σκλαβιάς πλήθος κόσμου.

Ιδιαιτέρως αγωνίστηκε για την καθιέρωση της αργίας της Κυριακής, ως ημέρας αφιερωμένης στον Κύριο, αγωνίστηκε δηλαδή ώστε «να σταματήσουν τα εβραϊκών συμφερόντων παζάρια της Κυριακής, να γίνεται ο ευλογημένος Εκκλησιασμός την Κυριακή και τα παζάρια το Σάββατο. Αυτό... έγινε αφορμή να προκληθεί μεγάλη οικονομική ζημία στο εβραϊκό εμπόριο της περιοχής των Ιωαννίνων, τέτοια που οι ζημιωθέντες δίνοντας πολλά πούγκια στον Κούρτ Πασά, του ζήτησαν να σκοτώσει τον μέγα και άγιο δάσκαλο του Γένους μας!»

Πηγή: noiazomai.agrino.org

Ακολουθεί η αποπλιστική επιβεβαίωση όλων των παραπάνω αναφερομένων από τους ίδιους τους ηθικούς αυτουργούς...

Πηγή: pentapostagma.gr

Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει τόσα πολλά για το πρόσωπο του Πατροκοσμά. Ας αφήσουμε καλύτερα μέσα στη δική μας ύπαρξη να μιλήσει αυτός και κυρίως ο Χριστός! Πιο χρήσιμο θα ήταν να προσπαθήσουμε, κατά το δυνατόν, να γίνουμε μιμητές του δικού του παραδείγματος. Γιατί πάντα το παράδειγμα διδάσκει πολλά περισσότερα από τις λέξεις... Οι αιώνιες αξίες της Πίστεως και της Πατρίδος προβάλλονται μέσα από τη ζωή και το έργο του Πατροκοσμά. Στο έργο αυτό τη σκυτάλη θα πάρει χρόνια μετά ο Γέροντας Παΐσιος και άλλοι Γεροντάδες της

Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που σε εξίσου δύσκολους χρόνους, θα κρούσουν τον κώδωνα του επερχόμενου κινδύνου, ιδίως του πνευματικού. Θα δείξουν ωστόσο και τις κατάλληλες διεξόδους, τις οδούς σωτηρίας από τα δεινά, που δεν είναι άλλες από τη μετάνοια, την προσπάθεια για πνευματική ζωή, τη φιλοπατρία... τον διαρκή αγώνα. Όπως και να το κάνουμε, τον αγώνα τον έχουμε στο αίμα μας. Γιατί είμαστε Χριστιανοί και Έλληνες!

Σημειώσεις:

Για τις Διδαχές και τις Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μπορεί κανείς να ενημερωθεί μέσα από το εξαιρετικό βιβλίο “ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ” του μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη.

Πηγή:augoustinos-kantiotis.gr

Βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού αναφέρονται αρκετά και στους ακόλουθους συνδέσμους:

Πηγές:el.wikipedia.org – noiazomai.agrino.org

Για τις Προφητείες του επίσης, πληροφορίες υπάρχουν στο:
agioritikovima.gr

Άπολυτίκιον

Ύμνος γ'. Θείας πίστεως.

«Θείας πίστεως, διδασκαλία,
κατεκόσμησας, τὴν Ἐκκλησία,
ζηλωτῆς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος
καὶ κατασπείρας τὰ θεία διδάγματα,
μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας.
Κοσμά ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἰκέτευε,
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.»

Πηγή – youtube.com



Πηγή: paraskevaslaliotis.blogspot.gr