

26 Αυγούστου 2014

Ο Μελισσάκης και... η μπουρού

/ [Πεμπουσία](#)

Image not found or type unknown



- σου, με διοχλεύεις;



- Πέτρο, τι βρήκες; Για να δω... Όχι στο στόμα, στο κουβαδάκι σου...



- Ζzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... Πολύ ενοχλητική η μαμά σου, πάω στις αγκαθιές μου και ξανάρχομαι... Τι κοιτάς σαν χάνος; Α, εγώ είμαι της γειτονιάς, κάθε μέρα στο γιαλό για κανα μεζέ, είμαι ο Μελισσάκης
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... έφυγα ...



- Μόνο το κέλυφος είναι, είναι μπουρού, μοιάζει με σωλήνα με κοιμήνη μύτη. Φύσα, Πέτρο...
βουουουουουου. Μη φοβάσαι, φύσα και συ, όπως κάνουν οι ναύτες κι οι καπετάνιοι... να βρω κι εγώ άλλη
μία να παίξουμε τους καπετάνιους...



- Επιτέλους, Λένα, άσε το παιδί να παίζει, να χαρεί την ακρογιαλιά, επιτέλους, τίποτε δεν παθαίνει...



- Πέτρο, πάω στον μπαμπά στην ομπρέλα, εντάξει;



- Άσ' τον λίγο ελεύθερο Λένα, σε παρακαλώ, θα σου κάνει και σένα καλό...



- Ζzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... Πάλι εδώ... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... Σιγά, γιατί αν με πάρει
είδηση η μαμά σου, την έβαψα... Τόσο ωραία βότσαλα, δε θα βάλεις κανένα στον κουβά σου; Ζ
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... όχι αυτό το πράσινο, σ' αυτό κάνω ηλιοθεραπεία... Μπράβο, κάτσε να δροσίξεις τα
πόδια σου... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... Πρασινογάλαζα τα νερά, ε; Τι με κοιτάς; Είμαι ο Μελισσάκης είπαμε, μαύρος με
κίτρινες ρίγες στην κοιλιά μου, ούτε ΑΡΗΣ ούτε ΛΕΚ, για να εξηγούμαστε... Δεν είμαι πολύ κίτρινος, σαν τις
σφήκες που είναι έτοιμες μόνο για καβγά... Όχι, μη ρίχνεις τη μπουρού στη θάλασσα, μόνο τα βότσαλα...
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... Ωραία, αν την βάλεις στο αυτί σου, θ' ακούσεις τον ήχο της θάλασσας... Έτσι μπράβο...
Εγώ ταξιδεύω πολύ κι έχω δει τρίτωνες, δηλαδή μπουρούδες κι η Μελισσάνθη, η γιαγιά μου, μου είπε πως
μέσα, το σαλιγκάρι του δηλαδή είναι... αηδία, κι έχει κι απαίσια μυρωδιά όταν θελήσεις να το τραβήξεις
απ' το κοχύλι... Ζzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... πιάστηκα σ' αυτό το βότσαλο... Ας πάω σ' αυτό το γαλάζιο που μοιάζει
σαν ζελατίνα....



- Πέτρο, θες ένα μπισκότο;



- Βρήκες την ώρα βρε Λένα, άσ' τον να παίζει με τα βότσαλα!



- Ζzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... μαμά είναι αυτή. Λοιπόν, ο Τρίτωνας ήταν ένα τέρας με σώμα ανθρώπου, δόντια θη-
ρίου και ουρά ψαριού, γιος του Ποσειδώνα... του θεού της θάλασσας ντέ! Έτσι ασχημάνθρωπος, σαν το
σαλιγκάρι στη μπουρού, γι' αυτό έχουν το ίδιο όνομα... Όταν μεγαλώσεις, θα τον βρεις στα βιβλία να φυ-
σάει μπουρούδες, δηλαδή βούκινα, δηλαδή γίνεται βούκινο, δηλαδή ρεζιλεύεται τέτοιος που είναι...
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... φεύγω... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... έρχεται πάλι η μαμά σου... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... ναι, αυτό πίσω σου είναι το
βουνό μου με τα πεύκα και τα θυμάρια μου zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... ησυχία φίλε μου κι όχι ομπρέλες στη σειρά και
πολυκοσμία στην αμμουδιά... Γεια σου και σένα κι αύριο θα έρθω, είμαι ειδικός στα κοχύλια της Μεσογείου
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...



- Βου,βου, βουουουουουου, βουουουουουου



- Μπράβο, Πέτρο, μπράβο, για να δω, πόσα κοχύλια μάζεψες για τη μαμά;

Άκουσε

την αφήγηση της ιστορίας

%Mythos_Melissakis%

