

Σισανίου Πάυλος προς επικεφαλής σχισματικών Σκοπίων: Παριστάνετε τον Αρχιεπίσκοπο μιας ανύπαρκτης Εκκλησίας

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Δημόσια απάντηση προς τον επικεφαλής της σχισματικής αυτοαποκαλούμενης «Μακεδονικής Εκκλησίας» έδωσε στη δημοσιότητα ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Πάυλος με αφορμή ισχυρισμούς του κ.Στεφάνου αναφορικά με την υπόθεση του φυλακισμένου κανονικού και πανορθόδοξως αναγνωρισμένου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος και Μητροπολίτη Σκοπίων Ιωάννη. «Παριστάνετε τον Αρχιεπίσκοπο μιας ανύπαρκτης Εκκλησίας αλλά στο ποτήριο στο οποίο «λειτουργείτε» δεν βρίσκεται το Αίμα του Κυρίου, αλλά το αίμα του αδελφού σας τον οποίον δολοφονείτε και αυτό το αίμα θα σας χωρίσει διά παντός από την Κανονική Εκκλησία», τονίζει ο Μητροπολίτης Πάυλος ο οποίος ξεκαθαρίζει πως ουδέποτε απέστειλε οποιαδήποτε επιστολή προς τον κ.Στέφανο. «Γιατί να στείλω επιστολή σε σας αφού δεν αναγνωρίζω την εκκλησιαστική ύπαρξή σας και θεωρώ την ψευδοεκκλησία της οποίας ηγείσθε ως εκκλησιαστικώς ανύπαρκτη;», διερωτάται ο κ.Πάυλος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης με τίτλο, «Ανοικτή απάντηση σε δόλιο γράμμα»:

Πρός

τόν παρανόμως κατέχοντα τόν θρόνον

τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος καί

ψευδοηγούμενον τῆς ἀνύπαρκτης Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας

κ. Στέφανον

κ. Στέφανε,

Μέ ἔκπληξη καί ὀδύνη καί χωρίς νά Σᾶς τήν ζητήσω ἔλαβα τήν ἐπιστολή μέ τήν ὁποία προσπαθεῖτε νά δικαιολογήσετε τά ἀδικαιολόγητα καί καταφέρεσθε κατά τοῦ μόνου Κανονικοῦ Ἐπισκόπου Ἀχρίδος κ. Ἰωάννη.

Ξεκινᾶτε μάλιστα μέ μιά μικρή ἀπάτη. Γράφετε: «στήν πρόσθεση τῆς ἐπιστολῆς σας προσφέρουμε πληροφορίες γιά τήν ἐγκληματική δράση ...». Πότε κ. Στέφανε σᾶς ἔστειλα ἐπιστολή ὥστε νά σπεύδετε νά μοῦ ἀπαντήσετε; Γιατί νά στείλω ἐπιστολή σέ σᾶς ἀφοῦ δέν ἀναγνωρίζω τήν ἐκκλησιαστική ὑπαρξη σας καί θεωρῶ τήν ψευδοεκκλησία τῆς ὁποίας ἠγεῖσθε ὡς ἐκκλησιαστικῶς ἀνύπαρκτη; Ποῖος σᾶς εἶπε ὅτι σᾶς θεωρῶ ἔγκυρο πρόσωπο γιά νά ζητήσω ἀπό σᾶς πληροφορίες; Ἐπιχειρεῖτε δι' αὐτοῦ τοῦ δολίου τρόπου νά ἐπιτύχετε μία ἔμμεση ἀναγνώριση καί νά ἀφήσετε νά αἰωρεῖται ὅτι ἐγώ ἢ ὁποιοσδήποτε ἄλλος Ἀρχιερέας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διαλέγεται μαζί Σας. Ὁ τρόπος σας δολιότητος γέμει.

Ὁ μόνος πραγματικός λόγος τοῦ διωγμοῦ τοῦ Ἀχρίδος Ἰωάννη εἶναι ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ μόνος Κανονικός Ἐπίσκοπος ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζεται ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Προσπαθεῖτε λοιπόν μέ τή συνεργασία τοῦ Κράτους νά τόν ἐξοντώσετε. Μιλᾶτε γιά καθαίρεσή του. Μπορεῖ λοιπόν μιά Ἐκκλησία πού ΔΕΝ εἶναι Ἐκκλησία νά ἐκλέγει ἢ νά καθαιρεῖ; Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι κουκλοθέατρο. Ὅσο γιά τίς κατηγορίες καί τίς καταδίκες μήν ξεχάσετε ὅτι μέ παρόμοιες ἀποφάσεις τό δικαστήριό τῶν ἀνόμων κατεδίκασε, φυλάκισε καί ἐσταύρωσε τόν Κύριο. Ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης δέν ἀνήκει στήν δικαιοδοσία μιᾶς ἀνύπαρκτης Ἐκκλησίας, ἀλλά στό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας. Ἐκκλησιαστικά καμμιά ἐξουσία δέν ἔχετε ἐπάνω του.

Ἔσεῖς εὐρίσκεσθε σέ ἐκκλησιαστική ἐκκρεμότητα. Ἔσεῖς μέ τρόπο ἀντικανονικό αὐτονομηθήκατε ἀπό τήν μητέρα-Ἐκκλησία σας, τό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καί προσπαθεῖτε μέ ἐκβιασμούς νά ἐπιτύχετε τήν ἀναγνώριση. Προσπαθεῖτε μέ τήν ἰσχύ τῆς Πολιτείας καί μέ στημένες ψευτοδίκες νά συντρίψετε τόν Μητροπολίτη Ἰωάννη, ἀλλά καί ἐκείνους πού τόν ἀκολουθοῦν στήν κανονική ὁδό, ἀφήνοντας ἀπειλές στό γράμμα σας ἐναντίον τους. Ἡ μόνο κατ' ἐσᾶς «παρανομία» τους εἶναι, ὅτι δέν σᾶς ἀκολουθοῦν, σεβόμενοι τήν Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας καί τήν Κανονική της τάξη καί Παράδοση.

Παριστάνετε τόν Ἀρχιεπίσκοπο μιᾶς ἀνύπαρκτης Ἐκκλησίας ἀλλά στό ποτήριό στό ὁποῖο «λειτουργεῖτε» δέν βρίσκεται τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, ἀλλά τό αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σας τόν ὁποῖον δολοφονεῖτε καί αὐτό τό αἷμα θά σᾶς χωρίσει διά παντός ἀπό τήν Κανονική Ἐκκλησία. Ὅλοι ὅσοι ἀνά τόν κόσμον διαμαρτύρονται ἐναντίον τῆς

διώξεως τοῦ Ἀχρίδος Ἰωάννη δέν περιμένουν νά λάβουν ἀπό σᾶς πληροφορίες, τό συνεργό εἰς τήν ἐξόντωση του. Στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας συμπεριφορές σάν καί τήν δική σας εἶναι γνωστές. Εἶναι συμπεριφορές τῶν ἀνόμων, ἐναντίον τῶν δικαίων. Τό μόρφωμα σας, πού τό ὀνομάζεται «Μακεδονική Ἐκκλησία» εἶναι ἐξάρτημα ἑνός κράτους πού σφετερίζεται τήν ἀλήθεια καί τήν ἱστορία καί δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ὅσο ἐσεῖς θά συνεχίζετε τήν ἀνίερη τακτική σας καί τήν ἀντικανονική πορεία σας, ὅσο θά ἐπιμένετε νά σχίζετε τόν χιτώνα τοῦ Χριστοῦ γιά κοσμικούς λόγους, ὅσο θά «εὐλογεῖτε» μιά πλαστογραφία σάν πιστοποίηση τῆς κρατκῆς «ἀρετῆς» σας, ὁ λόγος σας θά παραμένει μετέωρος, ἡ «χριστιανική» σας πίστη ἰδεολόγημα καί ὁ διωγμός τοῦ Μητροπολίτη Ἀχρίδος Ἰωάννη σφραγίδα τῆς ἀπανθρωπίας σας. Τό γράμμα σας λοιπόν ἐπιστρέφεται δημοσίως ὡς ἀπαράδεκτο.

Μέ ὀδύνη

+ Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Ἀφιερωμένο στή μνήμη τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου μου

τοῦ ἀπό Σιατίστης Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος ΖΩΣΙΜΑ.

Πηγή: amen.gr