

Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Γεθσημανή (Βίντεο-Φωτο)

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Την Πέμπτην, 15ην /28ην Αυγούστου 2014, εωρτάσθη η εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εις το εν Γεθσημανή Θεομητορικόν Μνήμα αυτής.

Τού Όρθρου και της θείας Λειτουργίας της κατανυκτικής και μεγαλοπρεπούς ταύτης εορτής προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του εν Κύπρω Εξάρχου του Παναγίου Τάφου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου και του εν Κωνσταντινουπόλει Εξάρχου του Παναγίου Τάφου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου, προεξάρξαντος την προτεραίαν του Εσπερινού της εορτής, Αγιοταφικών Ιερομονάχων και Πρεσβυτέρων Αραβοφώνων και παρεπιδημούντων Ιερέων άλλων Εκκλησιών, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου ελληνιστί και ρωσιστί, των δε Ιεροψαλτών του

Καθεδρικού Ναού του αγίου Ιακώβου αραβιστί, τη παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη και αθρόου ευσεβούς λαού μετέχοντος εν θερμή και κατανυκτική προσευχή προς την αειπαρθένον Μαρίαν διά βοήθειαν και προστασίαν.

Εις το Κοινωνικόν της θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος εκήρυξε τον θείον λόγον, έχοντα ούτως:

«Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείω τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Ευφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το άγιον τέμενος. Βοήσωμεν οι πιστοί, τον Γαβριήλ κεκτημένοι ταξίαρχον. Κεχαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχων τω κόσμω διά σου το μέγα έλεος», αναφωνεί ο μελωδός της Εκκλησίας.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

ευλαβείς Χριστιανοί και προσκυνηταί.

Ως άλλοι απόστολοι συνηθοίσθημεν σήμερα εκ περάτων της γης ενθάδε Γεθσημανή τω χωρίω, ίνα εορτάσωμεν την αθάνατον Κοίμησιν της Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, της μητρός της αιωνίου ζωής.

Όντως σήμερα εορτάζομεν θαύμα παράδοξον, θαύμα ξένον αγγέλοις και ανθρώποις, θαύμα ακατανόητον. Καί τούτο διότι η πηγή της ζωής εν μνημείω τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. «Η πανάμωμος νύμφη λέγει μελωδικώς ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και μήτηρ της ευδοκίας του Πατρός, η Θεώ προορισθείσα εξ εαυτού κατοίκησιν της ασυγχύτου ενώσεως, σήμερα την άχραντον ψυχήν τω ποιητή και Θεώ παρατίθεται, ην ασωμάτων δυνάμεις, θεοπρεπώς υποδέχονται και προς ζωήν μετατίθεται η όντως μήτηρ της ζωής η λαμπάς του απροσίτου φωτός, η σωτηρία των πιστών και η ελπίς των ψυχών ημών».

Μάλιστα, αγαπητοί μου αδελφοί, η πανάμωμος και αειπάρθενος Μαρία είναι η όντως μήτηρ της ζωής, η λαμπάς του απροσίτου φωτός η σωτηρία των πιστών και η ελπίς των ψυχών ημών. Καί τούτο διότι αύτη έτεκε την Ζωήν την ενυπόστατον, δηλονότι τον σεσαρκωμένον Θεόν Λόγον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αύτη η Παναγία ερρύσατο το γένος ημών των ανθρώπων εκ της προγονικής αποφάσεως. Διά ταύτης της Παναγίας Θεοτόκου, η παγγενής των βροτών σωτηρία γέγονεν. Διά ταύτης «τα επίγεια τοις άνω τω τοκετώ αυτής συνήφθησαν» και τέλος διά ταύτης «ημείς εθεώθημεν», ως λέγει ο μελωδός: «η γαρ εκ σπέρματος Δαυίδ, δι' ης ημείς εθεώθημεν, εν ταίς χερσί του εαυτής Υιού και Δεσπότου, ενδόξως και υπέρ λόγον μετατίθεται».

Δεύτε αγαπητοί μου, πάντες οι πιστοί, οι ευχαριστιακώς και δοξολογικώς κυκλούντες τον τάφον εν τη ευσήμω και κλητή ταύτη ημέρα της μεταστάσεως την του Θεού Μητέρα ανυμνούντες βοήσωμεν και είπωμεν: Σώσον ημάς τους ομολογούντας σε Θεοτόκον και από πάσης περιστάσεως και κινδύνων λύτρωσαι τας ψυχάς ημών. Έτι δε πρέσβευε αδειλείπτως τω Υιώ σου και Θεώ δωρηθήναι τη οικουμένη και ιδία τη περιοχή ημών ειρήνην καταλλαγήν και το μέγα έλεος Αμήν.

Μετά την θείαν Μετάληψιν, την διανομήν του αντιδώρου και την Απόλυσιν, η Πατριαρχική Συνοδεία και άλλοι εδέχθησαν δεξίωσιν εις το ηγουμενείον υπό του καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου.





www.jp-newsgate.net

photo: Ιωάννης Κοκοβίδης



www.jp-newsgate.net

photo: Ιωάννης Κοκοβίδης







Πηγές: Αρχιγραμματεία- romfea.gr