

## Μετάνοια... Το μεγαλύτερο θαύμα της ζωής μας.

[/ Ορθόδοξη πίστη](#)



Ο Χριστός μας, μετά την επιλογή των μαθητών Του, ξεκίνησε την δημόσια δράση Του. Κηρύττει, θεραπεύει, στηρίζει και απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων. Όμως, για τον Κύριο είναι πιο ουσιαστική η άφεση των αμαρτιών από την θεραπεία της σωματικής ασθένειας. Αλλά για να αποδείξει την εξουσία Του να συγχωρεί αμαρτίες και να αποστομώσει τους Γραμματείς που αμφισβητούσαν την Θεότητα Του, θεραπεύει και την σωματική ασθένεια του ανθρώπου.

Στην Ευαγγελική περικοπή της δεύτερης Κυριακής των νηστειών βλέπουμε την πίστη, την τόλμη και την αποφασιστικότητα κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι, αφείρεσαν την στέγη ενός σπιτιού για να φέρουν σε επαφή μαζί με τον Ιησού έναν παραλυτικό. Βλέποντας ο Χριστός την πίστη τους και θέλοντας να τους εκπλήξει για μια ακόμη φορά λέει στον παραλυτικό πως του συγχωρούνται οι αμαρτίες.

Είναι αλήθεια ότι εμείς οι άνθρωποι, που έχουμε περιορισμένες δυνατότητες και ασθενή πίστη, συσχετίζουμε το θαύμα μόνο με την θεραπεία των σωματικών ασθενειών. Περιορίζουμε την έκτακτη έγχυση του Αγίου Πνεύματος ( που είναι το θαύμα ) , μόνο σε ότι αφορά την σωματική υγεία και λησμονούμε το μεγαλύτερο θαύμα που είναι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Δηλαδή η ανανέωση του Βαπτίσματος, η αλλαγή του νου, η αλλαγή του τρόπου ζωής. Για να συμβούν όμως όλα αυτά χρειαζόμαστε την

ενέργεια και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος.

Η ανατολή και η δύση του ήλιου, η ομορφιά της φύσης, η σοφία του σύμπαντος, η αγάπη και ο έρωτας των ανθρώπων, η γέννηση κάθε παιδιού όπως ακόμα και η θεραπεία μιας ασθένειας θα πρέπει να θεωρούνται ως θαυμαστές ενέργειες του Κυρίου μας. Αντιθέτως, υπάρχουν δυστυχώς πολλοί και μορφωμένοι μάλιστα συνάνθρωποί μας, που όλα αυτά τα αποδίδουν σε τυχαίες ενέργειες. Βέβαια αυτό βρίσκεται στο πλαίσιο της ελευθερίας του ανθρώπου, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του θεού. Δεν θα πρέπει όμως να λησμονούμε ότι και αυτή ακόμα η πρόοδος της Ιατρικής είναι αποτέλεσμα φωτισμένων και εμπνευσμένων ανθρώπων από τη Θεία Χάρη του Κυρίου μας.

Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, να παρακαλούμε να γίνεται καθημερινά το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Να δεχόμαστε με χαρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες. Να μετανοούμε για τις πολλές αστοχίες μας και να επιδιώκουμε να γευτούμε την γλυκύτητα της πνευματικής ζωής. Οι Άγιοί μας έβλεπαν τις ασθένειες του σώματος ως ευλογία και παρουσία του Θεού στην ζωή τους. Έλεγε ο χαρισματικός Όσιος γέροντας Παΐσιος ότι γέμισε ο παράδεισος από καρκινοπαθείς και παρακαλούσε μάλιστα και ο ίδιος να γευθεί αυτή τη δωρεά του Θεού.

Μιας και βρισκόμαστε λοιπόν στην παλαίστρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να ευχόμαστε φέτος να είναι ουσιαστική η πορεία μας και να επιδιώξουμε και εμείς το προσωπικό μας θαύμα. Να ζητήσουμε να έρθει και σε εμάς η ευεργετική και ζωοποιός παρουσία του θεού στην ύπαρξή μας, όχι για να μας απαλλάξει απότυχόν σωματικές δυσκολίες που έχουμε, αλλά για να μας φωτίσει το νου, να μας θερμάνει την πίστη, να μας ζεστάνει την καρδιά και να μας κάνει να αλλάξουμε. Έτσι μεταμορφωμένοι από το θαύμα της προσωπικής μας αλλαγής να πορευτούμε για το υπόλοιπο της ζωής μας ευχόμενοι να είναι χριστιανικά τα τέλη μας, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, για να έχουμε καλή απολογία στο θρόνο του Θεού .

Αμήν!

*Του πρωτ. Χρήστου Αιγίδα*

**Πηγή:** [askitikon.eu](http://askitikon.eu)