

Έχουν δύναμι, όταν βοηθάς κι εσύ

/ Γενικά / Ορθόδοξη πίστη



Το ότι, ούτε η συγγένεια ούτε η φιλία δεν ωφελεί καθόλου άκουσε τι λέγει ο Προφήτης • “Αν έλθουν ο Νώε , ο Ιώβ και ο Δανιήλ, δεν θα μπορέσουν να ελευθερώσουν τους υιούς τους και τις θυγατέρες τους” (πρβλ. Ιεζ. 14, 14-18) . Και γιατί λέγω για όσα πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, τη στιγμή που ούτε και στην παρούσα ζωή δεν ωφέλησε καθόλου η φιλία; Πόσους οδυρμούς και θρήνους δεν εξέβαλε ο Σαμουήλ και παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να σώση τον Σαούλ; Πόσες ευχές δεν έκανε ο Ιερεμίας και όμως σε τίποτε δεν ωφέλησε τους Ιουδαίους; αλλά και κατηγορήθηκε για τις προσευχές του. Και γιατί απορείς που ο Ιερεμίας δεν ωφέλησε σε τίποτε με τις προσευχές του, τη στιγμή που για τον Μωυσή λέγει, ότι ούτε και εκείνος θα μπορούσε να σώση τους Ιουδαίους , μολονότι τότε πήρε πάνω του το βάρος της κακίας τους, επειδή είχε επικρατήσει η κακία και εκείνοι δεν προσέφεραν τίποτε από τον εαυτό τους; Πόσο δεν θρήνησε ο Παύλος τους Ιουδαίους λέγοντας• “Αδελφοί, η μεγάλη επιθυμία της καρδιάς μου και η προσευχή μου στο Θεό είναι να τους χαρίση ο Θεός τη σωτηρία” (Ρωμ. 10,1) . Τι πέτυχε λοιπόν η προσευχή του; Τίποτε. Και γιατί λέω η προσευχή του, τη στιγμή βέβαια που ευχόταν να γίνη ανάθεμα για χάρι τους; (Ρωμ. 9,3) .

Τι συμβαίνει λοιπόν; Είναι περιττές οι προσευχές των αγίων; Καθόλου, αλλά έχουν και πολύ μεγάλη δύναμι, όταν τις βοηθάς και συ. Έτσι ανέστησε ο Πέτρος την Ταβιθά , όχι μόνο με την προσευχή, αλλά και με την ελεημοσύνη εκείνης• έτσι βοήθησαν όλους οι άγιοι με τις προσευχές τους. Και αυτό μεν ισχύει για εδώ, ενώ εκεί δεν ισχύει τίποτε από αυτά, αλλά η σωτηρία χαρίζεται μόνον από τα έργα.

(Εις τον ΜΗ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 6, 182-184. ΡΓ 55, 228-229)

Πηγή: «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Χρυσοστομικός Ἄμβων

Ε΄

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Τα νεύρα της ψυχῆς»

Ἐκδοσις

Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου

Νέα Σκήτη Αγ. Ὄρους

Πηγή: xristianos.gr