

8 Σεπτεμβρίου 2014

## Η εορτή της Παναγίας Νεραντζιώτισσας στο Μαρούσι (ΦΩΤΟ)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Το ιερό Μητροπολιτικό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Νεραντζιώτισσας στὸ Μαρούσι, εόρτασε τὸ Γενέθλιο τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης Ἡμῶν Θεοτόκου. Τὸ γραφικὸ ναΐδριο, ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὸν 16ο αἰῶνα μ.Χ, βρίσκεται σὲ μιὰ κατάφυτη αὐλὴ, δίπλα στὶς γραμμὲς τοῦ ηλεκτρικοῦ Σιδηροδρόμου καὶ εἶναι αφιερωμένο στὴ Γέννηση τῆς Θεοτόκου.

Σήμερα τελέστηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος τοῦ οικείου Ἱεράρχου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὠρωποῦ Κυρίλλου, πλαισιωμένου ἀπὸ τὸν Ἱεροκέρυκα τῆς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀρχιμ. π. Νικάνωρα Καραγιάννη καὶ τὸν εφημέριο τοῦ προσκυνηματικοῦ Ναοῦ, π. Μάριο Μακρίδη.

Ὁ Σεβασμιώτατος Κύριλλος στὴν προσλαλιά του, ἀναφέρθηκε στὸ κοντάκιο τῆς εορτῆς «Ἰωακείμ καὶ Ἄννα ὄνειδισμοῦ ἀτεκνίας, καὶ Ἀδάμ καὶ Εὐά, ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, ἠλευθερώθησαν, Ἄχραντε, ἐν τῇ ἁγίᾳ γεννήσει σου». Τόνισε τὸν παραλληλισμὸ μεταξύ τῶν πρωτοπλάστων καὶ τῶν Θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννας στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους με τὴν Γέννηση τῆς Παναγίας. Ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ πὺς «ἡ Παναγία γεννήθηκε **κατὰ φύσιν**, ἀπὸ τὴν κοιλία τῆς Ἄννας καὶ **ὑπὲρ φύσιν** καθὼς γεννήθηκε ἀπὸ υπερήλικες γονεῖς, νικώντας τὴν στειρότητα καὶ τὴν ἀτεκνία, ποὺ ἀποτελοῦσε κοινωνικὸ κακὸ». Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν σημασία τῶν ὀνομάτων. «Ἰωακείμ στα εβραϊκὰ σημαίνει Θεός-Ἰατρός, Ἄννα σημαίνει χάρις καὶ Μαρία -Κυρία. Ἄρα ὁ Θεός-Ἰατρός ἀπάλλαξε τὸ ἀρρωστο ἄνθρωπο γένος καὶ τὸ ἔσωσε με τὴ Χάρη, δια τῆς Μαρίας -Κυρίας. »

Ὁ κόσμος γέμισε ἀσφυκτικὰ τὸ ἱστορικὸ παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Νεραντζιώτισσας, τὸ ὁποῖο ἔχει σημαδέψει ἡ εὐλογημένη παρουσία ὡς ἔφημερίου του καὶ ἡ ὄσια βιωτὴ τοῦ μακαριστοῦ Ἱερομονάχου Ἀθανασίου Χαμακιώτη. Οἱ Ἀκολουθίες ποὺ τελοῦσε, ἡ φιλανθρωπία τοῦ καθὼς καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀνεπαύθησαν στὸ πετραχήλι του, εἶναι ἀξία ἀναφοράς. Με μέριμνα καὶ ἐπιθυμία τοῦ οικείου Ποιμενάρχου, πλέον τελούνται καθημερινῶς οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καὶ ἡ Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσι αὐτό.

Τὸ ἀπόγευμα τελέστηκε ὁ Μεθέορτος πολυἱερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ ἡ λιτάνευση τῆς Ἱεράς Εἰκόνης στὸς γύρω δρόμους, με τὴ συμμετοχὴ τοῦ Δημάρχου Ἀμαρουσίου κ. Γεωργίου Πατούλη, τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καὶ πλῆθους πιστῶν.

Προεξήρχε ὁ Ἱεροκέρυκας τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀρχιμ. π. Νικάνωρ Καραγιάννης ὁ ὁποῖος τόνισε πὺς «ἡ ζωὴ μας χωρὶς τὴν πίστη, εἶναι ὅπως τὰ γράμματα τῆς ἀλφαβήτου σκόρπια, ἀσύντακτα καὶ χωρὶς νόημα». Μετὰ τὸ πέρας τῆς λιτάνευσης ἀκολούθησε Παράκληση στὴν Παναγία ἐνῶ παρετέθη λιτὴ,

παραδοσιακή δοχή από τις κυρίες που διακονούν το προσκύνημα.  
Όλο το βράδυ, ο κόσμος συνέρρεε αθρόα για να προσκυνήσει την θαυματουργή  
εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας.

Του Σπύρου Παπαγεωργίου





© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου









© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου







© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου





© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου