

10 Σεπτεμβρίου 2014

“Heaven”

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



To Rock

συγκρότημα «Jars Of Clay», τραγουδάει για τον Παράδεισο, την Πέμπτη στις 11:00, στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Remptousia FM, στην εκπομπή «Σύγχρονα Μουσικά Ρεύματα». Ο Παράδεισος, σύμφωνα με τους στίχους του τραγουδιού, δεν είναι μακριά.

«Παράδεισος»

Πηγαίνουμε μυστικοί, πέφτουμε από τις οθόνες
Είμαστε κυνηγοί και λιοντάρια, είμαστε υποβρύχιοι
Κάτω από την επιφάνεια, γλιστρώντας μέσα από τις συνδέσεις
Αποκρυπτογραφώντας τις κωδικές λέξεις, απομονώνοντας τους ψεύτες

Αναζητώντας, λάμποντας από το μέσα μας (τα εσώψυχά μας)
Αυτό που μεγαλώνει από μέσα μας

Ο Παράδεισος δεν είναι τόσο μακριά
Λάμπει από μέσα μας
Δείχνει από μέσα μας
Και μεγαλώνει από το σημείο που βρισκόμαστε

Καταστρέφουμε συσκευές, φεύγουμε από την σκηνή
Σταματούμε την μεταμφίεση, για να κουδουνίσουμε το κλουβί
Αντιμετωπίζουμε κάθε προβολέα στα σημεία τα οποία κρυβόμαστε
Ντυνόμαστε για την Εδέμ, οι πύλες είναι διάπλατα ανοιχτές

Εμείς είμαστε, εμείς είμαστε, εμείς είμαστε
Εμείς είμαστε κυνηγοί και λιοντάρια
Πηγαίνουμε μυστικοί, εμείς καλύπτουμε, εμείς καλύπτουμε.

«Heaven»

Go undercover, we drop from the screens
We're hunters and lions, we are submarines
Under the surface, slip through the wires
Decipher the code words, disable the liars

And find, glowing on the inside
What's growing on the inside
Heaven's not that far
Glowing on the inside
Showing on the inside
It's growing where we are

We shatter devices, exit the stage
We stop masquerading, to rattle the cage
We face every searchlight at places we hide
We dress up for Eden, the gates open wide

We are, we are, we are
We're hunters and lions
We go undercover, we cover, we cover.