

Είναι κάποιες ψυχές

[/ Ορθόδοξη πίστη](#)



Στην καθημερινή μας πορεία , ο Κύριος φέρνει στο δρόμο μας,
την κατάλληλη στιγμή , τους ανθρώπους εκείνους που χρειαζόμαστε ,
για να στηριχθούμε και να συνεχίσουμε την πορεία της ζωής μας . . .

Για να αντλήσουμε πίστη και δύναμη απ' τη δική τους ψυχική δύναμη
που κρύβουν μέσα τους , και απλόχερα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή , δίνουν και
σε μας .

Είναι αυτές οι ψυχούλες που τις νοιώθεις αθόρυβα , σιωπηλά , προσευχητικά
κοντά σου , και σαν αύρα λεπτή σου χαρίζουν το χάδι της αγάπης τους .

Είναι αυτές οι ψυχούλες που μπορούν ν' ακούσουν τον πόνο σου ,
την αμαρτία σου , το πρόβλημά σου , τις ανασφάλειές σου ...

να σε κατανοήσουν , χωρίς να σε κρίνουν ...

να σου πουν ένα λόγο παρηγοριάς , μια συμβουλή , χωρίς να σε καταδικάσουν ...

να σου δώσουν λίγο απ' το χρόνο τους , χωρίς να βιάζονται ...

να σου χαρίσουν ένα χαμόγελο , χωρίς να περιμένουν τίποτα από σένα ...

Είναι αυτές οι όμορφες , ευγενικές ψυχούλες

που σαν Θείο Δώρο έρχονται στο δρόμο μας ,

στέκουν στον πόνο μας ,

στέκουν στην θλίψη μας ,

στέκουν στις πτώσεις μας ,

στέκουν στις ανασφάλειές μας ,

και με το λυχναράκι της δικής τους ψυχής ,

με τη δύναμη που κι αυτές αντλούν απ' Τον Αγαπημένο ,

μας φωτίζουν το δικό μας σκοτάδι ,

μας ξυπνούν απ' το δικό μας λήθαργο ,

μας απαλύνουν κάθε πόνο , ψυχικό και σωματικό ,

μας βοηθούν να σηκωθούμε και να σταθούμε στα πόδια μας ,

για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία της ζωής μας ...

Σ' αυτές τις υπέροχες , όμορφες υπάρξεις ,

θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά σήμερα ,

» Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσ' από την καρδιά μου » !

Εύχομαι ο Θεός να σας έχει πάντα καλά ,

και η Γλυκειά μας Παναγιά , υπό την σκέπη και προστασία Της .

ΥΓ δικο μου: γεμισα το κειμενο με λουλουδια γιατι το αφιερωνω στην Ευανθια....



Πηγή: ahdoni.blogspot.gr