

## Σαμ Τσέκουας: Ο πλανήτης πρέπει να γυρίσει αναγκαστικά στον Ελληνισμό.

/ [Γενικά](#)



Κάθε παιδί πρέπει να διδαχθεί την ελληνική γλώσσα

Πρέπει όλοι να επιστρέψουμε αναγκαστικά στον Ελληνισμό

Η Ελλάδα πρέπει να ξανακάνει πολιτιστική εκστρατεία, όμοια με αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο Ελληνισμός σε κάνει άνθρωπο

Αν ρωτούσαμε πολλούς ποιος τα είπε αυτά, η πρώτη κουβέντα θα ήταν: ένας «εθνικιστής Ελληναράς».

Θα απογοητεύσουμε όμως τόσο ψευτοπροοδευτικούς όσο και εθνικιστές.

Αυτά τα δήλωσε ένας γλυκύτατος άνθρωπος με καθαρό βλέμμα που υποκλίνεται στην οικουμενικότητα του Ελληνισμού, δίνοντας γροθιά στο στομάχι σε εκείνους εντός και εκτός συνόρων που χτυπούν αλύπητα την γλώσσα και την ιστορία-ιδιοσυγκρασία του.

Δεν θα σας πούμε πολλά. Τα λέει όλα ο βραβευμένος από την Ελληνική κυβέρνηση ως Πρεσβευτής του Ελληνισμού, Δρ. Σαμ Τσέκουας, από την Νιγηρία, που ζει στις ΗΠΑ, εκδότης, συγγραφέας και ιδιοκτήτης του μοναδικού Ελληνικού βιβλιοπωλείου στην Νέα Υόρκη, σε συνέντευξή του στο Mega που θα βρείτε εδώ.

Νιώθει τυχερός που ήρθε σε επαφή με τον Ελληνισμό, αλλά ταρακουνάει εμάς τους Ελλαδίτες που «βαφτίζουμε» οπισθοδρομικά τα πανανθρώπινα ιδανικά μας. «Δεν

επιτρέπεται να έχεις μια τέτοια ιστορία και να την αγνοείς», λέει και ξαναλέει. «Ο Έλληνας που παύει να διδάσκει, παύει να είναι Έλληνας», αναφέρει ο Σαμ Τσέκουας για να προσθέσει ότι ο Έλληνας αποτελεί διαχρονικά τον «υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πλανήτη» και άρα όχι οι παγκοσμιοποιητές, που πλασάρουν μια ψευδεπίγραφη οικουμενικότητα.

Στεκόμενος με σεβασμό και αστείρευτη αγάπη απέναντι στους Έλληνες και τον ελληνικό πολιτισμό, αναφέρει πως πρέπει ωστόσο να συνεχίσουμε όλοι εμείς να τον τιμάμε έμπρακτα και όχι μόνο με τα λόγια.

Τέλος στέλνει μήνυμα στους νέους πως η λύση είναι εντός και όχι εκτός συνόρων και δηλώνει πως υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα παραγωγική, κάτι που πρέπει να γίνει γνωστό στις αγορές.

Ας ξυπνήσουμε παιδιά! Ο Ελληνισμός δεν έχει να κάνει με εθνικισμούς και διεθνισμούς. Είναι τρόπος και στάση ζωής! Η οικουμενικότητά του αποτελεί το αντίβαρο στον σκοταδισμό της παγκοσμιοποίησης. Για αυτό τον πολεμούν, γι' αυτό τρέμουν όσους, πέρα από ιδεολογίες και κόμματα, κρατούν την φλόγα του μέσα τους να σιγοκαίει, ώστε μετά να φουντώσει και να κάψει καθετί το απάνθρωπο.

Και αν αυτό το ξεχνάμε, τότε θα μας το θυμίζουν άνθρωποι σαν τον Σαμ, ο οποίος ταυτόχρονα έχει στραμμένο το βλέμμα του ψηλά στον Χριστό για να μας θυμίζει, πως τίποτα δεν έχει νόημα, αν η καρδιά παραμένει ψυχρή απέναντι στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη την ζεστασιά της.

Αναγνώστης

**Πηγή:** [olympia.gr](http://olympia.gr)