

## Ο Πειραιάς εόρτασε λαμπρά την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα (ΦΩΤΟ)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Με λαμπρότητα εόρτασε ο Πειραιάς την ανάμνηση του θαύματος της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, που βρίσκεται στο Μικρολίμανο, τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του οικείου Ιεράρχου, Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ, με την συμμετοχή του ευαγούς κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως.

Να σημειωθεί ότι ο ναός είναι από τους ελάχιστους σε ολόκληρη την Ελλάδα, που είναι αφιερωμένος στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα καθώς έχει χτιστεί από κατοίκους των Κυθήρων που ήρθαν στον Πειραιά και έφεραν μαζί τους και πολλά κειμήλια από τον τόπο τους. Έτσι κάθε χρόνο τέτοια μέρα, πλήθη πιστών συρρέουν για να προσκυνήσουν και να λάβουν τη χάρη Της,

Ο Σεβασμιώτατος Πειραιώς Σεραφείμ στην προσλαλιά του, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι κάθε Θεομητορική εορτή, είναι μια εορτή ενότητας και κοινωνίας. «Με τη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο «κατ'είκόνα και καθ'ομοίωσιν και έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ενωθεί μαζί Του. Ο άνθρωπος όμως επέλεξε την αυτονόμησή του και τον αποχωρισμό του από τον Θεό και αντί για την ενότητα, εβίωσε την απομόνωση και το μίσος. Τότε ο άνθρωπος

αναζητούσε μια λύτρωση και ο Θεός απάντησε με απέραντη αγάπη. Και στο έργο της ενότητας μεταξύ Θεού και ανθρώπου, συνεργός υπήρξε η Κυρία Θεοτόκος. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το πρόσωπο της ενότητός μας, ενώνει τον Ουρανό και τη Γη. Ενώνει τα παλαιά και τα καινούρια. Κλείνει την μεγάλη περίοδο των χιλιάδων ετών προσμονής. Ενώνει την Ζωή και τον Θάνατο, και συγχρόνως η Κυρία Θεοτόκος με την Κοίμηση και την Μετάστασή της, εγγυάται την Ανάστασή μας.»

Ακολουθως έγινε η λιτανεία της Ιεράς Εικόνας υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιώς, κατά την οποία παρέστη η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Δήμαρχος Πειραιώς κ. Γιάννης Μώραλης ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και πλήθος φιλοχρίστου λαού που για μια ακόμη φορά προσέτρεξαν για να καταθέσουν τα αιτήματά τους στην Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων.

*του Σπύρου Παπαγεωργίου*











































© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου









© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου















© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου