

Ετήσιο Μνημόσυνο μακαριστού Γέροντος Χρυσοστόμου Εσφιγμένου (φωτογραφίες)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης τελέστηκε σήμερα στο αντιπροσωπείο της μονής Εσφιγμένου στις Καρυές τό ετήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ καθηγουμένου τῆς Μονῆς Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου (Κατσουλιέρη).

Προεξάρχοντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλασσώνος κ. Χαρίτωνος καί συγχωροστατούντων των Σεβ. Μητροπολιτῶν: Καβάσων κ. Εμμανουήλ τοῦ Πατριαρχείου Αλεξανδρείας (πνευματικοῦ τέκνου τοῦ κοιμηθέντος) καί Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γερασίμου τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας, μέ τήν παρουσία τοῦ πανοσιολογιωτάτου Πρωτεπιστάτου του Αγίου Ὄρους Γέροντος Συμεών Διονυσιάτου καί των μελῶν της Ιεράς Επιστασίας, συλλειτουργούντων των Αγίων καθηγουμένων των Ιερῶν Μονῶν: Μεγίστης Λάυρας Αρχιμ. Προδρόμου, Ιβήρων

Αρχιμ. Ναθαναήλ, Παντοκράτορος Αρχιμ. Γαβριήλ, Γρηγορίου Αρχιμ. Χριστοφόρου και του οικείου Αρχιμ. Βαρθολομαίου

καθώς και πολλών Αντιπροσώπων από τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους καί πολλά εξαρτήματα, τιμήθηκε το πρόσωπο του μεταστάντος αγαπητού Γέροντος καί έγινε πανυχίδα κατά το τυπικό του Αγίου Όρους όπου εψάλλη η ακολουθία του μνημοσύνου και αναπέμφθηκαν δεήσεις για την ανάπαυση της ψυχής του. Η αυθόρμητη, αθρόα προσέλευση πλήθους πατέρων καί προσκυνητών απο τα πέρατα της Χώρας και το εξωτερικό ήταν συγκινητική και απέδειξε για μία ακόμη φορά την αποδοχή και τον σεβασμό που έχαιρε το προσωπο του Γέροντος Χρυσοστόμου, τοῦ ανθρώπου της υπομονής και της αγάπης.

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου μετά την εμπνευσμένη αναφορά του Σεβ. Αγίου Ελασσώνος στο πρόσωπο του μεταστάντος, ευχαρίστησε τους παρισταμένους και αναφέρθηκε στον μακαριστό προκάτοχό του με λόγους συγκινητικούς:

«Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀξιωθήκαμε σήμερα νά γευθοῦμε τῆς πνευματικῆς εὐλογίας, προεξαρχούσης τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος Ἁγίε Ἐλασσώνος κατά τήν Θεία Λειτουργία καί τό ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ πνευματικοῦπατρός καί Καθηγουμένου ἡμῶν κυροῦ Χρυσοστόμου.

Ἡ παρουσία σας ἐδῶ, Σεβασμιώτατε, μᾶς γεμίζει αἰσθήματα χαρᾶς καί εὐλογίας, ἰδιαιτέρως δέ εἶναι συμβολική, λόγω τῆς πνευματικῆς σχέσεως πού εἶχε ὁ μακαριστός Γέροντας μέ τήν Μητρόπολιν σας καί τήν Παναγία τήν Ὀλυμπιώτισσα.

Ἐντονες ἤχοῦν ἀκόμη στά αὐτιά μας οἱ διηγήσεις γιά τήν ζωή καί τίς ἐμπειρίες του ἀπό τήν Ἐλασσώνα.

Νεαρός ὢν, ἀκολουθώντας τά βήματα τῆς καρδιάς του καί τήν ἀγάπη καί σκέπη τοῦ Γέροντός του, μακαριστοῦπροκατόχου Ὑμῶν κυροῦ Ἰακώβου, ἔφθασε στήν...«ἀφιλόξενη»..., τότε, Ἐλασσώνα καί στό μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Ὀλυμπιώτισσας, θέλοντας νά ἐκπληρώση τόν πόθο του νά ἀφιερῶση τήν ζωή του στόν Χριστό!

Ὁ Γέροντάς του, θέλοντας νά τόν δοκιμάση, τοῦ ἔλεγε: «παιδί μου, ἐσύ, ἕνα ἀρχοντόπουλο τοῦ Χαλανδρίου, πῶς θά ζήσης ἐδῶ σέ τέτοιες συνθῆκες, σχεδόν πρωτόγονες;»

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Γέροντα ἦταν ἄμεση, γεμάτη πίστη καί ἀποφασιστικότητα: «Μαζί σου καί στήν κορυφή τοῦ Ὀλύμπου!»

Αυτή ή αποφασιστικότητα καί ή πίστη πρὸς τὸν Θεὸν διέκριναν τὸν Γέροντα ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ἱερατικῆς του πορείας.

Δέν ὑπολόγιζε ποτέ τὸ κόστος, ἔκανε πάντα αὐτὸ πού πρόσταζε ή καρδιά του, ή ὁποία ἦταν γεμάτη ἀπὸ ἀγάπη καί προσφορά πρὸς ὅλους.

Ἡ ἀγάπη αὐτή ἦταν ἓνα θεῖο δῶρο, τὸ ὁποῖο δέν μπορούσε νά κρατήση γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ τὴν μετέδιδε αὐθόρμητα σέ ὅλους, χωρίς διάκριση. Ἀκόμη καί γιὰ ἀνθρώπους πού τὸν πλήγωσαν, δέν βγῆκε ποτέ λόγος πικρός· τὸ μόνο πού ἔλεγε ἦταν: «ἄσε παιδί μου, ὑπάρχει ὁ πνευματικός νόμος!»

Ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἦταν τέτοια πού ποτέ δέν ἀρνήθηκε ὑπηρεσία πού τοῦ ἀνατέθηκε, εἴτε στήν Ἑλλάδα εἴτε στό ἐξωτερικό, μέ ἀποκορύφωμα τὴν ἀνάληψη τῆς ἡγουμενίας τῆς ἐνδόξου, πλήν ταλαιπώρου, ἱεῶς Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμένου.

Ἡ ἀνάληψη αὐτή ἔμελλε νά εἶναι καί ὁ ἐπίλογος ἐνὸς βίου γεμάτου συγκινήσεις καί πειρασμούς, προσφορά καί ἀγάπη!

Ὁ ἐπίλογος ὅμως δέν σημαίνει μόνο τὸ τέλος, ἀλλὰ καί τὴν ἀφετηρία γιὰ ἓνα νέο ξεκίνημα!

Ἐπιχρέωση ὅλων εἶναι, ὅσα διδαχθήκαμε, εἴτε μέ τὸν λόγο εἴτε μέ τὴν βιοτή, νά τὰ ἐφαρμόσουμε στήν ζωή μας.

Ὁ Γέροντας μέ τὴν ἀγάπη του μᾶς ὄρισε κατευθύνσεις γιὰ τὴν ζωή μας ὥστε νά ἔχουμε σίγουρη καί ἀσφαλή πορεία.

Ἡ πνευματική σχέση δέν περιορίζεται τοπικά οὔτε χρονικά· συνεχίζει καί πέραν τοῦ τάφου, αἰώνια! Δέν ὑπάρχει χρόνος στήν πνευματική ζωή, διότι ὁ Θεός στόν ὁποῖο αὐτή ἀναφέρεται, εἶναι ὑπεράνω τοῦ χρόνου.

Αὐτὸ ἀναφωνεῖ καί ὁ Δαυίδ λέγοντας: «Χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου, Κύριε, ὡς ἡμέρα ή ἐχθές....»

Γι' αὐτό, αἰσθανόμαστε, πιστεύω ὅλοι, ὅτι ή κοίμηση τοῦ Γέροντα, πρὶν ἀκριβῶς ἀπὸ ἓναν χρόνο, δέν μᾶς στέρησε τὴν παρουσία του, ἀλλὰ εἶναι συνεχῶς κοντά σέ ὅλους προσωπικά, στηρίζοντας καί ἐνισχύοντας στό ὑπόλοιπο τοῦ βίου, περιμένοντας τὴν κοινήν ἀνάσταση, νά μᾶς ὑποδεχθῆ πάλι στήν ἀγκαλιά του καί νά μᾶς ὀδηγήσῃμέ σιγουριά στόν Θρόνο τοῦ Ἰψίστου!»

Ἄς εἶναι αἰωνία η μνήμη του μακαριστοῦ Γέροντος Χρυσοστόμου ἄς ἔχουμε τὴν

ευχή του και ας πρρεσβεύει για όλους μας εκεί κοντα στον θρόνο του Κυρίου όπου βρίσκεται.













ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ | WWW.ROMFEA.GR



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ | WWW.ROMFEA.GR



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ | WWW.ROMFEA.GR









ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ | WWW.ROMFEA.GR





ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ | WWW.ROMFEA.GR







Πηγές: romfea.gr - agioritikesmnimes.blogspot.gr