

## Το Πιτέστι - Η κόλαση στη γη (με φωτογραφικό υλικό)

[Ξένες γλώσσες](#) / [Românesc](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Συναξαριακές Μορφές](#)



Τήν ημέρα τών Χριστουγέννων ο Τσουρκάνου μαζί με τούς τραμπούκους του σταύρωσε στον τοίχο έναν νέο και τόν κτύπησαν μέχρι πού πέθανε

**VatopaidiFriend:** Ενημερώνουμε τους αναγνώστες του ιστολογίου μας ότι θα δημοσιεύσουμε σε μία σειρά άρθρων, αποσπάσματα που αναφέρονται σε συγκλονιστικά μαρτύρια των Ρουμάνων φυλακισμένων επί του αθεϊστικού, ολοκληρωτικού καθεστώτος στην Ρουμανία τον 20ό αιώνα. Οι σύγχρονοι αυτοί μάρτυρες και ομολογητές της πίστεώς μας πρέπει να παραδειγματίζουν όλους μας. Εμείς ωραία περάσαμε τα Χριστούγεννα στο σπιτάκι μας. Πιστεύω να διαβάσατε την λεζάντα της επάνω φωτογραφίας για να δείτε πώς περνάγανε κάποιοι άλλοι αδελφοί μας τα Χριστούγεννα. Στο επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε

για τα Χριστούγεννα στην φυλακή Πιτέστι.

## **Το Πιτέστι - Η κόλαση στη γη**

Στο Πιτέστι η «Αναμόρφωση» δε θα κάρπιζε τόσο πολύ, αν πρωτίτερα δεν πραγματοποιούνταν μερικές προϋποθέσεις: η τρομοκρατία, η απομόνωση, η επίπληξη, η ανευθυνότητα.

Η πείνα έκανε τους υπό αναμόρφωση νέους, σκελετούς. Η καθημερινή μερίδα φαγητού δεν έφτανε ούτε τις 800 θερμίδες. Τους προσφέρονταν σούπες με 20-30 σπόρους πλιγούρι, 10-15 σπόροι φασόλια, 7-8 λαχανόφυλλα και κάποτε σούπες με απλό βραστό νερό στο οποίο έπλεαν 2-3 αστερίσκοι λαδιού. Το ψωμί ήταν 250 γραμμαρίων ή ένα μεγάλο στρογγυλό καρβελάκι των 350 γραμμαρίων, ανάλογα. Το πρωί μας έδιναν βραστό νερό με μυρωδιά καμένης ζάχαρης. Όλοι οι κρατούμενοι είχαν δυστροφία, κι όμως στα μάτια τους έκαιγε πιο δυνατά το φως των δυνατών ψυχών τους. [\(περισσότερα...\)](#)