

## **Συνέδριο του «Πατριαρχικού Δικτύου» με θέμα «Το τραύμα»**

[/ Πεμπτούσια](#)



Ξεκίνησε εχθές, Τετάρτη 8/10/2014, με την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, το 3ο Διεθνές Συνέδριο του «Πατριαρχικού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στον χώρο της Υγείας», με θεματικό άξονα «Το τραύμα». Το Συνέδριο του «Πατριαρχικού Δικτύου» φιλοξενείται για μία ακόμη φορά στο ιστορικό νησί της Ρόδου και θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 225 συνέδρων από διάφορα μέρη της υφηγίου (Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Αφρική, Μ. Ανατολή, Αυστραλία) – αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος από εκείνον των δύο προηγούμενων Συνεδρίων του «Πατριαρχικού Δικτύου», το 2008 (135) και το 2011 (165).

Συγκεκριμένα, έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Μητροπόλεων που ανήκουν πνευματικά και διοικητικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο απανταχού της Γης, των άλλων Πατριαρχείων, των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, των Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών και Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της Ελλάδος και του εξωτερικού, ιατροί και νοσηλευτές, καθώς και άλλοι σχετιζόμενοι με τη διακονία και τη φροντίδα του ασθενούς στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.



Οι προσκεκλημένοι θα κληθούν να εξετάσουν τη θεολογική και ιατρο-επιστημονική έννοια του όρου «τραύμα», το πώς οι άνθρωποι τραυματίζονται στα διάφορα στάδια της ζωής τους (ιδιαίτερα από σωματικές αρρώστιες, κακοποίηση, φυσικές καταστροφές και εθνικές συμφορές), αλλά και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα τραύματα με τον καταλληλότερο τρόπο.

Η σημερινή, πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, ξεκίνησε με την τέλεση της ακολουθίας του Αγιασμού και την παρουσίαση των συνέδρων από το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αρχιμ. Χρυσάνθο Παπαποστόλου.

Στη συνέχεια, αναγνώστηκε μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Μετά τους χαιρετισμούς από εκπροσώπους Ορθόδοξων Εκκλησιών, του Βατικανού, του Συμβουλίου της Ευρώπης και από τον δήμαρχο Ρόδου κ. Μ. Χατζηδιάκο, ακολούθησε ο χαιρετισμός του προέδρου του Συνεδρίου, Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, ο οποίος εξήρε την πολύτιμη προσφορά των Συνεδρίων του «Πατριαρχικού Δικτύου» και τόνισε ότι το «Δίκτυο», με τις πρωτοβουλίες του και την όλη του παρουσία, έχει κατακτήσει επαξίως μοναδική θέση στην προσπάθεια ανάδειξης των θεμάτων που άπτονται της Ποιμαντικής Διακονίας στον χώρο της Υγείας.

Η επίσημη έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου έγινε από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο, ενώ τον σκοπό του Συνεδρίου ανέλυσε ο συντονιστής του «Πατριαρχικού Δικτύου», πρωτοπρ. Σταύρος Κοφινάς. Μεταξύ άλλων, ο π. Σταύρος ανέφερε ότι αποτελεί επιθυμία του η κατάθεση των πορισμάτων του Συνεδρίου στον κ. Υπουργό Υγείας, σε συνάντηση που θα πρέπει να γίνει μαζί του, σε μια προσπάθεια συνεργασίας και καλής θελήσεως. Ο συντονιστής του «Πατριαρχικού Δικτύου» συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, ακόμη κι αν εξοπλιστούν όλα τα νοσηλευτικά και θεραπευτικά ιδρύματα με τον καλύτερο ιατροφαρμακευτικό και διαγνωστικό εξοπλισμό, κι ακόμη κι αν ρυθμιστούν οι οικονομικές παροχές ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της περίθαλψης των ασθενών, εάν δεν υπάρξει το κατάλληλο έμπυχο υλικό –δηλαδή οι κατάλληλοι άνθρωποι με τις απαραίτητες γνώσεις, που θα φροντίσουν τον άρρωστο με διάκριση, στοργή και συμπόνια–, ολοκληρωμένη θεραπεία δεν πρόκειται να υπάρξει. «Χωρίς αυτή τη διαπροσωπική διάσταση στην περίθαλψη του ασθενούς, κανένα σύστημα Υγείας δεν θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική θεραπεία· αντίθετα, τα τραύματα του αρρώστου θα βάθαιναν θανάσιμα», συνόψισε.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με τον εναρκτήριο λόγο του Συνεδρίου, τον οποίο εισηγήθηκε ο αρχιμ. Θεοδόσιος Μαρτζούχος, με θέμα: «Το μέγα τραύμα – ο άνθρωπος». Ο ομιλητής, αξιοποιώντας μια φράση παρμένη από την υμνολογία της Εκκλησίας και αφού πρώτα αναφέρθηκε διεξοδικά στην παλαιοδιαθηκική και την καινοδιαθηκική αντίληψη για τον άνθρωπο, στην πατερική ερμηνευτική προσέγγιση και στη διαφορετική κατανόηση του ανθρώπου μεταξύ ορθόδοξης και δυτικής θεολογίας, κατέληξε λέγοντας ότι, τελικά, το κύριο και ουσιαστικό τραύμα, το οποίο ήρθε να γιατρέψει ο Χριστός, είναι ο θάνατος, που δεν είναι τίποτε άλλο από τον χωρισμό από τον Θεό.