

17 Οκτωβρίου 2014

Οι διωγμοί των Χριστιανών και των μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή

/ [Πεμπτούσία](#)



Την περασμένη Τετάρτη, 15/10/2014, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η εκδήλωση που διοργάνωσε στην Πάτρα η δημοτική κίνηση «Κοινοτικών» με θέμα: «*Η Μέση Ανατολή σε κλοιό θανάτου: τα ανοιχτά μέτωπα, οι διωγμοί των Χριστιανών και των μειονοτήτων και οι γεωπολιτικές παράμετροι*» στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας.



Στην εκδήλωση παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την εκδήλωση και εξωτέρκευσε την αγωνία του για το δράμα των Χριστιανών αδελφών μας της Συρίας και του Ιράκ. Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ο οποίος πλαισιώθηκε από τους Γεώργιο Δ. Παναγόπουλο, Επίκ. Καθηγητή ΑΕΑ Βελλάς / Ιωαννίνων, Βαγγέλη Πισσία, Δρ. Διεθνών και οικονομικών σχέσεων και μέλος της Διεθνούς επιτροπής για την ειρήνευση στη Συρία και τον Σταύρο Δρακουλαράκο, ερευνητή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών. Την εκδήλωση συντόνισε η οδοντίατρος κ. Αγλαΐα Μπουμπάρα.



Στην ομιλία του με θέμα: «Η Μ. Ανατολή όπως τη γνώρισα» ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου παρουσίασε πτυχές από την καθημερινή ζωή και δράση του στον τότε σπαρασσόμενο από τον εμφύλιο πόλεμο Λίβανο κατά την περίοδο της τριετούς παραμονής του εκεί, οπότε και δίδαξε στην θεολογική Σχολή του Παν/μίου του Μπάλαμαντ. Επρόκειτο για μια γλαφυρή αφήγηση όπου το βιωματικό στοιχείο συνυφάνθηκε οργανικά με την νηφάλια επόπτευση των ιστορικοπολιτισμικών και θρησκευτικών συντεταγμένων της Μ. Ανατολής. Ο Σεβασμιώτατος συμμετείχε με εύστοχες παρατηρήσεις και στη συζήτηση που ακολούθησε το πέρας των ομιλιών, οπότε και είχε την ευκαιρία να επισημάνει, ανάμεσα στα άλλα, τους τρεις μείζονες αιτιακούς παράγοντες της μεσανατολικής τραγωδίας.



Τη σειρά των ομιλιών είχε ανοίξει με εισαγωγική εισήγησή του ο Γ. Δ. Παναγόπουλος, ο οποίος παρουσίασε αδρομερώς το θρησκευολογικό «χάρτη» των περιοχών στις οποίες εκτυλίσσονται τους τελευταίους μήνες απηνείς διωγμοί κατά των Χριστιανών αδελφών μας αλλά και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων από μέρους ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εισήγηση του κ. Στ. Δρακουλαράκου με τίτλο: «Μ. Ανατολή: Παίκτες και συμφέροντα».



Αφού αναλύθηκαν τα πολιτικά και θρησκευτικά δεδομένα της Συρίας και του Ιράκ επιχειρήθηκε μία σε βάθος ανάλυση των διεθνών υποκειμένων που ως φορείς συμφερόντων εμπλέκονται, έμμεσα ή άμεσα, στην κρίση: Η.Π.Α., Τουρκία, Αίγυπτος, Σ. Αραβία, Ιράν, Μαγκρέμπ. Τέλος, ο κ. Β. Πισσίας ανέδειξε με διεισδυτικότητα το σκοτεινό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή ο άξονας «Τουρκίας-Κατάρ» σε μια εισήγηση από την οποία επίσης δεν έλλειψε το προσωπικό βιωματικό στοιχείο, αφού ο ομιλητής επισκέπτεται τακτικά τα τελευταία χρόνια τη Μ. Ανατολή και έχει εκ του σύνεγγυς επαφές με υψηλά ιστάμενους παράγοντες των εμπλεκόμενων στην κρίση κρατών.



Τα συμπεράσματα από την εκδήλωση μπορούν να συνοψισθούν στην υπογράμμιση της ανάγκης για τη χώρα μας να αναπροσανατολίσει την εξωτερική της πολιτική προκειμένου, μέσω της ευαισθητοποίησης ισχυρών διεθνών παραγόντων, να παρασχεθεί πλήρης και αμέριστη υποστήριξη στους διωκομένους Χριστιανούς της Μ. Ανατολής, εφόσον, όπως τονίστηκε, σε περίπτωση που κατισχύσει στην ευρύτερη περιοχή η ακραία συνιστώσα του Ισλάμ, ο Χριστιανισμός της περιοχής θα βρεθεί αντιμέτωπος με το φάσμα της εξαφάνισης από τις αρχέγονες εστίες του, ενώ η Ελλάδα θα απωλέσει και τα όποια ψήγματα επιρροής διαθέτει ακόμα σε περιοχές που, όπως η Συρία, εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα πιστοί του Ορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχείας εξακολουθούν να αυτοαπακαλούνται «ρουμ ορτοντόξ» (Ρωμαίοι Ορθόδοξοι) κρατώντας αναμμένη την λαμπάδα της μαρτυρικής Ρωμισσύνης.