

## Πλήθη πιστών στον Άγιο Λουκά Οδού Πατησίων (ΦΩΤΟ)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



*Του Σπύρου Παπαγεωργίου*

Με αθρόα συρροή πιστών όλων των ηλικιών, εορτάστηκε κι εφέτος η Πανήγυρις του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της οδού Πατησίων.

Στις ιερές ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου Δαμασκηνός, πλαισιωμένος από ιερείς και διακόνους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο περικαλλής Ναός των Πατησίων ήταν καθ' όλα ευπρεπισμένος και στολισμένος για την πανήγυρη του προστάτου και εφόρου της ενορίας, γεγονός που επαίνεσε δημοσίως ο Σεβασμιώτατος Βελεστίνου, καθώς επίσης και τους συμμετέχοντες στην πολυμελή χορωδία του Ναού.

Ο κ. Δαμασκηνός στη σύντομη προσλαλιά του αναφέρθηκε στην φράση «'Ασπάζεται υμάς Λουκάς ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός», όπως αναφέρει στην προς Κολασσαεῖς (δ'14) ἐπιστολή του ὁ Ἄποστολος Παῦλος, για τον Ἅγιο Ἄποστολο

καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, «Εἶναι ιδιαίτερη τιμή να εἶσαι αγαπητός. Εἴτε για τον Απόστολο Παῦλο ἀλλά και για ὅλους εμάς. Ὅλοι μας θέλουμε κοντά μας άτομα αγαπητά, πάνω στα οποία επαναπαυόμαστε, στηριζόμαστε για να ξεπερνάμε τα ποικίλα προβλήματα της ζωῆς. Ἀλήθεια ὅταν κοιτάμε τον διπλανό μας, τον νιώθουμε αγαπητό; Ἐνώ περιβαλλόμαστε ἀπό πλήθος ἀνθρώπων, ἀναζητούμε κι εμεῖς τον Ἄνθρωπο. Δεν βλέπουμε στο πρόσωπο του διπλανού μας, το πρόσωπο το αγαπητό. Κι εφόσον δεν συμβαίνει αὐτό, τότε δεν εἴμαστε ἄνθρωποι του Θεοῦ. Ὅποιος ἔχει ἀγάπη μέσα του, αὐτός προσφέρει τόπο για να κατοικήσει μέσα του ο Θεός. Ἀν σήμερα φοβόμαστε για την σημερινή κατάσταση της κοινωνίας, εἶναι γιατί διώξαμε τον Θεό ἀπό μέσα μας. Εἶναι γιατί δεν ἀφήσαμε την ἀγάπη να ριζώσει στη καρδιά μας. Ο Εὐαγγελιστής Λουκάς ἐρχεται σήμερα να μας δώσει το σύνθημα να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, να ἐπικοινωνήσουμε μαζί του και να γίνουμε αγαπητοί και τότε ο Θεός θα μείνει μαζί μας. Κι εμεῖς θα ἀντλούμε δύναμη για να ξεπερνάμε τις δυσκολίες.»

Τον Σεβασμιώτατο ευχαρίστησε για την παρουσίας του, οΠροϊστάμενος του Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Μάξιμος Ματθαίου, καθώς και ὅσους συνέβαλαν ἀφανώς και ἐμφανώς στην οργάνωση της πανηγύρεως.



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου









© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





