

Η πανήγυρις του Αγίου μάρτυρος Νέστορος στον



πανήγυρις του Αγίου μάρτυρος Νέστορος, τιμήθηκε με κατάνυξη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Ταύρου. Σήμερα τελέστηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται κάτω από τον κυρίως Ναό, όπου φυλάσσονται τεμάχια λειψάνων του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Νέστορος.

Επίσης στον Ναό βρίσκεται τεθησαυρισμένη η θαυματουργός και εφέστιος εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, που μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη, της επαρχίας Δέρκων, χωριό Μπαξέκιο, κατά την περίοδο της Μικρασιατικής τραγωδίας το 1922.

Μετά την Θεία Λειτουργία εψάλλησαν τα εγκώμια του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου ενώπιον του ιερού αποτμήματος λειψάνου.

Ο εφημέριος του Ιερού Ναού, Αρχιμ. Χριστοφόρος Καμπίτσης, αναφέρθηκε στο μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου και του εορταζομένου σήμερα Αγίου Νέστορος και ότι αποτελεί για την ενορία μεγάλος πνευματικός θησαυρός η ύπαρξη των

λειψάνων τους αλλά και η θαυματουργός εικόνα του Αγίου που μεταφέρθηκε από τους πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, έγιναν προσπάθειες να βρεθούν πληροφορίες για την κοινότητα και τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Μπαξέκιο, ώστε να υπάρχει ιστορική συνέχεια με τους πρόσφυγες στη περιοχή των Νέων Σφαγείων-Ταύρου, εγκατεστημένους από το 1922.

Τέλος, ο π. Χριστοφόρος προσέφερε στην ενορίτισσα και επιχειρηματία κυρία Αλεξάνδρα Σαβράμη, ένα βιβλίο με την ιστορία της εικόνας του Αγίου Δημητρίου από το χωριό Μπαξέκιο, θέλοντας να την ευχαριστήσει για την ανιδιοτελή προσφορά της και διακονία της στον Ιερό Ναό.

του Σπύρου Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου

Αίτησις... Ότι άγιος ει, ο Θεός ημών, ο
Χερουβείμ κλπ.
Στάσις Γ'
Ήχος γ' προς το Αί γενεαί πάσαι.
Αί γενεαί πάσαι, των Ταυριωτών, Δημήτριον τιμώνεν (τρεις).
Άπασα η πόλις, του Ταύρου σπεύδει μάκαρ τη θεία σου εικόνα.
Ύμνους ώσπερ άνθις, η θεία σου εικόνα η πόλις σου προσφέρ
εις, ραίνομεν την εικόν σου, Δημήτριε τρισ
πό προσδέχου, οία καρ

© Σπύρος Παπαγεωργίου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ
ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓ. ΜΕΓΑΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΤΟΝ ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΝ

ΣΤΑΣΙΣ α'

Ηχος πλ. Α' Η ζωή εν τάφω!

Μακαρίζομέν σε, αθλοφόρε Χριστού, και τιμώνεν την αγίαν εικόνα σου, ως αντίτυπον της θείας σου μορφής (τρίς)

© Σπύρος Παπαγεωργίου

Μακαρίζομέν σε, ευσεβών οι χοροί, Αθλοφόρε Μυροβλύτα Δημήτριε, και τιμώνεν την εικόνα σου, σοφέ.

Γενθώς ενθέως, ο λαός σου σοφέ, υπαντήν την Παναγίαν εικόνα





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου