

27 Οκτωβρίου 2014

Εκοιμήθη η Γερόντισσα Ισιδώρα της Ι.Μ. Οσίου Παταπίου Λουτρακίου

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Σήμερα 27 Οκτωβρίου και περί την 7ην πρωϊνή, πλήρης ημερών και μετά από πολυχρόνιο ασθένεια, ετελειώθη εκδημήσασα προς Κύριον η Οσιωτάτη Μοναχή Γερόντισσα Ισιδώρα (κατά κόσμον Κυριακή) Μεντζαφού, Ηγουμένη της Ιεράς Μονής του Οσίου Παταπίου Λουτρακίου.

Η εκδημήσασα γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1924 από ευσεβείς γονείς, τους Εμμανουήλ και Ελένη, όπου και διδάχθηκε τα εγκύκλια γράμματα.

Πολύ ενωρίς συνδέθηκε με τον μακαριστό Κληρικό - Κατηχητή της Ι. Αρχιεπισκοπής π. Άγγελο Νησιώτη, πρώτα σαν μαθήτριά του και στην συνέχεια σαν συνεργάτης του στο μεγάλο Κατηχητικό έργο, που επιτελούσε τότε ο εν λόγω Πρωθιερέυς στην Πόλη της Αθήνας και στα γύρω προάστια. Με αυταπάρνηση και ζήλο «μετ' επιγνώσεως» διακόνησε στο έργο της Κατηχήσεως προσελκύσασα με τον γλυκύ της λόγο, την μελωδική της φωνή κυρίως όμως με το φωτεινό της παράδειγμα πολλές παιδικές ψυχές στον Χριστό.

Το έτος 1961 προσήλθε στην Ι. Μονή του Οσίου Παταπίου επιδείξασα εξ' αρχής συνέπεια στην κλήση του Αγίου Θεού, επιβεβαιούσα κατ' αυτό τον τρόπο και την προσωπική της κλίση για την εν Χριστώ αφιέρωση.

Τα φυσικά της προτερήματα, όπως το άτυφον του χαρακτήρα της αλλά και οι αποκτηθείσες, χάριτι Χριστού, αρετές της με πρώτη την ταπείνωσή της την κατέστησαν από του έτους 1969 «προεστώσα» στην πολυάριθμη αδελφότητα της Ιε-ράς Μονής του Οσίου Παταπίου. Επί της Ηγουμενείας της και σε συνεργασία με τον Κτίτορα και Πνευματικό της Ι. Μονής Γέροντα Νεκτάριο Μαρμαρινό, ευμοίρησε το Μοναστήρι να γνωρίσει ημέρες προόδου σε όλους τους τομείς κυρίως όμως στην αριθμητική αύξηση της αδελφότητας αλλά και στην ποιότητα της πνευματικής της πορείας, ώστε να καταστεί αυτό κυριολεκτικά και μεταφορικά «πόλις... επάνω όρους κειμένη» (Ματθ. ε' 14).

Την 28ην Ιουλίου 2007 ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος ενεθρόνησε αυτήν, σύμφωνα με την Εκκλησιαστική τάξη, στον Ηγουμενικό θώκο της Ι. Μονής, μία εισέτι απόδειξη της υποποιού ταπεινώσεως, που την διέκρινε, αφού επί 38/ετίαν ήδη Ηγουμένευε...

Η μακαριστή άφησε μνήμη καλής και αγαθής αλλά και φιλανθρώπου μη-τρός και Ηγουμένης διαποιμάνασα την λογική ποιίμνη της Ι. Μονής του Οσίου Παταπίου συνετά και αγαπητικά επί 45 συναπτά έτη, γι' αυτό και τα πνευματικά της παιδιά δεν εδέχθησαν, τιμής και σεβασμού ένεκα, την λόγω της ασθενείας της αντικατάσταση ενώ αυτή ευρίσκετο εν ζωή.

Αξιομνημόνευτη υπήρξε και η αρετή της ελεημοσύνης, που στόλιζε την αοίδιμο με αποτέλεσμα πλήθος εμπερίστατων αδελφών μας να βρίσκουν «ανά-παυση» στο μοναστήρι του Οσίου Παταπίου.

Όμως και συστηματικά εργάσθηκε για την αρετή αυτή συστήσασα, σε συνεργασία με τον μακαριστό Μητροπολίτη Κορίνθου κυρό Παντελεήμονα, Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Γυναικών υπό την επωνυμία « ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι και σήμερα με την επίβλεψη της Μητροπόλεως

μας, με την εθελοντική προσφορά των Μοναχών της Αδελφότητας αλλά και την οικονομική ενίσχυση της Ι. Μονής.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης πληροφορηθείς την εκδημία της σεβαστής Γερόντισσας Ισιδώρας ανέβηκε στην Ι. Μονή όπου και ετέλεσε Επιμνημόσυνο Τρισάγιο πρό της σορού της και την μετέφερε εις το Καθολικόν της Ι. Μονής.

Αμέσως μετά, αφού διοργάνωσε τα της κηδείας, έδωσε εντολήν να εκτεθεί το Λείψανό της εις προσκύνημα και ενώπιον της αποφανηθείσης Αδελφότητος καθώς και πολλών εισέτι Χριστιανών, οι οποίοι εν τω μεταξύ προσήλθον, ομίλησε καταλλήλως ευχηθείς τα προσήκοντα.

Σήμερον Δευτέραν και περί την 8ην εσπερινήν θα τελεσθεί ο Εσπερινός της Εορτής της Αγίας Σκέπης και στην συνέχεια θα ψαλλεί η Εξόδιος Ακολουθία εις Μοναχούς, χοροστατούντος του Σεβ. κ. Διονυσίου.

Ακολούθως θα λάβει χώρα η υπό της τάξεως της Εκκλησίας μας προβλεπομένη Ι.Αγρυπνία.

Αύριον 28ην Οκτωβρίου 2014 και περί ώραν 4ην απογευματινή θα ψαλλεί η Εξόδιος Ακολουθία με την παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου μας και άλλων Σεβ. Αρχιερέων και Κληρικών, που εκλήθησαν να προσέλθουν για τον σκοπό αυτό.

Είθε ο Αρχηγός της ζωής και του θανάτου να αναπαύει την ψυχήν της « εν χώρα ζώντων», να παρηγορεί την Αδελφότητα και να αναδείξει αντάξια αντικα-τάστριά της, ώστε το Μοναστήρι του Οσίου Παταπίου να συνεχίζει απρόσκοπτα την φωτεινή του πορεία.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της.



















Πηγή: romfea.gr