

Ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος στη



Την

Τετάρτη 5/11/2014 , στο Συνεδριακό κέντρο του δήμου Κατερίνης , άρχισαν για 26^η συνεχόμενη χρονιά οι ομιλίες της Σχολής Γονέων – Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης με πρώτο ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκτάριο και θέμα << Αγάπησα το μαρτύριο>>.

Στην αρχή τελέστηκε αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νεκτάριο και τον Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιο ενώπιον πλήθους κόσμου, του Δημάρχου Κατερίνης κ. Χιονίδη και αρχών του τόπου. Στη συνέχεια ο μητροπολίτης Νεκτάριος παρουσίασε με μία συγκλονιστική, διδακτική εισήγηση τη ζωή και το μαρτύριο του αγίου Λουκά αρχιεπισκόπου Κριμαίας και ιατρού που κοιμήθηκε στις 11 Ιουνίου 1961.

Ο Βαλεντίνος Βόϊνο- Γιασενέτσκι- ο μετέπειτα άγιος Λουκάς- γεννήθηκε στο Κερτς στα 1877 σε πολύτεκνη οικογένεια, που ύστερα μετακόμισαν στο Κίεβο. Είχε κλίση για τη ζωγραφική και πίστη στο Θεό που ενισχυόταν από τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Επίδραση μερική δέχτηκε και από τον Τολστόϊ κυρίως όμως από την

Πετσέρσκαγια, τη Λαύρα των σπηλαίων με τα 118 άφθαρτα λείψανα μοναχών. Τελικά τον κέρδισε η Ιατρική με σκοπό τη διακονία του πλησίον. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Κιέβου με άριστα και εξειδίκευση στη χειρουργική οφθαλμολογία. Κατά τον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο διηύθυνε στρατιωτικό χειρουργείο και παντρεύτηκε την Άννα Βασιλίγιεβνα, εθελόντρια νοσοκόμα, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Οι ασχολίες του πολλές. Οικογένεια, άθλια χειρουργεία σε απομακρυσμένες πόλεις, μελέτη για την εύρεση νέων μεθόδων τοπικής αναισθησίας, προσωπική εκμάθηση 7 ξένων γλωσσών -και Αρχαίων Ελληνικών-και αρχή της συγγραφής του ιατρικού αριστουργηματικού εγχειριδίου "Χειρουργική των πυογόνων λοιμώξεων". Ταυτόχρονα σχεδίαζε και φωτογράφιζε τα ιατρικά επιτεύγματά του.

Στα 1917 λόγω φυματίωσης της συζύγου του καταφεύγουν στην Τασκένδη. Την ίδια χρονιά ξεσπά η επανάσταση των μπολσεβίκων και ακολουθεί 4ετής εμφύλιος με 20 εκατομμύρια νεκρούς και πάρα πολλούς τραυματίες. Κι ενώ πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Πανεπιστημίου της Τασκένδης, όπου έγινε καθηγητής, τον συνέλαβαν και θα τον καταδίκασαν με συνοπτικές διαδικασίες αλλά τελικά τον άφησαν ελεύθερο και του επέτρεψαν να χειρουργεί. Όπως έλεγε ο ίδιος με την επιστημονική του κατάρτιση και πίστη-πάντα σταύρωνε την τομή του ασθενούς- ο χειρουργός έπρεπε να έχει μάτια αετού, καρδιά λιονταριού και χέρια γυναίκας. Στα 38 της πεθαίνει η γυναίκα του και κάποια πιστή νοσοκόμα αναλαμβάνει τα παιδιά του. Ο ίδιος χειροτονείται το 1921 διάκονος και ιερέας προς μεγάλη ειρωνεία των καθηγητών και γιατρών.

Λόγω αναπηρίας του Λένιν τον διαδέχεται ο Στάλιν κι αρχίζει το έντονο μαρτύριο των Ρώσων .Στρατόπεδα σκληρής εργασίας- γκουλάγκ-κλείσιμο εκκλησιών ή μετατροπή τους για άλλες χρήσεις, εξορία στη Σιβηρία, εκτέλεση 200.000 μοναχών και ιερέων, ανατίναξη 40.000 εκκλησιών επί Στάλιν και 10.000 μετά επί Χρουτσώφ. Το μαρτύριο άρχισε και για τον άγιο, αφού χειροτονήθηκε επίσκοπος Κριμαίας, με φυλακές και εξορίες τουλάχιστον 11 χρόνων, με άθλια μέσα μεταφοράς σε παγωμένους ποταμούς και τούνδρες ,σε αποστάσεις 2000 χιλιομέτρων, στριμωγμένος σε βαγόνια και κελιά με δεκάδες συγκρατούμενους, αφού περνούσε ανακρίσεις 26 μερόνυχτων άυπνος. Και όπου βρισκόταν με υπομονή και αγάπη για όλους , ανεξαρτήτως ιδεών , εξέταζε ασθενείς, λειτουργούσε και κήρυττε αν μπορούσε ή προσευχόταν στα χιονισμένα δάση.

Στο Β ΄ Παγκόσμιο πόλεμο τηλεγράφησε στις αρχές στη Μόσχα να του επιτρέψουν να χειρουργεί τους τραυματίες στρατιώτες στο Κρασνογιάρσκ. Το πέτυχε ενώ ταυτόχρονα λειτούργησε για πρώτη φορά σε εκκλησία της Σιβηρίας. Το 1945 τον τίμησε ο Στάλιν με ανώτατο μετάλλιο, ενώ ο άγιος Λουκάς έγραφε στο γιο του

“Αγάπησα το μαρτύριο που τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή “. Ο κόσμος τον αγαπά και τον ακολουθεί και οι διώκτες τον μισούν. Στα 1946 χάνει την όραση από το ένα μάτι και δέκα χρόνια μετά τυφλώνεται, ενώ ήδη τοποθετείται αρχιεπίσκοπος Κριμαίας (η αρχαία Ταυρίδα), όπου λειτουργεί, κηρύττει-παρά το δεύτερο αντιεκκλησιαστικό μέτωπο του Χρουτσώφ-καθιερώνει συσσίτια και το απόγευμα εξετάζει ασθενείς. Στις 11 Ιουνίου 1961 κοιμήθηκε και παρά τις απαγορεύσεις των αρχών για εκφορά επίσημη, ο ρωσικός λαός από όλα τα μέρη προσκύνησε το σκήνωμά του για τρεις μέρες και μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία έψαλλαν 3,5 ώρες ακολουθώντας τη σωρό από τους κεντρικούς δρόμους της Συμφερούπολης έως την ταφή του. Ο τάφος του έγινε προσκύνημα , θαύματα αμέτρητα παντού, προτομές και αγάλματα κοσμούν τις Ιατρικές σχολές και με την ανακομιδή του λειψάνου του και την αγιοκατάταξή του το 1996 βρέθηκαν άφθαρτα οι πνεύμονες, η καρδιά και τα μάτια του αγίου Λουκά.

Ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ.Νεκτάριος που με τις έρευνές του, τις πηγές του, το οπτικό υλικό και τα βιβλία του έκανε γνωστό στην Ελλάδα και αλλού αυτόν τον σύγχρονο άγιο καθήλωσε το ακροατήριο. Τελειώνοντας μας είπε ότι έγινε άγιος για την αγάπη του προς τον Θεό και τους ανθρώπους με πνεύμα θυσίας και διάθεση προσφοράς.

Η επόμενη ομιλία της Σχολής Γονέων ορίστηκε τη Δευτέρα 10/11/2014 με ομιλητή τον κ. Σάββα Καλεντερίδη, αξιωματικό Ε.Σ. ε.α.- συγγραφέα, γεωπολιτικό αναλυτή , με θέμα: «Η παράδοση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν».













ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 5-11-2014



Κατερίνη 5-11-2014

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Μητροπολίτης Αργολίδος
κ. Νεκτάριος 5-11-2014

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ



ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989