

Η άλλη θεώρηση των ανιάτων ασθενειών

[/ Ορθόδοξη πίστη](#)



Αφιέρωμα στον Αρχιμανδρίτη Παύλο Εγγλεζάκη

Οι άνθρωποι της εποχής μας βιώνουν και το μαρτύριο των ανιάτων ασθενειών. Πρόκληση στην αγάπη και τη δικαιοσύνη του Θεού.

Ωστόσο η αποδοχή είναι η έκφραση της αληθινής πίστης. Ο Μονογενής Υιός του Θεού ζήτησε από τον Πατέρα του ν' απέλθει απ' Αυτόν το «ποτήριον τούτο» και δεν εισακούστηκε. Ο Απόστολος Παύλος ζήτησε από τον Κύριο επίμονα «ίνα αποστή απ' αυτού» ο μεγάλος πειρασμός που είχε («σκόλοψ τη σαρκί») και δεν του το έκαμε, λέγοντάς του «αρκεί σοι η χάρις μου. η γαρ δύναμίς μου εν ασθενεία τελειούται».

Παλαιότερα και σήμερα, επώνυμοι και ανώνυμοι, δίκαιοι και αμαρτωλοί, πλούσιοι και πένητες, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, περνούν τη δοκιμασία του καρκίνου και δοκιμάζονται πράγματι «ως χρυσός εν χωνευτηρίω». Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν κι ο αρχιμανδρίτης του οικουμενικού Πατριαρχείου, Κύπριος το γένος, Παύλος (κατά κόσμον Βενέδικτος) Εγγλεζάκης.

Μορφωμένος θεολογικά όσο λίγοι πανορθόδοξα, σπούδασε σε μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, διακρινόμενος για τις γνώσεις του. Γνώριζε εννέα γλώσσες, έδινε διαλέξεις, έγραψε βιβλία.

Όμως το κυριότερο, για τον ίδιο και την Εκκλησία, ήταν η γνήσια πίστη κι ανυπόκριτη αφοσίωσή του στο Χριστό και το Ευαγγέλιό του. Το έδειξε η βιοτή του, μα κυρίως η αντιμετώπιση της ανίατης ασθένειας και η ετοιμασία του θανάτου του.

Τρεις μήνες πριν την κοίμησή του επικοινωνήσα μαζί του τηλεφωνικά. Βρισκόταν στο Λονδίνο. Αποσπάσματα της συνομιλίας μας μεταφέρω πιο κάτω:

-Πατέρα Παύλο, πώς είσαι;

-Ε πώς να είμαι; Άσχημα. Βέβαια τις τελευταίες μέρες και σήμερα είμαι καλύτερα σχετικά, αλλά η όλη κατάσταση είναι άσχημη. Διότι επανεμφανίστηκε ο καρκίνος στο πόδι μου και έκανε μεταστάσεις στους πνεύμονες και είναι ήδη πολύ προχωρημένος. Έτσι έχω μεγάλο αγώνα και χρειάζομαι τις προσευχές σας και... πολλή υπομονή.

Τί να κάνουμε; Ανεξιχνίασται αι βουλαί του Θεού. Ξέρει πάντως Αυτός καλύτερα από μας. Και μας ξέρει. Μένω πάντως ήσυχος ότι η πρόνοια του Θεού φροντίζει καλύτερα απ' ότι εμείς καταλαβαίνουμε.

Δεν έχω, δόξα τω Θεώ, ταραχή. Περιμένω απλώς εδώ. Στην αίθουσα αναμονής, όπως τους λέω. Μιαν πηγαίνω, μιαν μου αφαιρείται η θεώρηση διαβατηρίου... Και ούτω καθεξής. Είναι τώρα ένας χρόνος και... Άσε που τον είχα πάνω μου τρία χρόνια.

Λοιπόν, να προσεύχεσαι... Κι έχει ο Θεός ακόμα. Δεν εκρίθησαν όλα. Οι γιατροί τα έχουν κρίνει βεβαίως. Με εγκατέλειψαν. Δεν μου δίνουν καμιά θεραπεία, εκτός από κορτιζόνη, για να δυναμώνομαι λίγο. Και λένε πως δεν μένουν πολλές εβδομάδες. Μέχρι δέκα εβδομάδες μου έδωσε την τελευταία του επίσκεψη. Αλλά βεβαίως κανείς δεν μπορεί να προείπει τέτοια πράγματα.

-Δεν αγωνιάς;

-Όχι, δεν αγωνιῶ. Δόξα τῷ Θεῷ. Εἶναι καὶ ὁ Γέροντας (π. Σωφρόνιος, στὴν Ἱ. Μονὴ Τιμίου Προδρόμου στὸ ESSEX), ποὺ με βοηθεῖ, οἱ πατέρες ὅλοι. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, οἱ ἀδελφοὶ ὅλοι. Δὲν αγωνιῶ, διότι προσεύχομαι νὰ μὴν αγωνιῶ. Κι ὁ Θεὸς με βοηθεῖ. Δὲν μας εγκαταλείπει. Δίνει καὶ τὸ ἓνα καὶ τὸ ἄλλο. “Θαρσεῖτε! Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε”.

Νὰ θυμάσαι: Πρὶν ανεβεῖ ὁ Χριστὸς στὸ σταυρὸ τὴν τελευταία ἐκείνη νύκτα, εἶπε στους μαθητὲς του: «Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν... Εἰρήνην τὴν ἐμὴν ἀφήμι ὑμῖν». Ἀνεβαίνει στὸ Γολγοθᾶ με εἰρήνη, τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ δώσει στους ἄλλους. Αὐτὴ τὴν Εἰρήνην πρέπει νὰ ζητᾶ ὅποιος βαδίζει στὸ θάνατο ἢ ανεβαίνει στὸ Γολγοθᾶ. Τὴν εἰρήνην τῆς καρδίας τοῦ Ἰησοῦ. Ἀν τὴ ζητοῦμε θὰ μας τὴ δώσει.

Τέλειωσα τὸ τηλεφῶνημα ζητώντας τὴν εὐχή του κι αὐτὸς τὴ δική μου. Ἐνοιῶσα τὴ δύναμη τῆς πίστεως στὴν ἀνάσταση, στὴ νίκη τοῦ θανάτου. Μετάγγιση ζωῆς αἰωνίου ἀπὸ μελλοθάνατο (ὅπως ἀποκάλεσε τὸν εαυτό του).

Τὰ χαράματα τῆς 13ης Νοεμβρίου 1992, ἀφησε τὴν τελευταία του πνοή στὸ Λονδίνο. Στις 15 Νοεμβρίου, ἡμέρα Κυριακή, μετὰ τὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία στὸν Καθεδρικό ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου στὴ Λευκωσία, τὸ σκῆνωμά του κατέβαινε στὸν τάφο, ἐκεῖ στὸ ἀπέριττο κοιμητήριο τῆς Ἱεράς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου στὴν Πάφο, ὅπως τὸ ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἠγούμενό.

«Ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν», μέσα στὸ εσπερινὸ φῶς, τελείωνε ἡ ἐπίγεια ζωὴ τοῦ π. Παύλου, γιὰ ν’ ἀρχίσει ἡ ἄλλη τῆς ἀφθαρσίας, «ἐνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος».

π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους

Πηγή: isagiastriados.com