

## Έρχονται τα Χριστούγεννα

/ Γενικά



Σε λίγες εβδομάδες έχουμε Χριστούγεννα.

Βλέπουμε παντού στολισμένα σπίτια για τον εορτασμό των Χριστουγέννων.

Φωτισμένα τα βράδια με φωτάκια που αναβοσβήνουν και ομορφαίνουν την ατμόσφαιρα.

Στολισμένα με διάφορα στολίδια την ημέρα για να μας θυμίζουν και με το φως της ημέρας, την επερχόμενη Γέννηση του Θεανθρώπου.

Τρέχει ο κόσμος στα μαγαζιά ολόκληρη την εβδομάδα ,για να πάρει την γαλοπούλα ή ότι άλλο αντέχει το βαλάντιο του. Να πάρει τις πατατούλες του, τα σαλατικά του, τα κρασιά του και όλα τα σχετικά με το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Οι νοικοκυρές θα ξοδέψουν ώρες και ώρες στην προετοιμασία των φαγητών και στον στολισμό του σπιτιού.

Όλος ο κόσμος σε φρενήρη ρυθμό , συμμετέχει στον εορτασμό των Χριστουγέννων και εφέτος.

Θα έρθει και εκείνο το ευλογημένο βράδυ που όλοι οι Χριστιανοί περιμένουν για να γιορτάσουν την γέννηση του Χριστού μας.

Οι νοικοκυρές με υπερηφάνεια θα παρουσιάσουν τις μαγειρικές τους δημιουργίες.

Θα κάτσουν όλοι γύρω από το τραπέζι της χαράς, θα ευχηθούν καλά

Χριστούγεννα, θα φάνε του καλού καιρού, θα μοιράσουν δώρα και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη θα πουν όλο χαρά.

Γιορτάσαμε και φέτος την γέννηση σου Χριστέ μου.

Στο τραπέζι μας!

Αααα... να μην ξεχάσω.

Κάποιοι λίγοι θα πάνε και στην εκκλησία.....

Υ.Γ Περίεργο πράγμα. Όταν ένας γνωστός μας έχει γενέθλια πηγαίνουμε στο σπίτι του για να του ευχηθούμε και να γιορτάσουμε. Όταν γιορτάζουμε την γέννηση του Θεού μας, δεν πάμε στο σπίτι του. Καθόμαστε και γιορτάζουμε στο δικό μας σπίτι. Ίσως γιατί στο σπίτι του δεν τρώνε γαλοπούλες αλλά κερνάνε..... αντίδωρο.

Πατήρ Ιωάννης

**Πηγή:** [llazaros.blogspot.gr](http://llazaros.blogspot.gr)