

## Διαθρησκευτική συναυλία τιμής, μνήμης και αγάπης για τους 2 απαχθέντες ιεράρχες

/ [Πεμπτούσία](#)



Σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα πίστης και ελπίδας, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου 2014 στον Ορθόδοξο καθεδρικό ναό του Προφήτη Ηλία στο Χαλέπι, η εκδήλωση - συναυλία «Αιχμαλωσία για το Χριστό», με τη συμπλήρωση ενός και μισού έτους από την απαγωγή των δύο επισκόπων του Χαλεπίου, Παύλου και Ιωάννη. Την εκδήλωση αγάπης και προσευχής παρακολούθησαν άνθρωποι που προέρχονταν από όλες τις θρησκευτικές και κοινωνικές ομάδες της πόλεως.



Η βραδιά περιλάμβανε άσματα από τη Βίβλο και τραγούδια που συντέθηκαν ειδικά για τους δύο μάρτυρες ιεράρχες και εκτελέστηκαν από τοπικές χορωδίες και αοιδούς, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλους τους παρευρισκομένους. Ουσιαστικά όλο το μουσικό πρόγραμμα ήταν μια προσευχή, για να επικρατήσει σε όλο τον κόσμο το πνεύμα της ειρήνης του Θεού, αλλά και για να φωτιστούν οι

απαγωγείς και να ξαναδώσουν την ελευθερία στους 2 μαρτυρικούς ποιμένες.



Η βραδιά έκλεισε με ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Μωυσή, συνεργάτη του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Παύλου στην οποία εξέφρασε την οδύνη των τοπικών Εκκλησιών για την περιπέτεια των ποιμεναρχών τους, αλλά και την καρτερία για την προσμονή του τελικού χαρμόσυνου αγέλματος της αίσιας επιστροφής τους. Εκδήλωσε τη μαρτυρία όλων, ότι οι 2 απόντες κληρικοί είναι πάντα παρόντες στις Εκκλησίες τους, και παρομοίασε τις προσευχές όλων των χριστιανών με μία Κιβωτό αγάπης μέσα σε μια πλημμύρα βίας. Διατράνωσε επίσης την πεποίθηση των Σύρων χριστιανών, ότι η ταλαιπωρημένη πατρίδα τους θα ξεπεράσει τα πλήγματα του απάνθρωπου πολέμου και θα ξαναδεί το περιστέρι της ειρήνης να επιστρέφει με ένα κλαδί ελιάς.



Απευθυνόμενος στους αλαζόνες που καταδυναστεύουν τους λαούς και θέλουν να ελέγχουν τη μοίρα των ανθρώπων, είπε: Φτάνει! Φτάνει η σιωπή και η ντροπή! Δώστε μας ειρήνη! Σταματήστε τη βία! Μην κάνετε τη θρησκεία μια σκηνή για τον πόλεμο, που χωρίζει τον αδελφό από τον αδελφό! Είμαστε όλοι δημιουργήματα του Θεού, είμαστε όλοι αδέλφια, ας δούμε την ομορφιά του Θεού στη δημιουργία του, αυτή η ομορφιά μας ενώνει στην αγαπημένη μας Συρία, αυτή η ομορφιά που γνωρίζουμε στη ζωή μας μαζί στη Συρία, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί. Μπορούμε να ζήσουμε μαζί! Μπορούμε να τους κάνουμε όλους να έρθουν και να δουν και να μάθουν από εμάς πώς είναι η ζωή και πώς ζούμε με αγάπη.



Απευθυνόμενος στους απαγωγείς, μεταξύ άλλων είπε επίσης: Φτάνει πια! Μην ανατινάζετε στις καρδιές μας την πίστη στη σταθερότητα και την κοινή εργασία στο κοινό μας σπίτι. Μην αφήνετε να μας διαιρέσουν τα συμφέροντα!



Κλείνοντας, πρόσθεσε: Σήμερα, καλούμε το περιστέρι της ειρήνης και την ελπίδα που φέρνει μαζί του, να έλθει πίσω σε μας. Από εδώ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε

όλους όσοι μοιράζονται τον πόνο μας και την αιμορραγία της πληγής μας. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που μοιράζονται την προσευχή μας σε ολόκληρο τον κόσμο, και συμβάλλουν στη μεταφορά της προσευχής μας σε ολόκληρο τον κόσμο, για την επιστροφή των λειτουργών της χάριτος, αλλά και όσους διατηρούν καλές προθέσεις, και οι οποίοι εργάζονται για την επιστροφή τους.



Από εδώ, από το Χαλέπι, την «πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», για κάποιους, «την πιο ανθεκτική πόλη στον κόσμο», για τους ανθρώπους της, από το Χαλέπι που σίγουρα είναι «η πιο κατεστραμμένη πόλη στον κόσμο», το Χαλέπι που για τα παιδιά της θέλουν να γίνει «η μεγαλύτερη πόλη στην εκ νέου Ανασυγκρότηση στον κόσμο», δηλώνουμε ότι περιμένουμε την αυγή της επιστροφής, της δεύτερης ανάστασης των διακόνων της χάριτος.



Ευχαριστούμε και πάλι όσους έδωσαν το χρόνο τους με προσευχή και ταπεινοφροσύνη στην κοινή προσπάθεια για να επιστρέψει η ειρήνη και η αγάπη στον τόπο μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ακόμη σε όλους σας για τη σημερινή συνάντησή μας και το πνεύμα της αγάπης που δείξατε, της αδελφοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των μελών της κοινωνίας μας. Ο Θεός, στον οποίο προσευχόμαστε σήμερα, ας χύσει τη χάρη και το έλεός Του στις καρδιές των ανθρώπων, για να επιστρέψουν στην πόλη και το έθνος μας οι αδελφοί και πατέρες Ιωάννης και Παύλος με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, καθώς και όλοι οι απαχθέντες.









Πηγή: <http://www.alboushra.com>