

Επανεκδόθηκε το βιβλίο του Οσιολογιότατου π.Πρωτεπιστάτου του Αγίου Όρους γέροντος Μάξιμου Ιβηρίτου με τίτλο:Νέαι ηγιασμένοι μορφαί εις τον αμπελώνα του Κυρίου: ο π. Νικόλαος Πέττας (1941-4.1.2000) και η πρεσβυτέρα του Ανθή(1943-6.12.2012)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)

Με ξεχωριστή χαρά χειροκράτω την επανεκδοσή του βιβλίου του λογιωτάτου όσιου γέροντος π. Μάξιμου του Ιβηρίτου με τίτλο: «Νέαι ηγιασμένοι μορφαί εις τόν αμπελώνα του Κυρίου». π. Νικόλαος Πέττας (1941-4.1.2000) και η πρεσβυτέρα του Ανθή (1943-6.12.2012)».

Πρόκειται για ένα καλαίσθητο και άριστα διαρθρωμένο βιβλίο, το οποίο παρουσιάζει τη ζωή και τη δράση ενός αγίου ζείγους, που βίωσε τήν αλήθεια του Ευαγγελίου, έφερε στην κόσμη δώδεκα παιδιά, μεταξύ των οποίων και τή γνωστό φιλόλογό αρχαιολογική π. Νεκτάριο Πέττα, εοκάσθη στα θέματα του βουλευτηριακού Έλληνισμού, και έβωσε μαζί ζωντανή μαρτυρία Χριστού στην πνευματικά αποπροσανατολισμένη εποχή μας.

Ο π. Νικόλαος Πέττας υπήρξε πρότυπο Ιερώνου, με όγιές εκκλησιαστικό φρόνημα και ήφελό σέβημα ποιμαντικής εϊθύας. Αξίωματικός στην τέλεση της θείας Λειτουργίας, δόκιμος κήρυκας του θείου λόγου, άκαταπόνητος εργάτης του άμπελώνα του Κυρίου.

Ήσυχαστής επιστημάνου τό ποιμαντικό του έργο. Ο άειμνητος π. Νικόλαος πίστευε βαθύτατα ότι ή ποιμαντική εκκλησιαστική διακονία είναι ή προέκταση της θείας Λειτουργίας στην κοσμία. Παρ' όλες τις ύποχωρήσεις του από τήν πολυετή οικουγένειά του, κατέστρεψε πρόγραμμα ποιμαντικής δράσης, έπισκεπτόμενος ασθενείς, φιλικώς κλημένους, θραμένους από πρόφατο θανατικό και άλλες υβουγενειακές παθήσεις. Σε όλους αυτούς μετάγγιζε τή χαρά της Άνοστασης, που είναι ένα μέτρο ζωής πραγματικά μοναδικό, ή πιο προσκή φανέρωση της χαράς και της βεβαίτητας της σωτηρίας.

Πέραν των άλλων, ό π. Νικόλαος ήταν ένας φωτισμένος και διακριτικός πνευματικός, ό οποίος έφάρμοζε στην πράξη τό γνώρισμα των άγιων, που ήταν αίσθητο στον έαυτό τους και έπικαις στους άλλους. Με τή γλυκύτητα του προσώπου του έδινε θάρρος, δύναμη και έλπιδα. Με άγάπη και κατανόηση έπευξε στα ανθρώπινα προβλήματα, δίνοντας έξοιμακωμένες φωτισμένες λύσεις.

Πόλιθος ανθρώπων από όλα τά κοινωνικά στρώματα άνασταύοντα στο πετροσλίμ του. Με τήν ίδια άνεση έξομολογούσε καθηγητής Πανεπιστημίου, ανάλτατος δεσποτικός, έκτενρημένους έπιχειρηματίες, αλλά και ανθρώπους του καθημεριού μόχθου και της βιοπάλης.

Ο π. Νικόλαος υπήρξε σε όλη του τή ζωή ένα φωτόμορφο τέκνο της Έκκλησίας, που είχε ύποστεί τήν «καλήν αλλοίωση», για να διακονήσει έπάρεια τό λαό του Θεού, ως έρημικός, κήρυκας του θείου λόγου και πνευματικός άνθρωπος με τήν ειδική και τή γενική έννοια του όρου.

Τώρα που βρόσεται με τήν έκδικτή πρεσβυτέρα του Ανθή «έν χώρα ζώντων», στην άτέκνα αϊμνότητα, «όπου ήχος καθαρός έμπαζόντων» και «καθαρός κατοπιεύς Τροάδα τήν όμοίωσιν», είτε να δέεται για όλους μας, είτε να βρούμε τό άληθινό νόημα της ζωής και να έχουμε «καλήν άπολογία» επί του φοβερού βήματος του Χριστού». Άς έχουμε τήν ειχή τους.

Καθηγητής Μεγάλης Γ. Τρίτης,
Κοσμητορ της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

<http://www.pntolios.gr>

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΙΒΗΡΙΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΝΕΑΙ ΗΓΙΑΣΜΕΝΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Ο Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ & Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΗ

Επανεκδόθηκε το βιβλίο του Οσιολογιότατου π.Πρωτεπιστάτου του Αγίου Όρους γέροντος Μάξιμου Ιβηρίτου με τίτλο:Νέαι ηγιασμένοι μορφαί εις τον αμπελώνα του Κυρίου: ο π. Νικόλαος Πέττας (1941-4.1.2000) και η πρεσβυτέρα του Ανθή(1943-6.12.2012)

ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ

π. ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΙΒΗΡΙΤΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΝΕΑΙ ΗΓΙΑΣΜΕΝΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ:

Ο π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ (1941-4.1.2000)

ΚΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΗ (1943-6.12.2012)»

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΜΕΝΙΑΝΙΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ τ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ τ. ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Μια αξιοθαύμαστη ιερωμένη μορφή, πολυσύνθετη και ακτινοβόλα, της οποίας η εκπληκτική πνευματική δραστηριότητα ξεπέρασε τα όρια της Αχαϊκής πρωτεύουσας εις την οποία έζησε και εκοιμήθη εν Κυρίω. Η λειυτική αυτή μορφή καθαγιάζει ακόμα και στις μέρες μας την Πάτρα και όχι μόνο, καταδεικνύοντας περίτρανα ότι, στην φτωχή από πνευματικότητα εποχή μας, δεν έχουν λείψει οι αγιασμένες μορφές, οι αγιασμένοι ιερείς, οι εργάτες του αμπελώνα του Κυρίου.

Ο λόγος για τον μακαριστό π. Νικόλαο Πέττα, τον «Δίκαιο Σημειοφόρο» όπως τον ονομάζουν όσοι τον γνώρισαν και έγιναν μάρτυρες του ενάρετου βίου του, της πνευματοφόρου διαδρομής του, καθώς και του προορατικού του χαρίσματος.

Την Κυριακή 30-11-2014 τελέστηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του π. Νικολάου, της πρεσβυτέρας του Ανθής και της θυγατέρας τους Σοφίας στον ιερό Ναό της Παναγίας «Ρόδον το Αμάραντον» κοντά στο Χατζηκυριάκειο στον Πειραιά. Στο πλήθος των πιστών που τίμησαν με την παρουσία τους το δίκαιο λειυτικό ζεύγος, συμπεριλαμβάνονταν όλα τα μέλη της ευσεβούς οικογενείας τους καθώς και Καλαβρυτινοί όπως οι εξέχοντες κ. Αθανάσιος Χρονόπουλος, Πρόεδρος των Καλαβρυτινών του Πειραιά, το μέλος του Δ.Σ. της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως κ. Κωνσταντίνος Κατσιάρης και ο γράφων.

Στην Ακολουθία αρχιεράτευσε ο ιεράρχης του Οικουμενικού θρόνου Μητροπολίτης Προικοννήσου, Υπέρτιμος και Έξαρχος Πάσης Προποντίδος, κ. Ιωσήφ Χαρκιολάκης (βλ. τον επιμνημόσυνο λόγο του: <http://www.romfea.gr/diafora-ekklisiastika/28472-2014-12-02-19-07-11>).

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, ο γράφων διένειμε το επανεκδοθέν βιβλίο του Γέροντος Μαξίμου του Ιβηρίτου. Η συγκεκριμένη επανέκδοση του 2014 την χαιρετίζει ο ελλογιμώτατος Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. καθηγητής Μιχάλης Γ. Τρίτος.

Ο κ. Μιχάλης Τρίτος λέει μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του. «Με ξεχωριστή χαρά προλογίζω την επανέκδοση του βιβλίου του λογιωτάτου Γέροντος Μαξίμου... καθότι ο π. Νικόλαος υπήρξε σ όλη του τη ζωή ένα φωτόμορφο τέκνο της εκκλησίας...».

Ο π. Νικόλαος -όπως αναφέρει ο συγγραφέας π. Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης- «εις την ζωήν του ηκολούθησε την αληθή οδόν, την οδόν της αρετής, της ταπεινώσεως, της αγάπης προς τον Θεόν και τον πλησίον. Ο ένθεος αυτού αγών ήτο μυστικός, όπως ακριβώς απορρέει από την ορθόδοξον πατερικότητα».

Σκιαγραφώντας με την ταπεινή μας πέννα την αγιασμένη μορφή του μακαριστού π. Νικολάου Πέττα, κρίνεται σκόπιμο να προστρέξουμε σε δημοσιευμένα άρθρα πολλών κληρικών, λαϊκών, μοναχών και μοναζουσών καθώς και συναδέλφων του εκπαιδευτικών από τις περιφέρειες Αχαΐας, Αττικής και της Φωκίδος.

Πολλά από αυτά τα άρθρα βρίσκονται δημοσιευμένα σε διάφορα εκκλησιαστικά και άλλα έντυπα, συμπεριλαμβάνονται δε και στο επανεκδοθέν βιβλίο υπό του π. Πρωτεπιστάτου του Αγίου Όρους Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου, το οποίο αξίζει να μελετήσουμε για να γνωρίσουμε την ηγιασμένη πορεία του μακαριστού π. Νικολάου εν ζωή αλλά και την μετά θάνατον παρουσία του σε διάφορες περιστάσεις, ακόμα και στην κοίμηση της πρεσβυτέρας του.

Από τα βιογραφούμενα για το αοίδιμο λειψικό ζεύγος, αναφέρουμε ότι ο μακαριστός π. Νικόλαος Πέττας γεννήθηκε στην πόλη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου την Πάτρα από γονείς Επτανησίους. Απέκτησε σπουδαία μόρφωση από θετικές και θεωρητικές επιστήμες και τέσσερα ανώτατα πτυχία. Αρχικά εργάστηκε ως καθηγητής μηχανολόγος σε τεχνικά εκπαιδευτικά σχολεία. Αργότερα όμως, με την προτροπή πολλών Αγιορειτών πατέρων καθώς και του πνευματικού του, επείσθη να ακολουθήσει την Θεία προσταγή και να ιερωθεί. Έτσι, στις 8 Απριλίου 1979, χειροτονήθηκε διάκονος και στις 15 Απριλίου του ίδιου έτους πρεσβύτερος, από τον αοίδιμο Μητροπολίτη Πατρών κυρό Νικόδημο Βαληνδρά.

Μαζί με την άξια πρεσβυτέρα του Ανθή Κατριμπούζα - Πέττα (21.11.1943- + 6.12.2012), απέκτησαν δώδεκα παιδιά. Είναι σημαντικό αυτό τονιστεί καθότι στην εποχή μας παρατηρείται υπογεννητικότητα η οποία αν συνεχιστεί, ενδέχεται να οδηγήσει στον αφανισμό του γένους μας. Το παράδειγμα αυτό της οικογενείας του π. Νικολάου Πέττα ας αποτελέσει υγιές πρότυπο για όλους μας, ιδιαιτέρως για τις ιερατικές οικογένειες.

Μεταξύ των εκλεκτών του τέκνων ξεχωριστή θέση κατέχει ο σήμερα Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Πέττας, ιεροκήρυκας Γορτυνίας, ο οποίος είναι και πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού: Ινστιτούτου «Χριστοφόρος Παπουλάκος».

Στις μέρες μας που η χώρα μας βιώνει ανυπέρβλητες δοκιμασίες και ο οδοστρωτήρας της ύλης και του ατομισμού τείνει να σαρώσει κάθε υψηλό και ευγενές ιδανικό, που πολλοί άνθρωποι και κοινωνικές ομάδες καθυβρίζονται και σπιλώνονται από άλλες χωρίς ουσιαστική αιτία, που λόγω της οικονομικής κρίσης

αλλά και της έλλειψης πνευματικού προσανατολισμού βαδίζουμε χωρίς πυξίδα, είναι σημαντικό να διδασκόμαστε την καρτερικότητα, την υπομονή, τον ενάρετο και πνευματικό βίο από αγιασμένες μορφές σαν τους μακαριστούς π. Νικόλαο Πέττα και την πρεσβυτέρα του Ανθή ώστε να πορευόμαστε πάντα εν Κυρίω.

Οδεύοντες προς την εορτή της γεννήσεως του Θεανθρώπου, όπως σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, δια της εξυμνήσεως του βίου «των διαπρεψάντων ενευσεβεία», δοξάζομεν πρώτον τον Δεσπότην και Κύριόν μας Χριστόν, τον οποίον παρακαλούμε και διά πρεσβειών των Αγίων να ατσαλώνει την πίστη μας να ενδυναμώνει τη θέλησή μας, για να διέλθουμε τους δύσκολους καιρούς και να προστατεύει το γένος μας από κάθε επιβουλή.

Επιχαίροντες, δια την ένθεον προσπάθεια του πρώην Πρωτεπιστάτου Αγίου Όρους Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου-την οποία συναντούμε καθ' όλον τον εν τω Αγιονύμω Όρει βίον του-συγχαίρομεν τούτον δια το παρόν πόνημα, εξαιτούμενοι τις ευλογίες του και τις ευχές του.

Μακαρία η μνήμη του π. Νικολάου Πέττα και της πρεσβυτέρας του Ανθής εν ταις αγκάλαις του Κυρίου μας. Είθε να μεσιτεύουν στον Κύριο υπέρ ημών ώστε να έχουμε καλήν απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού και να γευθούμε τον αιώνιο παράδεισο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΜΕΝΙΑΝΙΤΗΣ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΙΧΑΛΗ Γ. ΤΡΙΤΟ,
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ:

Μέ ξεχωριστή χαρά χαιρετίζω τήν επανέκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ λογιωτάτου ἀγιορείτου Γέροντος π. Μαξίμου τοῦ Ἰβηρίτου μέ τίτλο: «Νέαι ἡγιασμένοι μορφαί εἰς τόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου. π. Νικόλαος Πέττας (1941-4.1.2000) καί ἡ πρεσβυτέρα του Ἄνθη (1943-6.12.2012)».

Πρόκειται γιά ἕνα καλαίσθητο καί ἄριστα διαρθρωμένο βιβλίο, τό ὁποῖο παρουσιάζει τή ζωή καί τή δράση ἑνός ἀγίου ζεύγους, πού βίωσε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ἔφερε στόν κόσμο δώδεκα παιδιά, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό γνωστό φιλάγιο ἀρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Πέττα, εὐαίσθητο στά θέματα τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, καί ἔδωσε μιά ζωντανή μαρτυρία Χριστοῦ στήν πνευματικά ἀποπροσανατολισμένη ἐποχή μας.

Ὁ π. Νικόλαος Πέττας ὑπῆρξε πρότυπο ἱερωμένου, μέ ὑγιές ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί ὑψηλό αἶσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης. Ἀξιωματικός στήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, δόκιμος κήρυκας τοῦ θείου λόγου, ἀκαταπόνητος ἐργάτης τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου.

Ἰδιαιτέρως ἐπισημαίνω τό ποιμαντικό του ἔργο. Ὁ ἀείμνηστος π. Νικόλαος πίστευε

βαθύτατα ότι ή ποιμαντική εκκλησιαστική διακονία είναι ή προέκταση τής Θείας Λειτουργίας στην κοινωνία. Παρ' όλες τής υποχρεώσεις του από τήν πολυμελή οικογένειά του, κατέστρωσε πρόγραμμα ποιμαντικής δράσεως, επίσκεπτόμενος ασθενείς, φυλακισμένους, θλιμμένους από πρόσφατο θανατικό και άλλες οικογενειακές περιπέτειες. Σέ όλους αυτούς μετάγγιζε τή χαρά τής Αναστάσεως, πού είναι ένα μέτρο ζωής πραγματικά μοναδικό, ή πιό προσιτή φανέρωση τής χαράς και τής βεβαιότητας τής σωτηρίας.

Πέραν τών άλλων, ο π. Νικόλαος ήταν ένας φωτισμένος και διακριτικός πνευματικός, ο όποιος εφαρμόζε στην πράξη τό γνώρισμα τών αγίων, πού ήταν αύστηροί στον έαυτό τους και έπεικεις στους άλλους. Μέ τή γλυκύτητα του προσώπου του έδινε θάρρος, δύναμη και έλπίδα. Μέ αγάπη και κατανόηση έσκυβε στα ανθρώπινα προβλήματα, δίνοντας έξατομικευμένες φωτισμένες λύσεις.

Πλήθος ανθρώπων από όλα τά κοινωνικά στρώματα αναπαύοταν στό πετραχήλι του. Μέ τήν ίδια άνεση έξομολογοϋσε καθηγητές Πανεπιστημίου, άνώτατους δικαστικούς, έπιτυχημένους επιχειρηματίες, αλλά και ανθρώπους του καθημερινού μόχθου και τής βιοπάλης.

Ο π. Νικόλαος υπήρξε σέ όλη του τή ζωή ένα φωτόμορφο τέκνο τής Έκκλησίας, πού είχε υποστεί τήν «καλήν αλλοίωσιν», για να διακονήσει έπάξια τό λαό του Θεού, ως έφημέριος, κήρυκας του θείου λόγου και πνευματικός άνθρωπος μέ τήν ειδική και τή γενική έννοια του όρου.

Τώρα πού βρίσκεται μέ τήν εκλεκτή πρεσβυτέρα του Ανθή «έν χώρα ζώντων», στην άτέρμονα αιωνιότητα, «όπου ήχος καθαρός έορταζόντων» και «καθαρώς κατοπτεύει Τριάδα τήν όμοούσιον», είθε να δέεται για όλους μας, ώστε να βρούμε τό άληθινό νόημα τής ζωής και να έχουμε «καλήν άπολογίαν επί του φοβερού βήματος του Χριστού». Άς έχουμε τήν εύχή τους.

Καθηγητής Μιχάλης Γ. Τρίτος,
Κοσμήτωρ τής Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Πηγή: <http://www.pnikolaos.gr>

Κεντρική διάθεση του βιβλίου:

- Βιβλιοπωλεϊό ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, Γερανίου 20 (κοντά Σοφοκλέους και Γερανίου), 105 52 Άθήναι, τηλ. 210.52.43.275.

- Βιβλιοπωλεϊό: ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ, Όθωνος-Άμαλίας 97 Πάτρα, τηλ: 2610346687, τηλεομοιότυπο: 2610346687.