

13 Δεκεμβρίου 2014

# Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Νησί των Φαιάκων (ΦΩΤΟ)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



## Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Με μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στην Κέρκυρα η μνήμη εφόρου και προστάτου του νησιού Αγίου Σπυρίδωνα του Θαυματουργού.

Στο ομώνυμο Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

Ο Μητροπολίτης Κερκύρας προσφωνώντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη μεταξύ άλλων ανέφερε: «Εορτάζει ο τόπος μας, εορτάζει σύμπασα η Ορθοδοξία την μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος, επισκόπου Τριμυθούντος και προστάτου και πολιούχου Κερκύρας, του απλού και ταπεινού ποιμένος, του εν έργοις θεολόγου, ο οποίος υπερασπίσθηκε το δόγμα της Αγίας Τριάδος, συλλειτουργούσε με τους Αγγέλους και έκανε πράξη το λόγιον του Κυρίου «εφόσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε» (Ματθ. 25, 40).»

«Εορτάζει «ο Άγιός μας». Και μολονότι γνωρίζουμε ότι ένας Άγιος δεν ανήκει σε έναν τόπο, αλλά τιμάται από όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, εμείς στην νήσο αυτή αισθανόμαστε τον Άγιο οικείο. Τον αισθανόμαστε πατέρα, φίλο και αδελφό και, την ίδια στιγμή, πρεσβευτή μας στον ουρανό. Ξεκινά η ημέρα των περισσοτέρων Κερκυραίων με το άναμμα ενός κεριού στον Άγιο και την προσκύνηση του σκηνώματός του, για να πάρουν δύναμι για την ζωή τους. Τελειώνει η ημέρα πάλι με το άναμμα ενός κεριού και την προσκύνηση του σκηνώματός του, ως επιλύχνιος ευχαριστία διότι «κέκλικεν η ημέρα» (Λουκ. 24, 29) χάρις στις πρεσβείες του Αγίου και ο καθένας περάτωσε τον κόπο του «διότι έκαμε ο Άγιος». Γι' αυτό τον νιώθουμε οικείο», πρόσθεσε ο κ. Νεκτάριος.

Σε άλλο σημείο ο Μητροπολίτης Κερκύρας σημείωσε ότι «Η φετινή όμως εορτή πληροί την καρδιά ημών διττώς. Είναι διότι της πανηγύρεως προεξάρχετε Εσείς, Παναγιώτατε. Ο Πρώτος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο εκφράζων και επιβλέπων το ήθος της Ορθοδόξου Πίστεως, το οποίο έγκειται στην στόχευση του «καθ' ομοίωσιν», δηλαδή της αγιότητας ως δωρεάς του Τριαδικού Θεού.»

«Είστε παρών ως εις εξ ημών και την ίδια στιγμή ως ο σύνδεσμός μας με την Ιστορία της διαφυλάξεως του ιερού σκηνώματος του Αγίου, το οποίο επί επτακόσια και πλέον έτη φιλοξενήθηκε στην Βασιλίδα των Πόλεων. Οι προκάτοχοί Σας το λιτάνευαν, το έθεταν εις προσκύνησιν, το είχαν οικείο, και σύμβολο, και προτύπωσι της κοινής Αναστάσεως. Και σήμερα Εσείς γίνεστε συνεχιστής της μακραιώννου παραδόσεως, συνδέοντας το μακρινό παρελθόν με το παρόν και δείχνοντας στο Πρόσωπό Σας και τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου ότι η Εκκλησία υπερβαίνει τα δεσμά του χρόνου στηριζόμενη στα Πρόσωπα των Αγίων

και στους Θεσμούς της Διακονίας του λαού του Θεού», υπογράμμισε ο Μητροπολίτης Κερκύρας.

Κλείνοντας ο Σεβασμιώτατος τόνισε: «Ταπεινώς Σας ευχαριστούμε, Παναγιώτατε! Επίσκοπος, κλήρος και λαός χαίρει και ευφραίνεται, τέρπεται και αγάλλεται με την παρουσία Σας! Και ζητά, ασπαζόμενος την Θεοπειθή δεξιά Σας, την ευλογία Σας, την μνημόνευσή του στο Ιερόν Θυσιαστήριον και την παράκλησι: «Μέμνησθε των Κερκυραίων».»

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης του Γένους τόνισε: «Ευρισκόμενοι εις την ιστορική νήσο Κέρκυρα και τιμώντες τον προστάτην αυτής Άγιον Σπυρίδωνα, δια της προσφοράς των τιμών δώρων εις τον Κύριο, εκφράζομεν εν πρώτοις τη χαρά μας διότι απολαμβάνομε την επικοινωνίαν μαζί σας και με όλους τους αδελφούς προσκυνητάς εκ της Επτανήσου και εκ πάσης της Ελλάδος.»

Ο Πατριάρχης σε άλλο σημείο ανέφερε ότι είναι συγκινημένος που είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με τον λαό της Κέρκυρας, αλλά και όλης της Ελλάδος.

«Η μεμαρτυρημένη αποστολικώς και πατερικώς καθ όλη την πορεία της στρατευομένης Ορθοδόξου Εκκλησία, η οποία, Εκκλησία, υπερβαίνει και νικά τον κόσμο και τα του κόσμου, σωτηριώδης οδός, η μόνη άγουσα εις την Ζωήν, πολλάκις, αδελφοί, ελοιδορήθη υπό διαφόρων δοκησισόφων, ότι εν τη καθημερινή πράξει περιφρονεί και απορρίπτει την ύλην ως δήθεν αντίθετον προς το πνεύμα. Ουδέν τούτου αναληθέστερον!» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πατριάρχης.

Επίσης ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην σημασία των Χριστουγέννων, τονίζοντας πως «τα Χριστούγεννα είναι η Θύρα. Είναι ο ερχομός του Κυρίου, ο οποίος με την ενσάρκωσίν Του καθηγίασε την ύλην, το ανθρώπινον σώμα, το οποίον προσέλαβεν ολόκληρον δια να το ανυψώση από την πτώσιν, από την φθοράν και από τον θάνατο.»

Κλείνοντας ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε: «Τιμώντες πανηγυρικώς και εν ύμνοις εορτίοις καταγεραίροντες τον Άγιον Σπυρίδωνα, τον προβάλλομεν πάντοτε ως ευήκοον πρέσβυν προς τον Πρόσωπον Αυτό, τον Φιλάνθρωπον Θεόν, δια να παραβλέπη τας αμαρτίας και τα πλημμελήματα ημών τα δια την φυσικήν ασθένειαν προκαλούμενα, ευλογία πλουσιοδώρας την καθ ήμέραν ζωήν ενός εκάστου εξ ημών και πάντων ως συνόλου.»







© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR













© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR





© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR

















© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR



© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR





© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR





© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR



















© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR



© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR





© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR



© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR



© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR







© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR





© ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΕΜΟΝΑΣ | ROMFEA.GR

Πηγή: [romfea.gr](http://romfea.gr)