

## Ο πειρασμός της βλασφημίας

[/ Ορθόδοξη πίστη](#)



Από το Γεροντικό

Κάποιος μοναχός δεχόταν ενοχλήσεις από τον δαίμονα της βλασφημίας. σηκώθηκε, λοιπόν, και πήγε στον αββά Ποιμένα, θέλοντας να του εξομολογηθεί το λογισμό του, μα γύρισε πάλι στο κελλί του δίχως να 'πει τίποτε στον Γέροντα. Νιώθοντας πάλι, πιο δυνατό μάλιστα, τον πόλεμο του ίδιου λογισμού, ξαναπήγε στον Γέροντα. Ντράπηκε όμως πάλι, κι έφυγε άπρακτος, δίχως να πει στο Γέροντα τίποτε. Κι αυτό έγινε πολλές φορές: πήγαινε να εξομολογηθεί το λογισμό του στον Γέροντα και από την ντροπή του, γυρνούσε δίχως να του πει τίποτε. Ο Γέροντας πληροφορήθηκε και εσωτερικά πως ο αδελφός υπέφερε απ' τον πόλεμο των λογισμών, μα πως ντρεπόταν και δεν έλεγε τίποτε. Μια μέρα, λοιπόν, που ξανάρθε κατά τη συνήθειά του και δεν έλεγε τίποτε, τον ρωτάει ο Γέροντας: – Τι συμβαίνει, αδελφέ; Φεύγεις πάλι, δίχως να πεις τίποτε; – Τί έχω να πω, Γέροντα; αποκρίνεται ρωτώντας ο αδελφός. – Αισθάνομαι, του λέει ο Γέροντας, πως κάποιος λογισμός σου έχει ανοίξει πόλεμο, μα εσύ δεν θέλεις να μου τον φανερώσεις, φοβούμενος μήπως τον πω στους άλλους. Σου λέω, λοιπόν, αδελφέ μου, πώς, όπως αυτός εδώ ο τοίχος δεν μιλάει, έτσι κ' εγώ, δεν φανερώνω τον λογισμό κάποιου ποτέ σε άλλον. Πήρε τότε θάρρος ο αδελφός και λέει στον Γέροντα: – Κινδυνεύω να χαθώ, Πάτερ,

από το πνεύμα της βλασφημίας. Σχεδόν ζητάει να με πείσει πώς Θεός δεν υπάρχει, πράγμα που ούτε οι ειδωλολάτρες δεν κάνουν, ούτε σκέφτονται! – Μην ταραχτείς, του λέει ο Γέροντας, μ' αυτό το λογισμό. Γιατί, οι μεν σαρκικοί πόλεμοι μας έρχονται πολλές φορές από δική μας αμέλεια, αυτός όμως ο λογισμός δεν έρχεται από δική μας αμέλεια, παρά είναι υποβολή του φιδόμορφου σατανά. Όταν, λοιπόν, σε πολεμάει αυτός ο λογισμός, σήκω και πολέμησε τον κ' εσύ με την προσευχή. Και σφραγίζοντας (με το σημείο του σταυρού) τον εαυτό σου, να λες προς τον εχθρό, που μπήκε με το λογισμό μέσα σου: «ανάθεμα σ' εσένα και στη σατανική σου αυτή υποβολή. η βλασφημία σου να πέσει πάνω σου, σατανά, γιατί εγώ πιστεύω πώς ο Θεός υπάρχει και προνοεί και φροντίζει για όλους και τούτος ο λογισμός δεν είναι από μένα μα από σένα, που θέλεις πάντα το κακό»! Μ' αυτόν τον τρόπο, πιστεύω πως θα σε ανακουφίσει ο Θεός από αυτή τη θλίψη. Αναχώρησε ο αδελφός από τον Γέροντα, κ' έκαμε σύμφωνα με τη διδαχή του. Κι ο δαίμονας βλέποντας πως φανερώθηκε το βέλος της υποβολής του και νικήθηκε, έφυγε απ' τον αδελφό με τη χάρη του Θεού.

**Πηγή:** [isagiastriados.com](http://isagiastriados.com)