

Παγωμένες ξάστερες νύχτες...

/ Γενικά



Παγωμένες ξάστερες νύχτες
επιμέλεια Σ.Ντρέκου

Οι παγωμένες ξάστερες νύχτες πάντα είναι γεμάτες με όνειρα πανσέληνα...
απόψε η πρώτη πανσέληνος του χρόνου 2015! Τι καλά να μπορούσαμε και να τη
δούμε!

Ξημερώνει των Θεοφανείων... Η εμφάνιση Της Αγίας Τριάδος
προς αποφυγή τυχών παρεξηγήσεων, που δυστυχώς και σήμερα
τα διάφορα τρωκτικά προσπαθούν να υποβαθμίσουν.
Άγιος Ο Θεός Άγιος Ισχυρός Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

Όμορφοι πού ναι οι άνθρωποι το χειμώνα

«Όμορφοι πού ναι οι άνθρωποι το χειμώνα...
βιαστικοί, μαζεμένοι σε όνειρα, σε χαμόγελα,
σε ταξίδια που δεν θα συμβούν ποτέ...

Με ρούχα πολύχρωμα, με μάτια δακρυσμένα
από τους καιρούς, από νόστο και έρωτα...

Ω! πόσο όμορφοι γίνονται οι άνθρωποι το χειμώνα...

Μόνοι, αναζητώντας μανικά τον παράδεισο ενός έρωτα,
την ανείπωτη παραμυθία ενός αγγίγματος μυστικού, ακαθόριστου,
απέραντου και ελάχιστου μαζί.

Όμορφοι οι άνθρωποι το χειμώνα...

τότε που αισθάνονται καλύτερα τη σημασία του ξένου,
του μόνου, του πλάνητα, του αλήτη, του λυπημένου...» (Γ.Κόρδη)

Ζεστή Πανσέληνος

«Να τη φοβάστε την πανσέληνο. Να μαζεύεστε στα σπίτια σας νωρίς
και ν' ασφαρίζετε καλά την εξώπορτα. Να προσεύχεστε και να κοιμάστε
με το βαφτιστικό σας σταυρουδάκι κρεμασμένο στο στήθος.

Γιατί έξω κάθε πανσέληνο κυκλοφορούν οι ποιητές ίδιοι λυκάνθρωποι.
Κατασπαράζοντας τα ήθη των αθώων, διψώντας για το αίμα των ανύποπτων,
καλώντας με ουρλιαχτά το Αρχαίο Νερό που θα' ρθει κάποτε και θα σας
κατακλύσει.

Να φοβάστε την πανσέληνο.

Στις γωνιές παραμονεύουν τα επικίνδυνα όνειρα.»

Στην Κατερίνα Γώγου

*Σταύρος Ζαφειρίου, Ζεστή Πανσέληνος

Από τη συλλογή Ζεστή Πανσέληνος (1988)

BINTEO: «Θα' ρθεί καιρός» Ποίηση: Κατερίνα Γώγου,

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Πηγή: sophia-siglitiki.blogspot.gr