

Ορθόδοξη παγγερμανική πρεμιέρα στην εορτή των Θεοφανείων στο Μόναχο

/ [Πεμπτούσια](#)



Στο ηλιόλουστο Μόναχο τελέστηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια η τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στα ύδατα του ποταμού Ίζαρ, που διασχίζει τό Μόναχο. Ο καταγάλανος ουρανός και η σχετικά ήπια χειμερινή θερμοκρασία σχολιάστηκε από τους βαυαρούς επισήμους που παρέστησαν στον αγιασμό, ως “καιρός της Ελλάδας”.

Περίπου 1500 έλληνες και βαυαροί και πιστοί άλλων ορθοδόξων ενοριών έλαβαν μέρος στον αγιασμό του ποταμού. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρίστης κ. Βασίλειος, προέστη της ακολουθίας, συνεπικουρούμενος από τον Αρχιερατικό Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούσης, τον Αρχιμανδρίτη Πέτρο Κλιτς, τον Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Βλέτση, τον Πρεσβύτερο Θωμά Καραμήτσο, τον Πρεσβύτερο Αλέξανδρο Κατερινόπουλο και τον Πρωτοπρεσβύτερο Σλόμπονταν Μιλούννοβιτς από τη σερβική εκκλησία. Ο Βυζαντινός χορός Ιεροψαλτών, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του πανεπιστημίου Μονάχου, κ. Κωνσταντίνου Νικολακοπούλου έψαλλε τους ωραιότατους βυζαντινούς ύμνους. Χαιρετισμούς εκφώνησαν η γενική πρόξενος κ. Σοφία Γραμματά, και ανώτατοι εκπρόσωποι της ρωμαιοκαθολικής και της ευαγγελικής εκκλησίας, της βαυαρικής κυβέρνησης και του Δήμου Μονάχου.

Η παγγερμανική πρεμιέρα οφείλεται στο γεγονός, **ότι για πρώτη φορά** τόλμησαν να κολυμβήσουν στα παγωμένα νερά του ποταμού Ίζαρ που κατεβαίνουν από τις χιονισμένες Άλπεις, δύο ανήλικοι νέοι, τα αδέλφια Γεώργιος Μαντζαρίδης, 16 ετών και ο Αλέξανδρος Μαντζαρίδης, 14 ετών. Η διπλή επιτυχής ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού από τους δύο νέους καταχειροκροτήθηκε από όλους τους παρευρισκομένους. Τα δύο αδέλφια είναι εγγόνια του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Μαντζαρίδη.

Η βαυαρική τηλεόραση, η βαυαρική ραδιοφωνία, οι δύο μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες του Μονάχου και τοπικοί εκκλησιαστικοί σταθμοί αναφέρθηκαν με ειδικά ρεπορτάζ στην τελετή του αγιασμού.



επιδίδουν





*Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας
π. Απόστολος Μαλαμούσης
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου*