

ΓΩΝΙΟ



© Σπύρος Παπαγεωργίου

του

Σπύρου

## Παπαγεωργίου

Με λαμπρότητα τελέστηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, στον ομώνυμο Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου-Βριλησίων.

Στον Ναό φυλάσσεται και εκτίθεται προς προσκύνηση και ευλογία των πιστών, τεμάχιο λειψάνου του Τιμίου Προδρόμου & Βαπτιστού Ιωάννου.

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών Ιωάννης, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών ενώ τον πλαισίωσαν πολλοί ιερείς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με πρώτο τον Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό της, π. Συμεών Βολιώτη, ο οποίος εκήρυξε και τον Θείο Λόγο.

Ο π. Συμεών αναφέρθηκε στις αρετές του Αγίου Αντωνίου, που φέρει το προσωνύμιο «Καθηγητής της ερήμου».» Ο Άγιος Αντώνιος ήταν πραγματικά πετυχημένος στη ζωή του. Όχι από μόρφωση, σπουδές και δόξα. Αλλά με το να τηρήσει αλώβητο το κατ' εικόνα όπως αναφέρει η υμνολογία και να κατορθώσει να φτάσει στο καθ' ομοίωσιν. Ο Άγιος δεν ήταν ένας απλός Άγιος, αλλά ένας Καθηγητής της ερήμου. Αυτός που με το ασκητικό του φρόνημα και το υπόδειγμα ζωής του, αποτέλεσε παράδειγμα για όσους βαδίζουν τον καλό δρόμο της ζωής.»

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως «ο Άγιος Αντώνιος ήταν μια οικουμενική προσωπικότητα που συναναστρεφόταν με Αυτοκράτορες, με εθνικούς, με κοσμικούς, με ειδωλολάτρες, με χριστιανούς και με αμφισβητίες. Όλοι αυτοί συγκλονίζονταν από την προσωπικότητα του Αγίου, ο οποίος το μόνο που διέθετε ήταν άμετρη αγάπη για τον Θεό. Έκρυβε την αγιότητά του στην έρημο και με την αγάπη και την ταπείνωσή του, αγκάλιαζε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και έκανε την έρημο, πόλη. Σήμερα μπορεί να ζούμε μέσα στην πόλη και στον θόρυβο, αλλά νιώθουμε έρημοι. Γιατί λείπει ο Χριστός και η αγάπη από την καρδιά μας. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος να γεμίσει την δική μας έρημο. Χρειάζεται όμως να τον πλησιάσουμε όχι από καθήκον και υποχρέωση, αλλά με ειλικρινή αγάπη, Να τον ακολουθήσουμε και να γίνουμε μαθητές του, για να γεμίσει τις καρδιές μας με τις αρετές του και τα χαρίσματά του. Να εύχεστε Σεβασμιώτατε να ακολουθούμε τέτοιους ηγέτες και να πιαστούμε από το μοναχικό τους κουκούλι και μοναχικό τους μανδύα για να γεμίσουν αρετές οι καρδιές μας και να έλθουμε σε πραγματική κοινωνία με τον Χριστό. Αυτό είναι που πραγματικά, μας λείπει.»

Παρέστησαν επίσης μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την περιοχή των Βριλησίων

Σπύρος Παπαγεωργίου

6934252432









© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου









© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου









© Σπύρος Παπαγεωργίου