

## Ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης - Ο Στύλος της Ορθοδοξίας και της Αιγίνης το έρεισμα



Χριστοδουλάκης Σταύρος

### [\[e-shop\]](#)

Αυτό το βιβλίο σκιαγραφεί με απλό, ευσύνοπτο και λιτό τρόπο τη ζωή, τη δράση και τα θαύματα του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι μία αγία μορφή του αιώνα μας, για την οποία έχουν γραφεί πολλά άρθρα και βιβλία και η σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά με τη ζωή και τη δράση του Αγίου ανανεώνεται συνεχώς, με νέες εκδόσεις και νέο πληροφοριακό υλικό. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι όντως μία αγία και ιδιαιτέρως προσφιλής μορφή για τον λαό τόσο κατά την εποχή του Αγίου όσο και τη σημερινή εποχή.

Τα θαύματα του Αγίου είναι αμέτρητα και συνεχώς αυξάνονται, αφού ο Άγιος παρέχει απλόχερα τη βοήθειά του σε κάθε χριστιανό που με πίστη και μετάνοια εκλιπαρεί να του παράσχει βοήθεια σε κάποια δύσκολη στιγμή του. Μέσα από αυτό το μικρό σύγγραμμα ο αναγνώστης πληροφορείται με απλό και γρήγορο τρόπο για

τη ζωή και τη θαυματουργική δράση του Αγίου, κατανοώντας ότι η δύναμη της πίστης είναι ασύλληπτη και η μεγαλοθυμία του Θεού διά των Αγίων Του είναι άπειρη.

ISBN: 978-960-6813-86-3 | Σελίδες: 110

Ο Σταύρος Χριστοδουλάκης γεννήθηκε την 25η Ιανουαρίου 1967 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Αρσακείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ψυχικού από την οποία απεφοίτησε το 1987. Αφού εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, άρχισε να ασκεί το διδακτικό του έργο στην Πρωτοβάθμια Δημοτική Εκπαίδευση. Από το 2002 μέχρι το 2005 μετεκπαιδεύτηκε στο Διδασκαλείο Πατρών, το 2005 έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα της Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την παρούσα στιγμή είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.