

10 Φεβρουαρίου 2015

Κηφισίας Κύριλλος:»Στα θέματα της πίστεως δεν υπάρχει λογική»

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



© Σπύρος Παπαγεωργίου

του Σπύρου Παπαγεωργίου

Πανηγυρικά εορτάστηκε ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Χαράλαμπος στην Λυκόβρυση και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, όπου εκεί υπάρχει ομώνυμο παρεκκλήσιο κάτω από τον κυρίως Ναό.

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου & Ωρωπού Κύριλλος, ενώ τον πλαισίωσε πλειάδα ιερέων της Μητροπόλεως. Παρά το δριμύ ψύχος και την κακοκαιρία, ο ευσεβής λαός της ενορίας κατέκλυσε το παρεκκλήσιο και προσκύνησε την Ιερά εικόνα και το τεμάχιο λειψάνου του Αγίου, που φυλάσσεται στο Ναό.

Ο Σεβασμιώτατος αναφερόμενος στον Άγιο Χαράλαμπο, είπε πως «ανα τους αιώνες υπήρξαν Άγιοι Μάρτυρες διαφόρων ηλικιών, παιδιά, γυναίκες, νέοι αλλά και μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι επισφράγισαν την μαρτυρία της πίστεως με το μαρτύριο και τον θάνατο. Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν μια ηρωική μορφή της Εκκλησίας, ο οποίος έδωσε αγώνες μέχρι τα έσχατα του βίου του για την πίστη και τον Χριστό. Ο Άγιος έμεινε εδραίος και αμετακίνητος στην πίστη και δίνει θαυμαστό παράδειγμα μαρτυρίας και ομολογίας πίστεως. Για να δώσουμε κι εμείς ανάλογη μαρτυρία πίστεως, χρειάζεται να έχουμε πίστη γενναία και αποδεδειγμένη από την λογική. Δεν υπάρχει λογική στα θέματα της πίστεως. Υπάρχει πλήρης παράδοση στη δύναμη και το θέλημα του Θεού.»

Σε άλλο σημείο ο Σεβασμιώτατος στηρίχτηκε σε χωρία της υμνολογίας όπως, «Εὐφραίνεσθε ἐν Κυρίῳ πόλεις τῆς Ἑλλάδος» καθώς και «Ἄβρύνεται σήμερον Ἑλλάς, πᾶσα ἢ χριστώνυμος», για να αναφερθεί σε θαυμαστά γεγονότα του Αγίου Χαράλαμπος που τιμάται σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος ως Πολιούχος και προστάτης.

Ἐκλεισε λέγοντας ότι «η σημερινή η εποχή απαιτεί μια ειρηνική δημόσια ομολογία πίστεως. Δεν απαιτεί ούτε βία, ούτε Σταυροφορίες. Εμείς πρώτα οφείλουμε να ομολογούμε με παρρησία και θάρρος την πίστη μας. Θα πρέπει όμως να προετοιμαστούμε με πνευματικούς αγώνες, με άσκηση, με σταθερότητα στην πίστη, για να έχουμε την δύναμη να ομολογήσουμε Χριστό και, αν χρειαστεί, επισφράγιση με μαρτύριο αίματος.»



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου









© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Στύρος Παπαγεωργίου



© Στύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Στέφανος Παπαγεωργίου