



Από την Κυριακή της

Τυρινής 22 Φεβρουαρίου 2015 και κάθε Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής το απόγευμα, η Εκκλησία μας όρισε να τελείται η **Ακολουθία του Κατανυκτικού Εσπερινού**, με τους ωραιότατους ύμνους πού ομιλούν περί νηστείας, μετανοίας, ταπεινοφροσύνης, ασκήσεως και καλλιεργούν στις ψυχές αγωνιστική και κατανυκτική δοξολογική διάθεση.

Η Τοπική μας Εκκλησία, έχει την παράδοση να τελεί τους Εσπερινούς αυτούς, δίδοντας παράλληλα την ευκαιρία στους πιστούς, να ακούσουν και το Λόγο του Θεού, μέσα από τα Εσπερινά Κηρύγματα.

Έτσι, την **Κυριακή της Τυρινής 22 Φεβρουαρίου 2015** και ώρα **18.30 το απόγευμα**, στον **Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος**, θα τελεσθεί ο **Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός**, ο οποίος ονομάζεται και **Εσπερινός της Συγγνώμης**, επειδή κατά τη διάρκειά του, οι χριστιανοί ανταλλάσσουν τον ασπασμό της αγάπης, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, πριν την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Οι υπόλοιποι Κατανυκτικοί Εσπερινοί, θα λαμβάνουν χώρα, ως συνήθως, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος κάθε Κυριακή και ώρα 18.30.

Το πρόγραμμα Ομιλιών των Κατανυκτικών Εσπερινών, έχει ως ακολούθως:

22 - 2(Τυρινής):

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.

1 - 3 (Ορθοδοξίας):

Ο Πανοσιολογιώτατος Ιερομόναχος π. Φιλόθεος Γρηγοριάτης, εξ' Αγίου Όρους.

8 - 3 (Β΄ Νηστειών):

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ανανίας Κουστένης, Ιεροκήρυξ.

15 - 3 (Γ΄ Νηστειών):

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαίδος τοῦ Πατριαρχείου Αλεξανδρείας κ. Εμμανουήλ.

29 - 3 (Ε΄ Νηστειών):

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος - Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους.

Την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (22-3-2015) δεν θα τελεσθεί Κατανυκτικός Εσπερινός, γιατί αυτή την ημέρα θα λάβει χώρα η εορταστική εκδήλωση για την Εθνική Εορτή της Ελληνικής Επανάστασεως του 1821, από την Χορωδία - Ορχήστρα των νέων μας, υπό την διεύθυνση του μουσικού κ. Παύλου Κουρμπέτη, στην Σχολή Πεζικού Χαλκίδος (ώρα 18:00), με ομιλητή τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Νικόδημο Ευσταθίου - Πρωτοσύγκελλο και Ιεροκήρυκα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πηγή: imchalkidos.gr