

25 Φεβρουαρίου 2015

Μεσογαίας Νικόλαος: «Κρίμα που οι πολιτικοί μας δεν πιστεύουνε στο Ευαγγέλιο.»

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



© Σπύρος Παπαγεωργίου

του Σπύρου Παπαγεωργίου

Με κατάνυξη τελέστηκε απόψε η πρώτη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτων, επί τη μνήμη της ευρέσεως της Κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Στο Ναό άλλωστε φυλάσσονται μεταξύ άλλων, ιερά λείψανα του Τιμίου Προδρόμου αλλά και των γονέων αυτού, Προφήτου Ζαχαρίου και της Αγίας Ελισάβετ.

Στην Ακολουθία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαος, συμπαραστατούμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμ. Ιερόθεο Καλογερόπουλο και τον προϊστάμενο του Ναού, Αρχιμ. Αλέξιο Σάπικα. Έψαλλε χορός ιεροψαλτών υπό την καθοδήγηση του Πρωτοψάλτου κ. Γεωργίου Κατσούλη.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε σε κάποιους ύμνους που ψάλλονται μόνο στην Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και που είναι γνωστοί σε πολλούς όπως «Φως Χριστού φαίνει πάσι» και το «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου». «Το βάσανο της ψυχής και το δράμα του κάθε ανθρώπου είναι το σκοτάδι του, η μοναξιά του και η εφημερότητά του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει την πορεία και τον προορισμό του. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας λέει «Φως Χριστού φαίνει πάσι». Δηλαδή όποιος θέλει να φωτίσει το σκοτάδι της ζωής του, να ανοίξει τα μάτια του και να εστιάσει στον Χριστό. Με ποιόν τρόπο; Μελετώντας το Ευαγγέλιο και την διδασκαλία του Χριστού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρακαταθήκη και επένδυση για να εμπνευστούμε από αυτό. Τι κρίμα που οι πολιτικοί μας δεν πιστεύουνε στο Ευαγγέλιο. Δεν πιστεύετε στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην αλληλεγγύη; Για όλα αυτά μιλάει το Ευαγγέλιο. Αυτός ο θησαυρός μας παρουσιάζει τον Χριστό και εμείς ανοίγουμε τα μάτια μας και παίρνουμε από το δικό του Φως.»

Σε άλλο σημείο ο κ. Νικόλαος τόνισε πως «νιώθουμε πολύ μεγάλη μοναξιά στον κόσμο και ψάχνουμε επικοινωνία. Έχουμε την ανάγκη να σπάσουμε την μοναξιά και να νιώσουμε την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας και να στήσει το αυτί του στα αιτήματά μας. Έρχεται πάλι η Εκκλησία να μας πει ότι «δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι, αν δεν θυσιάσουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε κάτι μεγάλο, αν δεν αφήσουμε κάτι άλλο στην άκρη. Αυτή είναι η προσευχή που κάνουμε και που ζητάμε από τον Θεό.»

Τέλος, η εφημερότητα όλων είναι κάτι το δεδομένο. Η Εκκλησία έρχεται να μας πει ότι «αν νιώσετε την παρουσία του Θεού στη ζωή σας, τότε θα καταλάβετε ότι δεν είστε μόνο υλικοί, αλλά είστε πνευματικοί, είστε αιώνιοι και κοινωνοί της Αιωνίου

ζωής. Δεν είμαστε άνθρωποι που γεννιούνται και πεθαίνουνε, άλλα άνθρωποι που είμαστε πλασμένοι να ζήσουμε στην Αιώνια Βασιλεία του Θεού.»

<https://www.youtube.com/watch?v=3ckD3vGh4Fw>





© Στέφανος Παπαγεωργίου



© Στέφανος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου











© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου