

5 Μαρτίου 2015



Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 ο Θεοφιλέστατος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μαχαιρά Επίσκοπος Λήδρας κ. Επιφάνιος, τέλεσε τον αγιασμό «επί θεμελιώσει Εκκλησίας» στον Ξενώνα του Ησυχαστηρίου.



Η Εκκλησία θα είναι αφιερωμένη στην **Παναγία «των θλιβομένων η χαρά»**. Εικόνα της Παναγίας με αυτό το όνομα είχε στο κελί του ο άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ, κοντά στον οποίο κατέφευγαν πολλοί άνθρωποι για να βρουν παρηγοριά και λύση στα προβλήματά τους. Μικρός ναός του αγίου Σεραφείμ βρίσκεται ενσωματωμένος στο σπίτι που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε ιερέας του Ησυχαστηρίου.

Είναι γνωστό ότι ο σημερινός άνθρωπος περνά πολύ πόνο από τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως οικονομικά, ψυχολογικά, οικογενειακά, προσωπικά. Η Εκκλησία, ως Μάνα, προσπαθεί να συμπορευτεί και να βοηθήσει ουσιαστικά. Ασφαλώς η μετάδοση της χαράς, από τη Χάρη του Θεού, είναι κάτι πολύ ουσιαστικό σ' ένα κόσμο που κυριαρχείται από μελαγχολία και κατάθλιψη, απογοήτευση και απόγνωση. Η Παναγία, ως Μητέρα του Θεού και δική μας, γίνεται «των θλιβομένων η χαρά», όταν την επικαλούμαστε και της το ζητούμε.

Ο ναός αυτός, που αρχίζει να ανεγείρεται, έχει σκοπό να συμβάλει, με τις ακολουθίες, τις Παρακλήσεις και την εικόνα της «Παναγίας των θλιβομένων η

χαρά

τονεμένων και θλιμμένων αδελφών



μας.

Σχετική Παράκληση προς την «Παναγία των θλιβομένων η χαρά» έχει συνταχθεί το 1994 από τον Υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιερομόναχο Αθανάσιο Σιμωνοπετρίτη, με αίτημα δικό μου και των ανθρώπων της Εκκλησιαστικής κοινότητας του Αγίου Γεωργίου Μακρή στη Λάρνακα, όπου υπηρετούσα ως ιερέας μέχρι το 2007. Στο ναό αυτό υπάρχει ήδη εικόνα της Παναγίας «των θλιβομένων η χαρά».

Η ανέγερση τού ναού θα προχωρεί με βάση την οικονομική δυνατότητα.

Κάθε συνδρομή για την αποπεράτωση του έργου είναι ευπρόσδεκτη.

ΙΣ ΧΣ  
ΝΙ ΚΑ.

Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ  
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Σήμερα στις 2 Μαρτίου 2015 ἡμέρα Δευτέρα τῆς δευτέρας ἑβ-  
δομάδος τῶν Ἀπαισιῶν, ὁ Θεὸς μᾶς ἀξίωσε νὰ ἐπιτελέσουμε τὸν  
ἁγιασμόν ἐπὶ νεμεσίῳ ἑμνησίας ἐπὶ ἀπέναντι χώρον τοῦ ἡεχα-  
στηρίου τῆς ἁγίας Τριάδος ὅπου ἡ μία, ἡ ἀνατολική πτέρυγα, δια-  
μορφώθηκε εἰς ξενώνα φιλοξενίας ἐν ἡ νότια εἰς ἀρχονταρίον. Στὸ  
μέτρο τοῦ συγκροτήματος εἰσμάσθη ὁ χώρος πρὸς ἀνέγερσιν  
παρεκκλησίου ἐπ' ὀνόματι τῆς Παναγίας ἀπτεράς τοῦ κυρίου ὁ  
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γέροντα τῆς ἐπωνυμίας  
"τῶν ὑψιθιμένων ἡ χαρὰ". Ἀπὸ τῆς ἑμνησίας εἰσμάσθησαν τὰ  
νεμέσια ὁ δὲ διὰ τοῦ ἁγιασμοῦ, τὸν ὁποῖόν μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεὸς διὰ  
προέβησεν τῆς Παναγίας μᾶς νὰ ἐπιτελέσουμε <sup>τὸν παραμύθησάν</sup> ὥστε νὰ τοῖς εὐχομή-  
σει, νὰ τὸν στερεώσει ὁ πάντας τὸν προειροχόμενον, κερῶν δὲ τὸν  
ἐνθάδε ἐνασθόμενον νὰ ἀγιασθῇ.

Εὐχαριστοῦντες τὸν Θεόν ὁ τῆς Πανυπεριζοχημένην αὐτοῦ  
ἀπτεράν ματετροῦσαμεν εἰ τῷ κινῶνι τοῦτο τῆς ἐμνησιαστικῆς  
πραξίᾳ πρὸς ἐπιστάσειν ὁ δὲ πνευμὴ ἐνδύμειν ὁ δόξαν τοῦ  
Τριαδικοῦ Θεοῦ, τμῆν, δόξαν ὁ αἶνον τῆς κυρίας Θεοτόμου.

Ἰ. Ἀνδρέας Σαϊσιάνης ἡγ. Ἰλαχαιρᾶ.

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους

Πηγή: [isagiastriados.com](http://isagiastriados.com)