

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 40νθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κυρού Σπυρίδωνος στον Πειραιά



Ο Μακαριστός Μητροπολίτης γνωρίσθηκε με

την Ενορία της Ευαγγελιστρίας Πειραιώς αφού υπηρέτησε σ' αυτή ως Προϊστάμενος και Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Την Κυριακή Β΄ Νηστειών (8-3-2015) του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, θα τελέσει 40νθήμερο μνημόσυνο του Κυρού Σπυρίδωνος, Μητροπολίτη Κεφαλληνίας.

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης γνωρίσθηκε με την Ενορία της Ευαγγελιστρίας Πειραιώς αφού υπηρέτησε σ' αυτή ως Προϊστάμενος και Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου επί μία τουλάχιστον τετραετία.

Με την ευκαιρία λοιπόν του Μνημοσύνου του Μακαριστού Γέροντα ας μου επιτραπεί να παραθέσω λίγες γραμμές για το βιογραφικό του σημείωμα.

Κυρός Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Σπυρίδων

κἔκίνησε το 1952 και αφού είχε λάβει το πρώτο βαθμό ιερωσύνης (διακόνου) και είχε περατώσει τας Θεολογικάς του σπουδὰς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κλήθηκε από τον τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Κυρό Παντελεήμονα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Συμπρωτεύουσα.

Υπηρέτησε εκεί επί μία εικοσαετία ως άμεσος συνεργάτης του Μητροπολίτη αφού διορίσθηκε εφημέριος Ιερού Ναού, Γραμματέυς και Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Ο Μακαριστός Γέροντας ήταν τέκνο πολυτέκνου οικογενείας και είχε γεννηθεί το 1926 στον Πειραιά και μάλιστα στην περιοχή της Παλαιάς Κοκκινιάς. Είχε το μεγάλο προτέρημα να συνοδεύεται από τους γονείς του Στέφανο και Αγγελική.



Έτσι περνώντας τα χρόνια και επερχόμενου το γήρας των γονέων άρχισε να σκέπτεται την επανεγκατάστασή του στην γενέτειρά του τον Πειραιά.

Έφυγε λοιπόν από τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά για να έλθει στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Πειραιώς όπου και τοποθετήθηκε προϊστάμενος του Ιερού Ναού με απόφαση του Μακαριστού Μητροπολίτη Κυρού Χρυσοστόμου Ταβλαδωράκη.

Έγινε αποδεκτός άμεσα από ολόκληρη την Ενορία αφού αγκάλιασε όλους τους εργαζομένους σε αυτή αλλά και το σύνολο της Ενορίας.

Ο Κυρός Χρυσόστομος Ταβλαδωράκης διαπίστωσε γρήγορα τα χαρίσματά του διόρισε αυτόν Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Ήτο δε τόση η εκτίμηση του Μακαριστού Μητροπολίτη Πειραιώς Κυρού Χρυσοστόμου στις ικανότητες του τότε Αρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Καλαφατάκη ώστε ζήτησε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος να γίνουν άμεσα ενέργειες για την έκδοση Διατάγματος «Προσωποπαγούς θέσεως» στην Μητρόπολη Πειραιώς, προκειμένου ο τότε υπηρετών Πρωτοσύγκελλος να φέρει τον βαθμό του Βοηθού Επισκόπου.

Με την έκδοση του εν λόγω Διατάγματος η Ιερά Σύνοδος στη συνεδρία Αυτής 13-8-1976 εκλέγει τον Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα Καλαφατάκη Επίσκοπο Νεοχωρίου Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Η Θεία Λειτουργία της εις Επίσκοπο αναδείξεως του Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα έγινε στις 15/8/1976 στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Πειραιώς ημέρα Πανηγύρεως του Ιερού Ναού. (Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί ν' αναφέρω ότι ο Μακαριστός Μητροπολίτης Πειραιώς μόλις Κοινώνησε των Αχράντων Μυστηρίων

ησθένησε και μετεφέρθη στο Τζάνειο Νοσοκομείο). Τα διοικητικά καθήκοντα της Ιεράς Μητροπόλεως άρχισε να ασκεί άμεσα ο Επίσκοπος Νεοχωρίου Σπυρίδων.

Το Φεβρουάριο του 1978 υπεδέχθη τον νέον Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Καλλίνικο με τον οποίο και συνεργάσθη αρμονικά ως «Συνεπίσκοπος» ύστερα από επιθυμία του Μητροπολίτη Πειραιώς έως μία τουλάχιστον εξαετία.

Στο τέλος λοιπόν εκείνης της εξαετίας η Μητρόπολις Κεφαλληνίας εκλυδωνίζετο.

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Κυρός Σεραφείμ καλεί τον Κυρό Επίσκοπο Νεοχωρίου Κυρό Σπυρίδωνα εάν επιθυμεί να αναλάβει το Πηδάλιο της Μητροπόλεως Κεφαλληνίας.

Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος εκλέγει τον Επίσκοπο Νεοχωρίου σε Μητροπολίτη Κεφαλληνίας.

Η χαρά μεγάλη όλων όσων είχαν γνωρίσει τον Μακαριστό Κυρό Σπυρίδωνα. Θα αναφέρω εδώ ότι δώδεκα (12) Τουριστικά λεωφορεία με πλήθος κόσμου συνόδευσαν τον Μακαριστό Μητροπολίτη στην Κεφαλληνία για την τελετή της Ενθρόνισης.

Για την δραστηριότητά του κατά την Τριακονταετή θητεία στο Πηδάλιο της Μητρόπολης Κεφαλληνίας άλλος πιο ενημερωμένος εμού θα ασχοληθεί.

Θα κλείσω το σημείωμα αυτό με την ευχή όπως: «Κύριος ο Θεός Αναπαύση την ψυχή Αυτού εν χώρα Ζώντων».

Ι. Γερωνυμάκης

Άρχων Χαρτουλάριος

της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

Πηγή: synodoiporia.gr