

9 Μαρτίου 2015

Η εορτή των Αγίων 40 Μαρτύρων στην Ι.Μ. Κηφισίας (ΦΩΤΟ)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



© Μάρκος Παπαγεωργίου

του Μάρκου Παπαγεωργίου.

Με λιτότητα και ιεροπρέπεια τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των εν τη λίμνη της Σεβαστείας μαρτυρησάντων, στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου & Ωρωπού.

Έναντι του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου Κηφισίας, υπάρχει γραφικό παρεκκλήσιο, επ' ονόματι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Εκεί χθες το απόγευμα τελέστηκε ο Γ΄ Κατανυκτικός Έσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου με την παρουσία των εφημερίων του Ναού και αρκετών πιστών.

Σήμερα το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος, οι Ώρες, ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων από τον Γεν. Αρχιερατικό Επίτροπο της Μητροπόλεως, Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρίστο Κυριακόπουλο, ο οποίος κατ' αυτήν την ημέρα τιμά και την επέτειο της εις διάκονον χειροτονίας του. Το εκκλησίασμα παρά το εργάσιμο της ημέρας και το δριμύ ψύχος γέμισε ασφυκτικά το γραφικό παρεκκλήσι.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε σύντομα αλλά πολύ θεολογικά, ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αρχιμ. Νικάνωρ Καραγιάννης, ο οποίος αναφερόμενος στο μαρτύριο και την υμνολογία των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων είπε «δριμύς ο χειμών, αλλά γλυκός ο Παράδεισος. Η ζωή των ανθρώπων είναι ένας δριμύς χειμώνας. Των ανθρώπων που ζουν αποστατημένοι από τον Θεό. Που ζουν και θα ζουν, σα να μην υπάρχει Θεός. Που ποδοπατούν ξεδιάντροπα το θέλημα του Θεού. Ο πραγματικός χριστιανός όμως προσπαθεί να γαντζωθεί μέσω των Μυστηρίων της Εκκλησίας στην πίστη και στο Θεό. Και η Αγία & Μ. Τεσσαρακοστή προσφέρει δύο γέφυρες που μας βοηθούν να περάσουμε στην αντίπερα όχθη. Τη νηστεία και την προσευχή. Και οι δύο παράγοντες είναι δύσκολοι καθώς προσκρούουν στην ανθρώπινη λογική. Είναι όμως τα μόνα που μπορούμε όλοι να τα κάνουμε. Δεν είναι ο αυτοσκοπός, είναι οι γέφυρες για να περάσουμε απέναντι. Και είναι δριμύς ο χειμώνας, γεμάτος θλίψεις, δοκιμασίες, στενοχώριες, πτώσεις, πειρασμούς. Όμως είναι και γλυκός ο Παράδεισος και η επιβράβευση του Θεού.»

Ευχήθηκε τέλος στον π. Χρίστο Κυριακόπουλο, ο οποίος σήμερα συμπλήρωσε 40 χρόνια από την ημέρα που χειροτονήθηκε διάκονος, «να υγιαίνει, να τον χαίρεται η οικογένειά του και η Εκκλησία και ο Θεός να του δίνει έτη πολλά για να εκπληρώνει τα καθήκοντά του».

Λίγα λόγια για το Παρεκκλήσιο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Το ναΐδριο ανάγεται στον 16ο αιώνα και έχει μεγάλη ιστορική αξία, όχι μόνο για τη χρησιμοποίησή του από αγωνιστές του 1821 και την παλαιότητά του, αλλά και για την δομική του ιδιομορφία, τις τοιχογραφίες και τα αρχαία (ρωμαϊκά) ερείπια.

Στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής και της Εθνικής επανάστασης του 1821, χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο και παρατηρητήριο από αρματωλούς, που έκαναν επιχειρήσεις στην Αττικοβοιωτία.

Τον Ιούλιο του 1992 μετεφέρθη, με τη βοήθεια της εξελιγμένης σύγχρονης τεχνολογίας, από την αρχική του τοποθεσία επί της Λ. Κηφισίας, στην τωρινή που βρίσκεται στο ασύλιο έναντι του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Κηφισίας.

Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, υπάρχουν μόλις τρεις ιεροί ναοί των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στην Αττική και μάλιστα ανήκουν στην δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου & Ωρωπού, καθώς βρίσκονται στις περιοχές Μαραθώνος, Συκαμίνου και Κηφισιάς.

















© Μάρκος Παπαγεωργίου





