

## Για να παραμείνει η εθλογία στην οικογένεια

/ [Ορθόδοξη πίστη](#)



Ένα νέο ανδρόγυνο συνεστήθη. Από αυτούς τους ίδιους εξαρτάται τώρα να διατηρήσουν τη χαρά και τη Χάρη που πήραν πλούσια στο Μυστήριο. Και θα γίνει αυτό όταν μαζί τους έχουν τον Χριστό που θα τους ευλογεί και θα τους αγιάζει στη νέα τους ζωή, τη ζωή της οικογένειας.

Πολύ γρήγορα θα πεισθούν οι νεόνυμφοι ότι ο Γάμος για να γίνει ευτυχής, δεν είναι τόσο εύκολο, όσο το φαντάζονταν. [...]

Η ευτυχία και η ειρήνη και η γαλήνη στη νέα οικογένεια δεν είναι τόσο εύκολη. Είναι μάλλον δύσκολη. Και δικαιολογημένα. Δύο άγνωστα, ξένα, διάφορα μεταξύ τους πρόσωπα έρχονται να ταυτισθούν και να αποτελέσουν μία ενότητα ψυχών και σωμάτων. Να γίνουν μια ψυχή, μια καρδιά, ενώ είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες.

Πόσο δύσκολο είναι αυτό, φαίνεται από την οικογενειακή ζωή. Αδέλφια που έχουν το αυτό αίμα, γεννήθηκαν από τους ίδιους γονείς, μεγάλωσαν στην ίδια στέγη, αντιμετώπισαν από κοινού λύπες και χαρές, και όμως δεν συμφωνούν, δεν «μονιάζουν», δεν τρώγουν γλυκό ψωμί.

Πως τώρα θα επιτευχθεί αυτό το θαύμα, δύο εντελώς ξένα και άγνωστα πρόσωπα να υπερνικήσουν τα ιδιάζοντα σ' αυτά χαρακτηριστικά, και να αποτελέσουν μια αρμονία χαρακτήρων, όπου πόθοι, ιδανικά, τα πάντα θα είναι κοινά; Πως θα υπάρξει ευτυχία, όταν από τη δεύτερη ίσως ημέρα θα

αρχίσουν τα προβλήματα και οι δυσκολίες; **Με αποτέλεσμα να παύσουν να βλέπουν ο καθένας στον άλλον το ιδανικό πρόσωπο που έβλεπαν προ του Γάμου, διότι θα αρχίσουν να παρουσιάζονται και οι αδυναμίες και ελλείψεις του χαρακτήρα.** Να οι δυσκολίες. Και πρέπει αυτά να τα γνωρίζουν, να τα περιμένουν για να μην απελπίζονται και απογοητεύονται.

Δύσκολο! Όχι όμως ακατόρθωτο να διατηρήσουν την ευτυχία τους παντοτεινή παρ' όλες τις δυσκολίες που θα συναντήσουν από τον διαφορετικό χαρακτήρα που θα παρουσιάζουν.

**«Τα αδύνατα παρ' άνθρωποις δυνατά εστί παρά τω Θεώ».** Μη λησμονούμε ότι ο Γάμος είναι Μυστήριο, με το οποίο **μεταδίδεται άφθονη η Χάρη του Θεού.** Και όπως για τα άλλα Μυστήρια, του Βαπτίσματος, της ιεράς Εξομολογήσεως, της θείας Ευχαριστίας κ.λπ. με τη **Χάρη του Θεού αναγεννώνται οι άνθρωποι και εισέχονται σε νέα περίοδο, την περίοδο της αναγεννήσεως, έτσι και στον Γάμο η Χάρη του Θεού είναι πλούσια και θα είναι συνεχώς συμπαραστάτης του ανδρογύνου. Αρκεί να θελήσουν** αμφοτέρωι οι σύζυγοι να μείνει η Χάρη του Χριστού στο σπίτι τους. Να μη την διώξουν. Θα διατηρηθεί η ενότητα με τον Χριστό, **εφ' όσον θα έχουν Εκείνον βοηθό, αλλά και Σύμβουλο, και Αρχηγό της οικογένειάς τους. Εφ' όσον θα κρατήσουν τον Γάμο μέσα και κάτω από το πνεύμα της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας.**

Επιλεγμένα αποσπάσματα από το βιβλίο (σελ. 118-120) **«Το Μυστήριο του Στεφανώματος»**, Αρχιμ. Καλλιστράτου Λυράκη (+), Αθήνα 2005

**Πηγές:** makkavaios.blogspot.gr- [hristospanagia3.blogspot.gr](http://hristospanagia3.blogspot.gr)