

## Εννέα Πράγματα που όλοι μας έχουμε ξεχάσει πως γίνονται εξαιτίας της τεχνολογίας!



Εάν

χρειάζεστε επιπλέον αποδείξεις για το γεγονός ότι τα τηλέφωνα μας γίνονται όλο και πιο έξυπνα, ενώ εμείς γινόμαστε πιο χαζοί, προσπαθήστε να θυμηθείτε το τηλέφωνο ενός φίλου σας. Και όχι το τηλέφωνο της μαμάς σας δεν μετράει! Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε σε πόσα πράγματα μπορεί να μας διευκολύνει το τηλέφωνό μας παρά μόνο όταν το ξεχνάμε στο σπίτι και παθαίνουμε αμόκ από το άγχος του αποχωρισμού. Στα πλαίσια της αυτογνωσίας, ακολουθούν εννέα πράγματα που μάλλον έχετε ξεχάσει πως γίνονται χάρη στο κινητό σας τηλέφωνο και την τεχνολογία.

**Αριθμοί τηλεφώνου.** Παλαιότερα θυμόσασταν όλους τους αριθμούς τηλεφώνων φίλων και γνωστών απ' έξω, αλλά πλέον χρειάζεται να συμβουλευέστε το κινητό σας ακόμα και πριν πάρετε τηλέφωνο το άλλο σας μισό.

**Γενέθλια.** Πλέον με το Facebook δεν υπάρχει καμία δικαιολογία αν ξεχάσατε τα γενέθλια ενός φίλου, αφού κάθε πρωί υπάρχει η αντίστοιχη υπενθύμιση.

**Διαίρεση.** Στο σχολείο ο καθηγητής των μαθηματικών σας επέμενε να μάθετε να κάνετε διαίρεση επειδή θα σας χρειαστεί στη ζωή σας, αλλά ευτυχώς το κινητό σας έχει ενσωματωμένο κομπιουτεράκι και δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Αρκεί να μη σας βάλει κανείς να κάνετε διαίρεση με υποδιαστολή με μολύβι και χαρτί!

**Επιταγές.** Θυμάστε παλιά που οι «μεγάλοι» κυκλοφορούσαν με το τσεκ των

επιταγών στην τσέπη τους; Σήμερα, που οι περισσότερες πληρωμένες γίνονται ηλεκτρονικά οι επιταγές έχουν εξαφανιστεί.

**Καλλιγραφία.** Παλιά στο σχολείο ένα από τα βασικά μαθήματα που γίνονταν ήταν η καλλιγραφία και να μάθουν τα παιδιά να γράφουν σωστά και περίτεχνα. Ήταν το κομμάτι του μαθήματος που τα περισσότερα κορίτσια λάτρευαν και τα περισσότερα αγόρια μισούσαν. Ευτυχώς (για τα αγόρια) τα περισσότερα σχολεία έχουν σταματήσει να επιμένουν στην καλλιγραφία.

**Το γράψιμο γενικά.** Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια έχετε πάρει μολύβι και χαρτί για να γράψετε κάτι; Ακόμα και η λίστα του σούπερ μάρκετ γίνεται στις «Σημειώσεις» που έχετε στο κινητό σας.

**Οδηγίες.** Είτε πρόκειται για να ζητάτε ή να δίνετε οδηγίες, σπάνια θα σας σταματήσει κάποιος στον δρόμο επειδή χάθηκε. Το GPS του κινητού μπορεί να βρει πάντοτε το σωστό δρόμο.

**Ραντεβού.** Παλαιότερα ο κόσμος έλεγε «ραντεβού στο σιντριβάνι στις 3» και βρισκόνταν πράγματι 3 ή 3 και κάτι στο σιντριβάνι. Πλέον λέμε «πάρε με πριν ξεκινήσεις για να ξεκινήσω κι εγώ», ώστε να μην χρειαστεί να περιμένουμε κανέναν.

**Ορθογραφία.** Πάνε οι εποχές που είτε ήξερες πως γράφεται μία λέξη είτε όχι, τώρα υπάρχει το ίντερνετ που είναι πάντα έτοιμο να σας πει ποια είναι η σωστή ορθογραφία κάθε λέξης.

**Πηγές:** huffingtonpost.gr- [offsite.com.cy](http://offsite.com.cy)