

16 Μαΐου 2015



**«Με μια απλή
πανάσταση» (video)**

Δώσε μου να πιώ.

Αυτήν την μικρή προσφορά ζητάει ο Χριστός απ' όλους μας.

Αυτήν την προσφορά δίνουμε κι εμείς κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία.

Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου

Ο Σεβ. Μητροπολίτης **Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνος**, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας που τελέστηκε την Κυριακή 10 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, ενορία από την οποία κατάγεται και στις νεανικές δραστηριότητες της οποίας συμμετείχε ως λαϊκός.

Στο κήρυγμα που απηύθυνε στους πιστούς, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας και στην συνάντηση του Κυρίου με τη Σαμαρείτιδα.

«*Δος μοι πιύν*», μια απλή φράση - προτροπή του Κυρίου, με την οποία κάνει την επανάσταση. Αλλάζουν τα πάντα, μόνο με μία φράση. Μια τέτοια συνάντηση και συνομιλία, όπως αυτή που περιγράφει η περικοπή, στα πλαίσια της εποχής εκείνης θεωρούνταν ανεπίτρεπτη. Κι όμως ο Χριστός κάνει την αλλαγή, γιατί ξεπερνάει τα πάντα. Ξεπερνάει τα δικά μας τα ανθρώπινα όρια. Και ο Χριστός, όπως σημείωσε ο Σεβ., τους βλέπει όλους ίδιους και αυτό ζητάει από τη Σαμαρείτιδα.

Και συνεχίζοντας τόνισε:

«*Δώσε μου να πιώ. Αυτήν την μικρή απαίτηση ζήτησε ο Χριστός από τη Σαμαρείτιδα. Η Σαμαρείτιδα είναι μια απλή γυναίκα, ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Όπως τότε και σήμερα, ο απλός καθημερινός άνθρωπος, είναι σε σύγχυση από τα προβλήματα του, από την καθημερινότητα του.*

Ο καθημερινός άνθρωπος, όπως και η Σαμαρείτιδα, είναι σε σύγχυση και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, τι να ρωτήσει. Διότι δεν έχει το Θεό μέσα του, διότι έχει ξεχάσει τον Θεό και έχει νοιαστεί περισσότερο για τα ανθρώπινα, τα απλά, τα καθημερινά πράγματα και όχι τα ανώτερα.»

Γι' αυτό και ο Χριστός προχωράει τη συζήτηση μαζί της, στο πιο σημαντικό. Από εκείνη ζητάει κάτι απλό, την προσφορά της, λίγο νερό, κάτι το οποίο για εκείνη είναι δεδομένο. Αλλά μετά από αυτό, της ζητάει να καθαρίσει την ψυχή της, θέλει την ειλικρίνεια της. Και εκείνη με ειλικρίνεια του απάντησε.

Όταν ο άνθρωπος βάλει τον Χριστό μέσα του, τόνισε ο Σεβ., η σύγχυση αυτή και η θολούρα, φεύγει. Και όταν η καρδιά του είναι αγνή και καθαρή, με λίγο νερό που θα προσφέρει, μπορεί και αγιάζεται και παίρνει το αθάνατο, το μοναδικό νερό, που προσφέρει ο Χριστός.

Μετά τη συνάντηση της με τον Χριστό, η Σαμαρείτιδα πήγε και μετέφερε το μήνυμα, αυτήν την διδασκαλία παντού. Παρακίνησε ανθρώπους, γιατί όταν φεύγει η σύγχυση από τον άνθρωπο, το μυαλό καθαρίζει και η καρδιά ανοίγει. Και ο

Χριστός φωλιάζει μέσα μας.

Και ολοκληρώνοντας, ο Σεβασμιώτατος σημείωσε:

«Δώσε μου να πιώ. Αυτήν την μικρή προσφορά ζητάει ο Χριστός απ' όλους μας. Αυτήν την προσφορά δίνουμε κι εμείς κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Αυτό λέμε κάθε φορά που λειτουργούμε. Σου προσφέρουμε αυτό που έχουμε, το κρασί και το ψωμί. Που είναι δικά Σου δώρα, από Σένα έρχονται κι αυτά. Αυτή είναι η προσφορά μας. Κι εσύ μας δίνεις το Άγιο Σώμα Σου και το Αίμα Σου, να μεταλάβουμε και να ενωθούμε μαζί Σου.»

[Την ομιλία του Σεβασμιωτάτου μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.](#)

Πηγή: synodoiporia.gr