

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Αγίας Τριάδος στον Πειραιά

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Του Σπύρου Παπαγεωργίου

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών εορτάστηκε η μεγάλη εορτή του Αγίου Πνεύματος στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ενώ συγχοροστάτησε ο οικείος Ποιμενάρχης κ. Σεραφείμ. Συμμετείχε ο Α΄ Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Αρχιμ. π. Ιερώνυμος Νικολόπουλος, ιερείς από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και κάθε ναό του Πειραιά.

Τον θείο λόγο εκήρυξε μεστά και θεολογικά ο Σεβασμιώτατος Μεσσηνίας, αναφερόμενος στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τον Απόστολο των Εθνών Παύλο. «Το Άγιον Πνεύμα αποκαλύπτει στους ανθρώπους όλη την Αλήθεια, που είναι η παρουσία του Χριστού επί της γης. Δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να καταξιωθεί μέσα στη ζωή, το κατεξοχήν δώρο, την ελευθερία. Και μέσα από την ελευθερία οδηγεί τον άνθρωπο να ελευθερωθεί από τα στενά όρια

και να συμβάλλει στην ενότητα του κόσμο και στην κοινωνία των ανθρώπων. Μια ελευθερία που δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τον άνθρωπο. Έχει μέσα της περιεχόμενο την συνύπαρξη και την συμβίωση. Γιατί η ελευθερία που δεν μπορεί να ανοιχθεί προς τον άλλο άνθρωπο, αλλά περιορίζεται στα στενά όρια του ατομισμού, τότε γίνεται ασυδοσία. Οι δωρεές και τα χαρίσματα δεν είναι για την διακονία του εαυτού μας αλλά για την διακονία των συνανθρώπων μας.»

Έκλεισε λέγοντας «όσο ο άνθρωπος ανοίγεται αγαπητικά προς τον άλλον άνθρωπο, τόσο καθίσταται περισσότερο ελεύθερος. Και όσο περισσότερο προσφέρεται και προσφέρει τα χαρίσματά του στην υπηρεσία του συνανθρώπου, τόσο καταξιώνεται εν Χριστώ και εν Πνεύματι Αγίω και καθίσταται συμπολίτης της Βασιλείας του Θεού. Το να γνωρίσει κάποιος τον Θεό, σημαίνει να καταστεί φορέας και εκφραστής των ενεργειών και των δωρεών του Θεού. Και καθίσταται κάποιος φορέας και εκφραστής των ενεργειών και των δωρεών του Θεού, όταν τα χαρίσματα που αποκτά μέσω των Μυστηρίων της Εκκλησίας, τα κοινοποιεί στους συνανθρώπους προς ωφέλειαν όλων.»



























© Σπύρος Παπαγεωργίου



































