



Καθημερινά ή άγια μας Έκκλησία

προβάλλει ενώπιόν μας τούς Αγίους, άνδρες και γυναίκες, πού εύαρέστησαν στον Θεό και άναδείχθηκαν νικητές έναντίον τού κόσμου τής άμαρτίας.

Δέν ύπάρχει μέρα κατά τήν όποια νά μήν έορτάζεται κάποιος άγιος. Όλες οί ημέρες τού έτους καλύπτονται μέ τις έορτές τους. Γεμάτα είναι τά Συναξάρια τής πίστεώς μας από τις μορφές τους. Καθημερινά άκούγεται ή φωνή τής Έκκλησίας πού ζητάει νά τούς μιμηθοϋμε, ζητάει νά σπουδάσουμε τό Εύαγγέλιο στή ζωή τους και νά τό κάνουμε ζωή μας, μέ όσα χαρίσματα προίκισε ό Θεός τόν καθένα μας.

Άγιοι μέ διαφορετική καταγωγή, κοινωνική θέση, τάξη, ήλικία. Άλλοτε από τόν χορό των άγιων Αποστόλων, άλλοτε από τά νέφη των καλλινίκων Μαρτύρων, άλλοτε από τά σμήνη των Όσιων και Ασκητών, Πατέρων και Μητέρων και άλλοτε από τις στρατιές των Ίεραρχών και λοιπών πιστών.

Άπό μικρά βρέφη μέχρι σεβάσμιοι γέροντες, από άγράμματοι ψαράδες μέχρι

οικουμενικοί διδάσκαλοι. Από εύτελείς δούλοι μέχρι ισχυροί αυτοκράτορες. Από άπλοι στρατιώτες μέχρι ύψηλόβαθμοι αξιωματικοί. Από ένας έως χιλιάδες. Μόνο στο Συναξάρι της 24ης Μαΐου έορτάζονται 11.230 άγιοι σέ μιά μέρα!

Οί πιστοί από τά πρώτα χρόνια της Έκκλησίας έσπευδαν νά τιμήσουν τούς Αγίους. Καθώς διαβάζουμε τό Μαρτύριο τού Αγίου Πολυκάρπου, τό άρχαιότερο από όσα έχουν διασωθεί, βλέπουμε αύτή τή διάθεση τών πιστών της Σμύρνης νά τιμήσουν, νά έορτάσουν τόν Μάρτυρα. ΓΓ αυτό «έν άγαλλιάσει καί χαρά συνήγοντο έπιτελείν τήν τού μαρτυρίου αυτού γενέθλιον ήμέραν», τήν ήμέρα δηλαδή τού τέλους τού άγώνα, της επί γής πορείας του, «ίνα οί συναγόμενοι κοινωνήσωσι τώ άθλητή καί γενναίω μάρτυρι Χριστού».

Οί έορτές τών Αγίων μάς προβάλλουν έντονα τά παραδείγματά τους, μάς κρατούν ζωντανή την πίστη, προσφέρουν άληθινή χαρά, εξευγενίζουν τήν καρδιά καί διατηρούν τή μνήμη τού άθλητού Μάρτυρος Αγίου.

Εισερχόμαστε έτσι στό ρυθμό της ζωής των Αγίων, καί μέσα στην πνευματική άτμόσφαιρα των έορτών ή ψυχή ανακαινίζεται, αναγεννάται. Γεμίζει ή ζωή μας μέ υψηλό άγιο νόημα.

Γίνεται όλη ή ζωή μας μιά γιορτή, όπως γράφει χαρακτηριστικά ό ιερός Χρυσόστομος: «Έορτής ήμών ό καιρός άπας». Τό καθημερινό μας ήμερολόγιο έχει μεταβληθεί σέ διαρκές έορτολόγιο.

Κάθε έορτή των Αγίων μας είναι καί μιά παρακίνηση για μίμηση της ζωής τους, ένα κίνητρο για άνύψωση πνευματική της ζωής μας. Είναι ευκαιρίες για ψυχική άνάταση καί ανεφοδιασμό. Τούς προβάλλει ή Έκκλησία για νά μάς στηρίξει στόν προσωπικό μας άγώνα, νά μάς έμπνεύσει καί νά μάς καλέσει ν' άκολουθήσουμε τήν πορεία τους.

Όλη ή Λατρεία μας είναι διαποτισμένη από τούς ύμνους πού γράφτηκαν καί τις χιλιάδες Ακολουθίες πού συντέθηκαν για νά τιμηθούν οί άγιοι, οί φίλοι τού Θεού, οί αύθεντικοί καί γνήσιοι άνθρωποι. Αύτοί οί ύμνοι, τά άπολυτικά, οί κανόνες μέ τά άφυπνιστικά καί αγωνιστικά τους μηνύματα, πέρα από τό δοξολογητικό ή ικετευτικό τους χαρακτήρα μάς δίνουν τή δυνατότητα νά έρχόμαστε σέ μυστική έπικοινωνία μέ τούς Αγίους μας, νά έπικαλούμαστε τις μεσιτείες τους καί νά τούς έμπιστευόμαστε.

Δικαίως καυχάται γι' αυτούς ή Έκκλησία μας. Δικαίως τούς προβάλλει, παρακινώντας όλους μας νά έμπνευσθοϋμε από τό παράδειγμά τους, νά βαδίσουμε στά ίχνη τους καί νά ζήσουμε όπως εκείνοι. Άνθρωποι ήταν κι εκείνοι, στόν ίδιο Θεό πίστευαν καί τήν 'ίδια χάρη τών ιερών Μυστηρίων πού λαμβάνουμε καί μείς

έλαμβαναν.

Ἄς ἐπικαλούμαστε τις πρεσβείες τους, ἄς μελετούμε καί ἄς ἐμπνεόμαστε ἀπό τό φωτεινό παράδειγμά τους, τό ὅποιο κατ' οὐσίαν εἶναι μίμηση τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου. Ἄς τιμούμε τις ἑορτές τους δίνοντας ἔτσι ἀνώτερο, ὑψηλό, ἅγιο νόημα στή ζωή μας, γεμίζοντάς την ἀπό τήν παρούσα ζωή μέ εὐφροσύνη καί ἀνέκφραστη ἀγαλλίαση μέχρι τήν αἰώνια γιορτή στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Πηγές: [Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ- agiosdimitrioskouvaras.blogspot.gr](http://agiosdimitrioskouvaras.blogspot.gr)