

## Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό



Την

Κυριακή 21 Ιουνίου 2015, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία, τιμά και εορτάζει την μνήμη των Ιερομαρτύρων Νικήτα του Νισύριου και Τερεντίου, Επισκόπου Ικονίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, χοροστάτησε του Όρθρου και προεξήρχε της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, εις τον παλιό και ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου της κωμοπόλεως της Λητής.

Κατά την διάρκεια της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκαν υπό του Σεβασμιωτάτου, η εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του Διακόνου π. Νικολάου Σταυρόπουλου και η εις Διάκονον Χειροτονία του Αναστασίου Βαλάση.

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι και οι δύο νεοχειροτονούμενοι ανήκουν στον έγγαμο κλήρο και υπηρετούν στην Ιερά μας Μητρόπολη, ως άμισθοι κληρικοί.

Στην ομιλία του προς το ευσεβές εκκλησίασμα μεταξύ των οποίων παρέστη και Δήμαρχος Ωραιοκάστρου κ. Αστέριος Γαβότσης, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε εκτενώς στα νοήματα της σημερινής ακουσθήσας Ευαγγελικής Περικοπής,

τονίζοντας την έννοια της προτεραιότητας που πρέπει να θέτει ο άνθρωπος στην ζωή του, και υπογραμμίζοντας ότι ο Θεός, μας χαρίζει και φροντίζει για τα πάντα, αλλά εμείς δυστυχώς Τον λησμονούμε και ζούμε μέσα στην ψευδαίσθηση ότι κάτι είμαστε, με αποτέλεσμα αυτό που βιώνουμε σήμερα μέσα από τις διάφορες κρίσεις που περνούμε, που είναι κυρίως κρίσεις ηθικές.

Πρέπει στην καθημερινότητα του ο άνθρωπος να βάλει την ευλογία του Θεού, γιατί τα πάντα είναι άχρηστα και μηδαμινά, όταν μέσα από την καρδιά του ανθρώπου λείπει η χαρά και η ειρήνη, την οποία δεν μπορεί να αναπληρώσει ο οποιοσδήποτε θησαυρός της γης, παρά μόνο η προτεραιότητα της παρουσίας του Κυρίου στην ζωή μας.

Απευθυνόμενος εν συνεχεία με πατρικούς λόγους και νουθεσίες προς τους χειροτονούμενους, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τους συμβούλεψε να έχουν ως στόχο τον Ιησού Χριστό και το πώς θα κατευθύνονται οι άνθρωποι προς Αυτόν.

Ο κόσμος σήμερα έχει ανάγκη από αγάπη. Αυτό που λείπει σήμερα από την ζωή μας, είναι η αληθινή αγάπη, σαν αυτή που μας αγάπησε ο ίδιος ο Θεός, που ανατέλλει κάθε μέρα τον ίδιο ήλιο για όλους, είτε δικαίους είτε αδίκους, είτε αμαρτωλούς είτε ενάρετους.

Ζούμε σε μια εποχή κρίσεων και υλικών αλλά κυρίως πνευματικών αναγκών. Ο άνθρωπος όμως που πιστεύει αληθινά στον Θεό και εμπιστεύεται την ζωή του σε Αυτόν, υπερβαίνει κάθε μορφή κρίσεως και ζει μέσα στην χαρά της Ευλογίας της παρουσίας του Κυρίου, μεταφέροντας το Αληθινό φως της Αναστάσεως που δίνει περιεχόμενο στην διάσταση της αιωνίου βιωτής που ευαγγελίζεται η Αγία μας Εκκλησία.























