

# Για τον αιφνιδίως κοιμηθέντα νέο Μητροπολίτη Κεφαλληνίας

/ [Πεμπτούσία](#)



Ως κεραυνός εν αιθρία ήχησε στα αυτιά όλων των Κεφαλλονιτών αλλά και πολλών Χριστιανών όπου γης η εκδημία προς Κύριον του Μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κυρού Γερασίμου. Ο τρόπος αιφνίδιος, η θλίψη αμέτρητη. Οι Κεφαλλήνες του Νησιού αλλά και της διασποράς έχασαν το «δικό τους Παπά», τον παπα-Γεράσιμο. Τον άνθρωπο που υπηρέτησε το συνάνθρωπο για πάνω από 15 χρόνια από τη θέση του Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας στο πλευρό του Μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κυρού Σπυρίδωνος. Τον άνθρωπο που από την ημέρα της εκλογής του και της χειροτονίας του την Κυριακή της Πεντηκοστής δεν έχει άλλη προσμονή εκτός από αυτή της επιστροφής του στο Νησί του, στη Κεφαλονιά. Η ενθρόνιση είχε καθορισθεί για τη 2<sup>α</sup> Ιουλίου. Δεν είχε απομείνει ούτε εβδομάδα. Κι όμως ο Θεός φαίνεται ότι τον ήθελε κοντά του. Εκεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κοντά στο Άγιον Όρος όπου έγινε η μοναχική του κουρά άφησε τη τελευταία του πνοή. Και ξεκίνησε το ταξίδι του για την Άνω Ιερουσαλήμ. Αρχιερέας δίπλα στον Μεγάλο Αρχιερέα. Να λειτουργεί από το Άνω Θυσιαστήριο και να προσεύχεται για όλους μας όπως έκανε πάντα.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΠΡΟΒΛΗΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΩΝ ΔΕ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το τελευταίο κήρυγμα του μακαριστού Ιεράρχου:

[www.youtube.com/watch?v=TKoDKdcFPTE](http://www.youtube.com/watch?v=TKoDKdcFPTE)

