

Ιησούς η χαρά του ανθρώπου

/ [Ορθόδοξη πίστη](#)

31515
Image not found or typ

Ανάμεσα στις διακόσιες υπέροχες γλυκοτόνιστες και χιλιοτραγουδημένες θρησκευτικές καντάτες του τιτάνα της μουσικής, Ιωάννη Σεβαστιανού Μπάχ, είναι και η γλυκύτατη, μελωδικότατη και πολύ αγαπημένη καντάτα, με το χορωδιακό ύμνο: «Ιησού, η χαρά του ανθρώπου». Εκφράζει όλα τα θεία και τρυφερά συναισθήματα αγάπης στον Κύριο Ιησού και Σωτήρα Χριστό, αλλά και την αγάπη και τη χαρά που μεταδίδει ο Χριστός στον άνθρωπο.

Ποιός πίστεψε και αγάπησε με θείο έρωτα τον Κύριο, και δεν άντλησε χαρά υπερκόσμια; Ποιός γνώρισε τον Ιησού και δεν βρήκε την αληθινή χαρά της ζωής του; Ο θεόπνευστος και ιερός ψαλμωδός, τόσο έκδηλα το τονίζει: «Τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ παρὰ σὲ τί ἡθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς;» (Ψαλμ. 72,25). Αναρωτιέμαι αν υπάρχει τίποτε πιο ανεκτίμητο και αξιαγάπητο στον ουρανό ή στη γη απ' τον Κύριο! Και μόνο να θυμηθεί κανείς τον Κύριο, γεμίζει από χαρά η καρδιά του. Αυτό, ακριβώς, λέει ο ποιητής των μεγαλείων του Θεού: «Ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ καὶ εὐφράνθην» (Ψαλμ. 76,4). Άλλωστε, η προσευχή και η δοξολογία του Θεού δεν αποτελεί αδιάκοπη και αδιάλειπτη ανάμνηση του Θεού;

Η ζωή μοιάζει μ' ένα κυνηγητό της χαράς. Ωστόσο, μάταιο είναι, για τους πιο πολλούς, τούτο το κυνηγητό της χαράς, γιατί ψάχνουν στα σκουπίδια της αμαρτίας! Άλλ' ούτε στην ασέβεια ούτε στην παρανομία ούτε στη φιληδονία ούτε στη διατροφή και την ασωτία υπάρχει η χαρά. Μονάχα ο Ιησούς είναι η χαρά του ανθρώπου». Ούκ είστι χαίρειν τοῖς ἀσεβέσιν» (Ησ. 57,21). Από ξεροπήγαδο μη ζητάς νερό, κι από διαστροφή και ασέβεια μη ζητάς την ομορφιά της αγνότητας και της χαράς.

Τα πιο μελωδικά και ωριοτόνιστα τραγούδια αρμόζουνε στον γλυκύτατο Νυμφίο της Εκκλησίας, που για μας, δέχτηκε το Σταυρό και το θάνατο και αναστήθηκε, ετοιμάζοντας μας τον ουράνιο και παμφώτεινο «νυμφώνα, κεκοσμημένον». Ναί! Αξίζει στον Ιησού, «άσμα καινόν». Αρχίζει το θεϊκό του τραγούδι πρώτος ο προφήτης Ησαΐας: «Ἄσω δή τῷ ἡγαπημένῳ, ἄσμα τοῦ ἀγαπητοῦ μου». Θα υμνήσω το Μεσσία και Κύριό μου με το πιο όμορφο τραγούδι. Ο Ιησούς είναι αιώνια αγαπητός.

Τί περισσότερο και ποθεινότερο μπορούμε να επιθυμήσουμε, από τον Κύριο και

Θεό; Όπου Χριστός, εκεί και όλη η Χάρη και η χαρά. Ναί. Ο Ιησούς είναι η χαρά του ανθρώπου.

Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη

Πηγή:isagiastriados.com